

Het verschil tussen
gegeven macht en
geopenbaarde kracht

BEVRIJDING EN GENEZING

Wilkin van de Kamp

DISCIPEISCHAP

Voor tekstvermelding is, tenzij anders aangegeven, gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling. Bij andere vertalingen geldt als afkorting:

BGT = Bijbel in Gewone Taal

GN = Groot Nieuws Vertaling

HB = Het Boek

NB = Naardense Bijbel

NASB: New American Standard Bible

NBG = Bijbelvertaling van 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling

NLT = New Living Translation

WV = Willibrordvertaling

Copyright © Wilkin van de Kamp

Omslagontwerp: Glenn van der Mull

Eerste druk: april 2019 (oplage 2.000)

Uitgave: Vrij Zijn, Industriestraat 1, 7122 AP Aalten, Nederland

www.vrijzijn.nl

info@vrijzijn.nl

ISBN 978-94-90254-80-3

NUR 707, trefwoord: geloofsopbouw

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Inhoud

De dienst van bevrijding	7
Machtsstrijd of waarheidsconfrontatie.....	8
Een belangrijk onderscheid	11
Gegeven macht om te bevrijden	13
Het recht om demonen uit te drijven	14
Het vermogen om demonen uit te drijven.....	15
Hemelgarantie op bevrijding.....	17
Waarom de duivel Jezus met rust liet	19
In Christus heeft de duivel geen vat op ons	21
Blijf in de safariwagen	23
De duivel heeft een kunstgebit	24
‘Goden van niets’	25
De dienst van bevrijding	29
Bevrijdingspastoraat.....	31
De vader van de leugen.....	34
De waarheid maakt vrij	35
Bolwerken neerhalen	36
Ons denken is het slagveld.....	37
Leg de leugen af.....	39
De vijf G’s	39
De vijf B’s.....	42
Mens zonder geheimen.....	43
De kracht van zonde belijden	46
Als je toch weer zondigt.....	48
Vrijer dan vrij	49

De dienst van genezing.....	51
Opdracht om voor de zieken te bidden	53
De gaven van genezingen	55
Door zijn striemen zijn wij genezen	57
Krachten van de komende wereld	60
Tijden van verademing.....	61
In termijnen uitbetaald.....	62
Verworven recht of genadegave	64
Geopenbaarde kracht om te genezen	67
Hebben we autoriteit om te genezen?	71
Autoriteit als de ziekte een demonische oorzaak heeft	79
Autoriteit als de heilige geest de gave van geloof schenkt	82
Autoriteit als er een koninklijke zalving is om te genezen ...	87
Bijbelse psychosomatiek	95
Geen maakbaarheidsgeloof	102
Speling van de natuur.....	103
Kwaliteitscriteria	109
Bidden met verwachting.....	111
Als God (nog) niet geneest	111
Wij zien Jezus!	115

DE DIENST VAN BEVRIJDING

*Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen:
in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven.*

JEZUS in Markus 16:17, NBG

De avond dat ik voor het eerst met iemand gebeden heb voor bevrijding kan ik me goed herinneren. Het was de eerste keer dat ik meemaakte dat demonen zich in iemand manifesteerden. Nog zie ik voor me hoe de wangen van de vrouw met een abnormale snelheid van links naar rechts begonnen te bewegen. Terwijl ik voor haar bad vroeg ik me vertwijfeld af wat er gebeurde. Ik wist het niet. Wel wist ik dat God heel dichtbij was. Hoe lang het bevrijdingsgebed duurde weet ik niet meer. Wel weet ik nog wat er door mijn hoofd ging toen ik 's avonds thuiskwam. In gedachten zag ik grote koppen in de kranten staan die mij beschuldigden van 'exorcisme' en 'bizarre duiveluitdrijving'. Echt lekker heb ik die nacht niet geslapen. De volgende morgen ging al vroeg de telefoon. Ik maakte mijn vrouw duidelijk dat ik in geen geval wilde opnemen. Als snel hoorde ik dat het de vrouw was voor wie we de avond daarvoor hadden gebeden. De meest verschrikkelijke scenario's kwamen opnieuw in mijn gedachten. Ik kwam er niet onderuit. Aukje overhandigde mij de telefoon. Aan de andere kant van de lijn begon de vrouw te vertellen

wat er de afgelopen avond was gebeurd. Tot mijn verbazing klonk ze opgewekt, wat me enigszins kalmeerde. Tenslotte zei ze: ‘Vanmorgen zat ik aan het ontbijt. Nu moet je weten dat een tijdje geleden de vulling uit mijn kies is losgeraakt. Ik was echter te bang om naar de tandarts te gaan. Vanmorgen ging ik even met mijn tong over die lege plek. Toen ontdekte ik dat mijn wang weer helemaal normaal was.’ ‘Je wang?’ vroeg ik verbaasd. ‘Ja,’ zei ze, ‘de laatste tijd had ik last van een steeds groter wordend gezwel in mijn wang. Ik durfde er niet mee naar de dokter te gaan. Toen ik vanmorgen met mijn tong aan die lege kies voelde, ontdekte ik dat het gezwel helemaal verdwenen is. God heeft mijn wang genezen!’ Even wist ik niet wat ik moest zeggen. Ik had me de halve nacht zorgen gemaakt, terwijl God een liefdevol wonder in het leven van deze vrouw had gedaan.

MACHTSSTRIJD OF WAARHEIDSCONFRONTATIE

Dit was het begin van onze zoektocht om mensen te helpen die op allerlei manieren gebonden zijn geraakt. Een zoektocht die uiteindelijk leidde tot een internationale bediening, waarin we mensen uit de hele breedte van de kerk trainen om hun identiteit en vrijheid in Christus te ontvangen en te versterken. In het begin van onze bediening bonden we uren achter elkaar de strijd aan met boze geesten. We zongen overwinningsliederen, citeerden krijgshaftig teksten uit de Bijbel en voerden allerlei andere ‘oorlogshandelingen’ uit. Zo was het ons voorgedaan. We wisten niet beter. Het putte ons uit en maakte ons onzeker. We vroegen ons af of we wel

genoeg autoriteit hadden. Jezus zelf is nooit een urenlang gevecht met demonen aangegaan: *Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord en Hij genas allen die er slecht aan toe waren* (Mattheüs 8:16). Jezus hoefde niet te schreeuwen of allerlei magische handelingen te verrichten. Hij had volledige autoriteit over de demonen omdat Hij wist wie Hij was: de Zoon van God. Hij was (en is) de Enige die volledige autoriteit in zichzelf had: *Zoals de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf; en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is* (Johannes 5:26-27). Jezus kwam en oefende Gods autoriteit uit als geen ander. Hij dreef de demonen uit met slechts één woord. De demonen verloren elke strijd met Hem. Het Griekse woord voor demon (*daimonion*) is afgeleid van de woordstam *da*, wat 'hij die weet' betekent. Vanaf de schepping wisten de demonen wie Jezus was en wisten ze van zijn komst en opdracht op aarde:

- *En zie, zij riepen: Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met U te maken? Bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd* (Mattheüs 8:29)?
- *Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God* (Markus 1:24).
- *En Hij genas er velen, die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren, en dreef veel demonen uit, en Hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden* (Markus 1:34).
- *En met luide stem schreeuwde hij: Wat heb ik met U te*

maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer U bij God dat U mij niet pijnigt (Markus 5:7)!

- *In de synagoge was een man die een geest van een onreine demon had, en die riep met luide stem: Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet wie U bent, namelijk de Heilige van God. Maar Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de demon ging uit hem weg, nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem in enig opzicht letsel te bezorgen (Lukas 4:33-35).*
- *Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de Christus, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten dat Hij de Christus was (Lukas 4:41).*
- *Toen de demon Jezus zag, viel hij schreeuwend voor Hem neer en zei met luide stem: Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bid U dat U mij niet pijnigt (Lukas 8:28).*

Toen wij nog maar pas actief waren in de dienst van bevrijding hadden we nog niet begrepen dat de geestelijke strijd die wij voeren niet een *machtsstrijd* is maar een *waarheidsconfrontatie*. Al doende leert men - vaak het meest van gemaakte fouten - en we ontdekten dat Gods liefde de duisternis overwint. Liefde voor mensen en liefde voor de waarheid, dát maakt ons slagvaardig. Jezus zei immers: *Jullie zullen de waarheid kennen, en de waarheid zal jullie vrijmaken*' (Johannes 8:32). De wijze waarop we nu bidden voor bevrijding is heel anders. De geestelijke strijd die wij voeren is niet een

afmattende machtsstrijd tussen ons en de boze. Geestelijke strijd is een waarheidsconfrontatie: de waarheid maakt mensen vrij. De werkelijke strijd tussen het rijk van de duisternis en het Koninkrijk van het licht is de strijd tussen de vader van de leugen (Johannes 8:44) en de Geest van de waarheid (Johannes 16:13). Niemand is uitgesloten van deze strijd, iedereen is erin betrokken. Als iemand de leugens van de vader van de leugen blijft geloven, houdt de boze macht over hem. Jezus vraagt ons om mensen te helpen elke heimelijke leugen in hun denken te ontmaskeren, zodat de boze geen macht meer over hen heeft. Dit is de belangrijkste stap op weg naar vrijheid.

Geestelijke strijd is een waarheidsconfrontatie: de waarheid maakt mensen vrij

EEN BELANGRIJK ONDERSCHIED

Inmiddels zijn we ruim twintig jaar verder, heb ik voor duizenden mensen mogen bidden en hebben in Nederland meer dan drieduizend mannen en vrouwen de *Vrij Zijn Trainingschool* doorlopen om getraind te worden in de dienst van bevrijding en genezing. Een van de belangrijkste lessen die ik de afgelopen jaren heb geleerd is dat we de dienst van bevrijding en genezing niet van elkaar kunnen scheiden, maar dat we ze wel moeten onderscheiden om de bediening van Jezus op een gebalanceerde en ontspannen manier voort te zetten. Johannes noemt Jezus 'de Heiland van de wereld' (Johannes 4:42, NBG). Het

Griekse woord voor Heiland is *soter* wat zowel ‘redder’, ‘genezer’ als ‘bevrijder’ betekent. Elke genezing is een bevrijding (bijvoorbeeld van pijn) en elke bevrijding is ook een genezing (herstel van de menselijke waardigheid). Jezus is dé Redder, Genezer en Bevrijder van de wereld. Hoewel we genezing en bevrijding niet van elkaar kunnen scheiden, dienen we ze wel te kunnen onderscheiden:

- Als wij bidden voor bevrijding hebben we te maken met *gegeven macht om te bevrijden*.
- Als wij bidden voor genezing hebben we te doen met *geopenbaarde kracht om te genezen*.

Om extreme theologie en excessieve praktijken te voorkomen, is het belangrijk het verschil te kennen tussen gegeven

Om extreme theologie en excessieve praktijken te voorkomen is het belangrijk het verschil te kennen tussen gegeven macht en geopenbaarde kracht

macht en geopenbaarde kracht, zodat we de bediening van Jezus op een evenwichtige wijze kunnen voortzetten. Het onderscheid tussen gegeven macht en geopenbaarde kracht wordt zichtbaar in de verschillen-

de woorden die het Nieuwe Testament gebruikt. In verband met bevrijding van boze geesten wordt meestal het Griekse woord *exousia* gebruikt en in relatie tot genezing wordt meestal het Griekse woord *dunamis* gebruikt.

GEGEVEN MACHT OM TE BEVRIJDEN

Het Griekse woord *exousia* wordt vertaald met ‘volmacht’, ‘bevoegdheid’, ‘recht’, ‘autoriteit’, ‘gezag’ of ‘niet door anderen gehinderde macht om iets te doen’. Het is afgeleid van het werkwoord *exeimi* wat ‘geoorloofd zijn’ of ‘toegestaan zijn’ betekent. Zo zegt Jezus: *Zie, Ik heb u macht [exousia] gegeven om op slangen en scorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen* (Lukas 10:19, NBG). Slangen en scorpioenen staan in Openbaring 9 symbool voor demonische machten. In Openbaring 12:9 en 20:2 wordt satan zelf als ‘de slang’ aangeduid. Jezus heeft zijn discipelen de opdracht en de macht gegeven om demonen uit te drijven, als teken dat het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Hun opdracht en volmacht was gelijk aan die van de Meester zelf. Alle gelovigen van alle tijden hebben van Jezus het gezag ontvangen om demonen uit te drijven. Deze autoriteit is ons altijd en overal gegeven. Zonder enige uitzondering. Van Hem hebben we zowel *het recht* alsook het *vermogen* ontvangen om dit te doen.

Teksten waarin *exousia* specifiek gebruikt wordt in relatie tot het uitdrijven van boze geesten:

- *En Hij riep zijn twaalf discipelen bij zich en gaf hun macht [exousia] over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen* (Mattheüs 10:1).
- *En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat Hij ook de onreine geesten met gezag [exousia] bevel geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?* (Markus 1:27).

- *En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken, en om macht [exousia] te hebben boze geesten uit te drijven (Markus 3:14-15, NBG).*
- *En Hij riep de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht [exousia] over de onreine geesten (Markus 6:7).*
- *Hij zei tot de tweeënzeventig die teruggekeerd waren: Zie, Ik heb u macht [exousia] gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen (Lukas 10:19, NBG).*

HET RECHT OM DEMONEN UIT TE DRIJVEN

Zoals een politieagent het recht heeft het verkeer te laten stoppen - op grond van de autoriteit die hem door de wet is verleend - zo hebben gelovigen het recht om demonen uit te drijven op grond van de autoriteit die hen door Jezus is gegeven (zie de teksten hierboven). Als teken van het komende Koninkrijk dreef de Here Jezus boze geesten uit en gaf Hij zijn discipelen autoriteit om hetzelfde te doen. Jezus' opdracht om demonen uit te drijven geldt ook voor de gelovigen van vandaag: *Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: **Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe ook doen*** (Johannes 14:12). Als wij het Evangelie van het Koninkrijk verkondigen zal de Heilige Geest Gods Woord bevestigen met tekenen en wonderen. Het eerste teken van zijn Koninkrijk dat Jezus noemde is het uitdrijven van boze geesten in zijn naam: *Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: **in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen***

zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden (Markus 16:17-18, NBG).

HET VERMOGEN OM DEMONEN UIT TE DRIJVEN

Jezus heeft ons niet alleen het recht maar ook *het vermogen* gegeven om demonen uit te drijven. Een politieagent mag dan de autoriteit hebben om het verkeer te laten stoppen, maar als hij in zijn eigen kloffe de straat op gaat luistert niemand naar hem. Hij zal zijn uniform moeten aantrekken om zijn gezag te laten gelden. Als we ons door de doop eengemaakt hebben met het sterven en de opstanding van Jezus, hebben we *Christus aangetrokken als een kledingstuk* (Galaten 3:27, GN). Onze eenheid met Christus is als het ware het uniform dat ons het vermogen geeft om boze geesten uit te drijven. Door de doop hebben we ons eengemaakt met het sterven en de opstanding van Jezus en zijn we in eenheid met Christus opgestaan als een nieuwe schepping en hebben we ons met Christus omkleed: *U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed* (Galaten 3:27, NBV). Met deze woorden beschrijft Paulus onze nieuwe identiteit én onze positie in Christus. In twee andere brieven herhaalt Paulus deze waarheid: ***Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil die begeerten in u opwekt*** (Romeinen 13:14, NBV). ***U moet de nieuwe mens aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid*** (Efeze 4:24,

NBV). Misschien vraag je je af hoe je in hemelsnaam Christus kunt aantrekken alsof het een nieuwe jas is. 'De nieuwe Mens aantrekken' is niets anders dan geloven dat God je vanaf nu altijd in eenheid met Jezus ziet en jou daarom rein en heilig heeft verklaard. Het betekent ook dat je mag leren om vanuit je nieuwe positie 'in Christus' te gaan denken en leven. Je positie in Christus is je autoriteit in Christus en de beste wapenrusting die je je kunt voorstellen. Nu je bekleed bent met Christus weet je dat de boze jou ook altijd in een-

**Je positie
in Christus
is je autoriteit
in Christus
en de beste
wapenrusting
die je je kunt
voorstellen**

heid met Jezus ziet. Daarom kun je de vijand met autoriteit tegemoet treden, omdat je weet dat je het recht én het vermogen hebt om boze geesten te binden en uit te drijven in de naam van Jezus. Dan kun je de vrijheid in Christus opeisen omdat 'vrij zijn' het geboorterecht is van ieder wedergeboren kind van God. Jezus heeft ons zijn autoriteit al gegeven, we moeten

ons er alleen in gaan bewegen. God wil dat wij Jezus' volmacht gebruiken door in eenheid met Christus als koningen te regeren: *Want als door de overtreding van de ene [Adam] de dood geregeerd heeft door de ene [Adam], veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, **in het leven regeren door de Ene**, namelijk Jezus Christus (Romeinen 5:17).*