

# GOD

speelt geen enkele rol  
in mijn leven

...



Wilkin van de Kamp

Voor tekstvermelding is, tenzij anders aangegeven, gebruik gemaakt van de vertaling 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

Bij andere vertalingen geldt als afkorting:

GN = Groot Nieuws Vertaling

HB = Het Boek

LU = Lutherse Vertaling

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling

WV = Willibrordvertaling

GOD SPEELT GEEN ENKELE ROL IN MIJN LEVEN...

Copyright © Wilkin van de Kamp

Omslagontwerp: Glenn van der Mull | Vrij Zijn

Druk: Wilco, Amersfoort

Eerste druk: oktober 2007

Tweede druk: december 2007

Derde druk: mei 2008

Vierde druk: februari 2011

Vijfde druk: november 2014

Zesde druk: november 2016

Zevende druk: juli 2018

Uitgave: Vrij Zijn, Industriestraat 1, 7122 AP Aalten

ISBN 978-90-9022241-7

NUR 707, trefwoord: geloofsopbouw

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

# Inhoud

Voorwoord .....	7
Hij is de regisseur .....	11
De adoptie .....	31
De droom van God .....	39
Op zoek naar zijn wortels .....	55
Wij hebben God klein gemaakt .....	61
‘Ik mis mijn volk’ .....	83
Schaken met God .....	93
Het feestmaal .....	117
Gods opleidingsschool .....	125
Vertrouw je Mij? .....	153
De reus van teleurstelling .....	159
Pan de Vida .....	171
Keuzes bepalen je toekomst! .....	175
Zeven maal zeven vragen .....	193
‘Dat ben jij nou typisch!’ .....	199
Over de auteur .....	236
Andere titels van de auteur .....	238
Eindnoten .....	241

*Voor Carlos en Mariela,  
die hun leven in de hand  
van de Almachtige hebben gelegd  
om tot zegen te mogen zijn  
voor de armste kinderen van Peru.*

# Voorwoord

Op een ochtend ging ik naar mijn kantoor in onze kerk. Ik was nog maar net binnen toen mijn secretaresse belde dat er iemand voor de kerk stond die mij dringend wilde spreken. Ik wist dat ik deze dag een meer dan volle agenda had en reageerde zonder na te denken: 'Dat is onmogelijk. Mijn hele dag is volgeboekt. Laat hem maar een afspraak maken.' Ik had de hoorn nog niet opgelegd of ik voelde diep vanbinnen dat ik fout zat. De Heilige Geest begon tot me te spreken: 'Mag Ik bepalen hoe je agenda er voor deze dag uitziet? Laat hem binnenkomen.' Snel pakte ik de hoorn weer op en bood mijn secretaresse excuses aan. 'God heeft een ander plan voor deze dag,' zei ik enigszins beschaamd. Even later werd er op mijn deur geklopt. Een man van achter in de vijftig kwam binnen. 'Ik ben op weg om iemand te vermoorden,' zei hij. Op dat moment ging er van alles door mijn hoofd. 'Gaat u zitten, wilt u koffie?' was het enige dat ik op dat moment kon verzinnen. De man begon zijn verhaal te vertellen. Ondertussen kon ik bidden. 'Heer, wat moet ik doen? Wat mag ik hem zeggen?' In zulke situaties weet je dat je volledig afhankelijk bent van de regisseur in de hemel. Als Hij deze man op mijn pad heeft gebracht, zal Hij mij ook inzicht en wijsheid geven om hem te helpen. En dat deed Hij. Ik mocht de man naast een kopje koffie en een luisterend oor nog iets anders aanbieden. Ik mocht hem vertellen dat elk mens door God is geschapen voor zijn doel en dat God met ieder van ons een plan heeft. 'Ik geloof niet dat uw plannen overeenkomen met Gods plan voor uw leven,' sprak ik vrijmoedig. 'Het is niet toevallig dat u hier naar toe bent gekomen. Ik zou heel graag voor u willen bidden.' De man stemde hier mee in en verdween net zo snel als hij was gekomen. Ik heb hem nooit meer gezien.

Door dit voorval maakte God mij opnieuw duidelijk dat Hij geen enkele rol in mijn leven wil spelen. Hij is de regisseur en niemand anders. Tijdens het schrijven van het boek *Het wonder van het kruis*

ontdekte ik hoe God de regie van Jezus' leven volledig in handen had. In de laatste achttien uur voor Jezus' sterven heeft God niets aan het toeval overgelaten. Elke Joodse handeling en iedere Romeinse actie was door God ingegeven. De zeven keer dat Jezus gebloed heeft vonden niet per ongeluk plaats. Het waren stuk voor stuk profetische handelingen, honderden jaren daarvoor voorspeld, door God gewild en ingegeven. Uitgevoerd door zondige, Romeinse soldaten. In de laatste achttien uur voor Jezus' sterven liet God zien dat Hij de grote regisseur is en wat de zeven wonderen van het kruis voor ons betekenen. Door het wonder van het kruis ben ik nog meer gaan beseffen hoe belangrijk het is te weten waartoe ik ben geboren en waarom ik leef. Een leven dat bestuurd wordt door de regisseur in de hemel maakt het leven boeiend, avontuurlijk, waardevol en zingevend.

Zoveel jongeren en ouderen leven hun leven zonder te weten hoe Gods plan voor hen eruitziet. Dit boek heb ik geschreven om je te helpen ontdekken hoe Gods plan voor jouw leven eruitziet. Het is belangrijk te weten dat God jou heeft geschapen voor zijn doel. Denk alsjeblieft niet dat jouw leven te onbeduidend of zonder betekenis is voor God om een aandeel te hebben in zijn goddelijke plan. Jij bent op deze aarde met een hemelse missie. Ver voordat je geboren werd heeft God bedacht welke goede werken jij zou kunnen gaan doen, welke plaats jij mag innemen in het door Hem ontworpen plan. Ik wil je helpen geloven en laten ontdekken dat er een goddelijke roeping ligt op jouw leven.

In de even hoofdstukken vertel ik het verhaal van onze zoon Carlos. Toen we hem op driejarige leeftijd adopteerden, konden we niet vermoeden wat God allemaal met hem van plan was. Zijn levensverhaal leert je hoe belangrijk het is om in goede en in slechte dagen vast te houden aan de wetenschap dat de almachtige God de regie van je leven in handen heeft. Met zijn getuigenis wil Carlos je aansporen te geloven dat God ook de regisseur van jouw leven wil zijn. In de oneven hoofdstukken neem ik je mee op reis door de Bijbel om jouw rol te ontdekken in Gods plan met deze wereld.

De sleutelteksten worden in het boek in hun geheel vermeld. De overige bijbelteksten (ruim 250 verzen) vind je met behulp van eindnoten achterin het boek uitgeschreven. Ik kan je van harte aanbevelen om de tekstverwijzingen ook werkelijk na te lezen. Achterin vind je ook de *zeven maal zeven vragen* die je helpen de gedachten uit dit boek verder te overdenken en toe te passen. *De temperamenttest* kan je meer inzicht geven in hoe God jou geschapen heeft en in Gods plan voor jouw leven.

Bovenal bid ik dat jij door het lezen van dit boek (weer) gaat geloven in de almacht van onze God. Want alleen als je gelooft dat God almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is, durf je jouw hart en je leven in zijn hand te leggen. In het vertrouwen dat Hij weet, begrijpt, overziet en er altijd zal zijn.

‘U houdt mij aan uw hand en leidt mij volgens uw plan.’  
(Psalm 73:23 en 24, NBV)

*Wilkin van de Kamp*





# Hij is de regisseur

## Hoofdstuk 1

*Ik ben slechts een instrument,  
een dun potlood in de hand van de Heer  
waarmee Hij schrijft wat Hem aanstaat.  
Hoe onvolmaakt wij ook mogen zijn,  
Hij schrijft altijd mooi.*

(Moeder Theresa)

Plotseling zag ik de Duitse sticker. Met grote letters stond gedrukt: *God speelt geen enkele rol in mijn leven*. Even was ik verward over de betekenis van deze tekst. Maar toen las ik de kleine lettertjes: *Hij is de regisseur!* De woorden hadden me direct te pakken. Op dat moment wist ik dat ik een boek zou schrijven met dezelfde titel. Is het niet geweldig als je kunt zeggen: God speelt geen enkele rol in mijn leven, Hij is de regisseur? Helaas speelt de almachtige God nog veel te vaak *wel* een rol in het leven van velen van ons. Wij laten ons denken en doen beïnvloeden door de tijdgeest en menen het draaiboek van ons leven zelf te kunnen schrijven. We worden van alle kanten aangespoord de manager over ons eigen bestaan te zijn. Om met ‘vooruitziende blik’ onze eigen toekomst ter hand te nemen door middel van levensloopregelingen, wilsbeschikkingen en euthanasiewetten. We worden verleid om al onze energie te stoppen in het verwirkelijken van onze idealen en het vervullen van onze persoonlijke levensdoelen. Op krampachtige wijze proberen we het leven maak-

**Is het niet geweldig als je kunt zeggen: God speelt geen enkele rol in mijn leven, Hij is de regisseur?**

baar en vooral beheersbaar te maken. Laten we afrekenen met een leven waarin God een door ons toebedeelde rol toegewezen krijgt in het script dat *wij* geschreven hebben.

## De komedie is over

Hoe zie ik het leven dat ik van God, de Schepper, heb gekregen? Hoe ga ik hiermee om en welke plaats neemt Hij hier in? Sommige christenen zien hun leven op aarde als één tranendal, waarin vooral narigheid en ellende hun deel zijn. Een treurspel, als voorbereiding op een beter leven dat komen gaat, waarin God de rol van de streng optredende Rechter krijgt toebedeeld.

**In de wereld waarin ik  
leef, kent iedereen  
zijn eigen waarheid.  
Als alles echter waar is,  
is niets meer waar!**

Voor andere christenen is het leven meer een blijspel, waarin zij verwachten dat God hen zal zegenen met meer dan goed voor hen is. Stiekem verlangen ze dat God de rol van Sinterklaas of die van Knuffelbeer op zich neemt. Weer anderen zullen roepen dat God vooral een liefdevolle Vader voor hen

is. Maar wat is waarheid? In de wereld waarin ik leef, kent iedereen zijn eigen waarheid. Als alles echter waar is, is niets meer waar! Dan eindig ik mijn leven misschien wel net als Ludwig von Beethoven, die op zijn sterfbed gezegd schijnt te hebben: 'Plaudite, amici, comedia finita est.' Oftewel: 'Applaudiseer, vrienden, de komedie is over.'<sup>1</sup> Laten we stoppen met komedie spelen en God 'dwingen' ons spel te spelen. Het echte leven is geen theater. Laat staan dat we God zouden kunnen dwingen ons spel te spelen, in de rol die wij voor Hem hebben geschreven.

## God is de regisseur

In de veel te lange tijd dat ik de regisseur van mijn eigen leven was, had ik God nodig om mijn plannen te verwerkelijken. In mijn ge-

beden en vooral in mijn voorbede was dit te horen. Ik vroeg God mijn leven in te delen, zoals ik dacht dat het goed voor me was. 'Here God, wilt U ervoor zorgen dat ik deze baan krijg? Dat ik, voor ik op vakantie ga, me weer fit voel? God, wilt U die en die deur voor mij openen?' En als het niet gebeurde, zoals ik gevraagd en verwacht had, raakte ik teleurgesteld. Toen ik ontdekte dat God geen enkele rol in mijn leven wil spelen, maar dat Hij de regisseur van mijn leven wil zijn, betekende dit een enorme verandering voor mij. Ik had te lang in de omgekeerde wereld geleefd. Na mijn 'ontdekking' begon ik anders te leven, te bidden en voorbede te doen. Ik begon me te richten op Gods plan voor deze wereld en zijn gedachten voor mijn leven. Ik bad niet langer 'Here God, wilt U ...?' maar vroeg Hem mij zijn wil voor mijn leven te laten zien. God mocht mijn leven regisseren volgens zijn plan! In Psalm 103:7 staat dat God aan Mozes zijn wegen bekend maakte en aan het volk Israël zijn grootse daden. Het is zeer verleidelijk om God vooral te vragen zijn macht en kracht aan ons te laten zien. Mozes wist echter dat het veel belangrijker was om te weten wat Gods plan met het volk Israël was. Daar kon hij zijn hele leven naar inrichten, wetende dat God, ongeacht de omstandigheden, de regie in handen zou hebben.

'In het hart van een mens leven vele verborgen gedachten, maar wat de Here besluit gebeurt.' (Spreuken 19:21, HB)

Vanaf die tijd wilde ik als Mozes zijn en bad ik elke dag:

'Wijs mij uw weg, Heer (leer mij hoe ik uw wil kan doen), laat mij wandelen op het pad van uw waarheid.' (Psalm 86:11)

## Het hemelse draaiboek

De Schepper van hemel en aarde ziet er vanaf om een rol te spelen in het scenario dat ik voor mijn leven heb geschreven. De Bijbel leert dat God almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is. Daarom kan en wil Hij de regisseur van mijn leven zijn en nodigt Hij

mij uit een rol te spelen in het magistrale plan dat Hij bedacht heeft. Op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen we dat God overeenkomstig een vooruit bedacht plan werkt.<sup>2</sup> Volgens het hemelse scenario dat Hij geschreven heeft. Als regisseur heeft Hij ook voor mij een unieke plaats uitgedacht. Een plaats die ik alleen kan vervullen. Niemand kan deze rol van mij overnemen. Het is mij op het lijf geschreven. Hij wil dat ik de 'rol' aanneem, die Hij voor mij beschreven heeft in het hemelse draaiboek, zijn plan met de wereld. Kan ik dit geloven?

## Goddelijke roeping

Ver voordat ik geboren werd, heeft Hij bedacht welke goede werken ik zou kunnen gaan doen, welke plaats ik mag innemen in het door Hem ontworpen plan. Er ligt een goddelijke roeping op mijn leven. Mijn leven wordt niet langer bepaald door mijn dromen of door mijn plannen voor mijn leven. In mijn leven gaat het om Gods plan voor deze wereld, waarin Hij ook voor mij een unieke plaats heeft uitgedacht. Deze gedachte wordt ondermeer prachtig beschreven in Paulus' brief aan de Efeziërs:

‘Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’ (Efeziërs 2:10)

Ik ben geschapen om die goede werken te doen die Hij, voordat ik geboren werd, voor mij bedacht heeft.

**In mijn leven gaat het  
om Gods plan voor deze  
wereld, waarin Hij ook  
voor mij een unieke plaats  
heeft uitgedacht**

‘Zo is het van tevoren beslist in het plan van God, die alles uitvoert zoals Hij het wil.’ (Efeziërs 1:11, GN)

Dat is een ontzagwekkende gedachte. Door de hele Bijbel heen

zien we dat mannen en vrouwen wisten dat zij van Godswege een missie hadden te vervullen in deze wereld. Hun levensverhalen stimuleren mij om Gods plan voor mijn leven te gaan ontdekken. Al lezende kom ik er achter dat ik iedere romantische voorstelling van Gods plan voor mijn leven moet bijstellen.

## Gods plan met Jeremia

Jeremia leefde zo'n zeshonderd jaar voor Christus. Hij was een gevoelig mens en door God geroepen om te profeteren tot het volk Israël. Het leven van Jeremia was niet altijd gemakkelijk. Hij maakte de invasie van vijandige legers mee, gevolgd door de deportatie van zijn volksgenoten, een bloedbad onder de inwoners van Jeruzalem en de verwoesting van zijn volksgenoten. Hij waarschuwde het volk Israël dat deze dingen zouden gebeuren, maar zonder resultaat. Hij werd geminacht en vervolgd. Hoe heeft deze man het vol kunnen houden? Omdat hij wist waar God hem voor bestemd had. God had tot hem gesproken:

**Als ik Gods plan voor mijn leven ken, zal ik kunnen volharden door mij aan Gods plan vast te houden**

'Ik kende u al voordat Ik u vormde in uw moeders buik; nog voordat u werd geboren, heb Ik u al bestemd als mijn profeet voor de volken op aarde.' (Jeremia 1:5, HB)

God had hem bestemd om een profeet voor het volk Israël te zijn. Dat was Gods plan voor Jeremia. Daarom kon hij blijven doen waarvoor hij geroepen was. Jeremia wist welke plaats hij in Gods plan mocht innemen en kon daarom de problemen van het leven aan, omdat hij wist dat God in alle dingen zou voorzien. Als ik Gods plan voor mijn leven ken, zal ook ik in de moeilijke dagen van mijn leven kunnen volharden door mij aan Gods plan vast te houden.

## Gods plan met Paulus

Het levenspad van Paulus ging ook niet altijd over rozen. Hij was meerdere malen in levensgevaar, werd drie keer gezeseld, één keer gestenigd, vijf keer heeft hij de veertig-min-één stokslagen ontvangen, drie keer heeft hij schipbreuk geleden, waarbij hij één keer een nacht heeft doorgebracht in volle zee.<sup>3</sup> Hoe heeft deze man het kunnen volhouden? Omdat hij wist waar God hem voor geroepen had. Hij zei:

‘God had al vanaf mijn geboorte zijn keus op mij laten vallen en Hij heeft mij in zijn goedheid geroepen. Hij besloot mij zijn Zoon te openbaren, opdat ik Hem onder de niet-joden zou verkondigen.’  
(Galaten 1:15, GN)

Het was zijn bestemming om een apostel te zijn. Dat was Gods plan voor Paulus. Daarom kon hij blijven doen waarvoor hij geroepen was. Als Paulus jaren later na een schipbreuk op het eiland Malta strandt, wordt hij door een giftige slang gebeten. Hij schudt deze van zich af, zonder ergens last van te hebben of er verder aandacht aan te schenken.<sup>4</sup> Waarom raakte Paulus niet in paniek? Omdat hij wist dat God hem geroepen had in Rome te getuigen van het wonder van het kruis. Paulus was ervan overtuigd dat niets of niemand hem kon tegenhouden Rome te bereiken, omdat dit eenvoudigweg Gods wil was. Als ik Gods plan voor mijn leven ken, kan ik in volle overgave en vertrouwen op weg gaan in het besef dat God alles weet en overziet.

**Als ik Gods plan voor  
mijn leven ken, kan ik vol  
vertrouwen op weg gaan  
in het besef dat God alles  
weet en overziet**

## Gods plan met Maria

Gods plan met Maria uit Nazaret was helemaal bijzonder. Eigenlijk was zij een meisje van geen betekenis. Waarschijnlijk hadden anderen haar leven al helemaal voor haar uitgestippeld. In die tijd was het niet ongewoon dat je als meisje op jonge leeftijd door je ouders werd uitgehuwelijkt. In ieder geval lezen we in de Bijbel dat de ongeveer zestienjarige Maria ondertrouwd was met Jozef de timmerman, en dus nog niet bij hem woonde. Volgens Joodse traditie was Jozef bezig een huis voor hen te bouwen. Als het huis klaar was, zou hij haar roepen en zouden ze gaan trouwen. Midden in de huwelijksvoorbereidingen verscheen plotseling de engel Gabriël aan Maria. Hij zei tot haar: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’<sup>5</sup> Maria schrok hevig bij het horen van deze woorden en vroeg zich af wat dat woord ‘begenadigd’ te betekenen had. Ze hoefde niet lang op een antwoord te wachten. De engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’<sup>6</sup> Maria vroeg de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’<sup>7</sup> De engel antwoordde: ‘De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielied Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’<sup>8</sup>

Maria was begenadigd omdat God haar had uitgekozen de moeder van Jezus te worden. Dat was Gods plan voor haar leven. Ze zou niet op een natuurlijke manier zwanger worden. Het was voor God namelijk onmogelijk dat de Zoon van God geboren zou worden uit

een vrouw en een man. Want dan zou Hij deel hebben gekregen aan hun zondige natuur. Daarom moest God een wonder doen. De kracht van de Heilige Geest zou over haar komen en een scheidingswonder in haar baarmoeder verrichten. Jezus zou niet het erfelijk materiaal van zijn adoptievader Jozef, maar van zijn Vader in de hemel ontvangen. Kon Maria dit geloven? Zou haar familie dit geloven? En Jozef? Hoe zouden zij op dit 'nieuws' reageren? Zoveel vragen zullen er door Maria's hoofd zijn gegaan. De belangrijkste vraag was of Maria de regie van haar leven aan God wilde overgeven. Durfde ze de plaats in te nemen die God voor haar had uitgedacht in zijn reddingsplan voor de wereld? Maria durfde het aan met God, daarom is zij voor mij een groot voorbeeld. Zij antwoordde:

'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.'  
(Lucas 1:38)

De Bijbel zegt dat Maria kort daarop in grote haast op reis ging om Elisabet te bezoeken.<sup>9</sup> Waarom Maria zo'n haast had, daar kunnen we alleen maar naar gissen. Misschien had ze haar ouders en Jozef al ingelicht? En of ze haar verhaal geloofden? Misschien wilde ze gewoon zo snel mogelijk haar nicht Elisabet zien. Want als Elisabet zwanger was, zouden de woorden van de engel echt waar zijn. Op het moment dat Maria arriveerde, werden de woorden van de engel door Elisabet bevestigd. Voordat Maria iets kon zeggen riep Elisabet luid: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die gelooft heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan!<sup>10</sup>

**Maria durfde een rol te spelen in het plan dat God had bedacht, zonder dat ze wist wat er precies gebeuren zou**

Toen wist Maria zeker dat wat de engel gezegd had ook werkelijk zou gebeuren. Zij was geroepen om de moeder van de Messias te worden. God had haar op een heel bijzondere



manier bevestigd. Maria durfde 'ja' te zeggen tegen Gods plan voor haar leven. Ongeacht hoe anderen hierop zouden reageren. Ongeacht wat komen zou, zij zou zich vasthouden aan de woorden van Elisabet: 'Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.' Maria is een groot voorbeeld voor ons, omdat zij het aandurfde een rol te spelen in het plan dat God had bedacht, zonder dat ze wist wat er precies zou gebeuren. Ook voor mij geldt: 'Gelukkig is degene die gelooft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.'

## Gods plan met Jezus

Bij niemand anders is zo duidelijk te zien dat God voor ieder mens een plan heeft, als in het leven van Jezus. Voordat Jezus geboren werd waren honderden profetieën uitgesproken over zijn leven. Voor de komst van Jezus lag Gods draaiboek voor zijn leven al klaar. Jesaja profeteerde hoe het leven van Jezus door de hemel was voorbestemd:

'Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen, nog voor ze mij baarde noemde Hij mijn naam. Mijn tong maakte Hij scherp als een zwaard, Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand; hij maakte me tot een puntige pijl, Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd: Mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon Ik mijn luister.' (Jesaja 49:1-3)

Jezus wist als geen ander dat zijn Vader in de hemel de regisseur van zijn leven was. Alles wat Hij sprak en deed was Hem geopenbaard door zijn Vader in de hemel. Jezus zei:

'Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen.' (Johannes 5:19)

Het was de Heilige Geest, die Jezus telkens liet zien wat er gebeuren zou in zijn leven. Daarom kon Johannes zeggen dat Jezus alles wist wat er gebeuren zou.<sup>11</sup> Als Jezus uiteindelijk voor Pilatus staat, maakt Hij duidelijk dat Hij weet wie Hij is en waarvoor Hij geboren is. Hij zegt:

‘Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen!’  
(Johannes 18:37)

**In de laatste achttien  
uur voor Jezus’ sterven  
liet God zien dat Hij de  
grote regisseur is**

In de laatste achttien uur voor Jezus’ sterven liet God zien dat Hij de grote regisseur is en wat het wonder van het kruis voor mij betekent. Door het wonder van het kruis besef ik hoe belangrijk het is te weten waarvoor ik ben geboren en waarom ik leef. Een leven dat geleid wordt door de grote regisseur maakt het leven stukken waardevoller.

## **God heeft ook mij gemaakt voor zijn doel**

Er zijn nog veel meer verhalen te vertellen over mannen en vrouwen die ‘ja’ hebben gezegd tegen het plan van God voor hun leven. Denk niet dat het hier om slechts enkele hoofdrolspelers in de Bijbel gaat. Denk ook niet dat jouw leven te onbeduidend of zonder betekenis is voor God om een aandeel te hebben in zijn goddelijke plan. Koning Salomo zei:

‘De Here heeft alles gemaakt voor zijn doel.’ (Spreuken 16:4)

Het Hebreeuwse woord voor ‘doel’ komt van het Hebreeuwse werkwoord dat ‘antwoord geven’ betekent. Wat betekent dit? Dat God alles, dus ook mij, geschapen heeft voor zijn doel. En dat Hij hoopt dat ik positief zal reageren op zijn plan door zowel mijn hart, als ook mijn leven aan Hem te geven. Wil ik een instrument zijn in zijn hand, inzetbaar zoals Hij wil? Ben ik beschikbaar en ben ik bereid

de rol te spelen in het script dat Hij geschreven heeft? Ik vind het heerlijk dat ik met de Psalmddichter tegen God kan zeggen:

‘U houdt mij aan uw hand en leidt mij volgens uw plan.’ (Psalm 73:23-24, NBV)

Ken ik Gods plan voor mijn leven? Dat plan dat past binnen het veel grotere plan dat God al voor de schepping van deze wereld heeft ontworpen? Alleen dan zal ik kunnen bloeien waar God mij geplant heeft. Wat er ook op mijn weg komt en in welke situaties ik ook verzeild raak. Net als David wil ik op zoek gaan naar Gods plan voor mijn leven ‘totdat ik weet wat God met mij voor heeft.’<sup>12</sup>

## Een waardevol leven leiden

Als ik Gods plan voor mijn leven leer kennen, ontdek ik dat ik mijn leven vaak door verkeerde dingen heb laten sturen: schuldgevoelens, wrok, boosheid, angst, afwijzing, behoefte aan goedkeuring, materialisme enzovoort. Al deze dingen brengen mij tot dezelfde uitzichtloze situatie: onnodige spanningen en een onvervuld leven. Als ik Gods plan voor mijn leven begin te ontdekken, zijn de vooruitzichten geheel anders: mijn leven krijgt meer inhoud, ik kan makkelijker goede keuzes maken, ik leef bewuster en ik ben gemotiveerder dan ooit. Het is meer dan de moeite waard hier eens over na te denken.

### 1. Als ik Gods plan voor mijn leven ken, krijgt mijn leven meer inhoud

Als ik ontdek dat God een plan met mijn leven heeft, krijgt mijn leven meer inhoud. Iedere dag is dan een geschenk uit zijn hand. De gedachte dat God zich om mijn leven bekommert en naar mij omziet, is ontzagwekkend en maakt mij ervan bewust dat ik waardevol en belangrijk voor Hem ben. Gods plan voor mijn leven te kennen is zo stimulerend, het spoort mij aan om een leven van betekenis te leiden. Te weten dat mijn leven van grote betekenis is voor Hem

geeft mij hoop voor de tijd die komt. God zegt tot mij: 'Ik weet welke plannen Ik voor je heb. Met deze plannen heb Ik voor je het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil je weer een toekomst en nieuwe hoop geven!' <sup>13</sup>

## **2. Als ik Gods plan voor mijn leven ken, kan ik makkelijker goede keuzes maken**

Als ik Gods plan voor mijn leven niet ken, is het gevaar groot dat ik leef bij de dag. En dat ik mijn keuzes baseer op grond van de mening van anderen, de omstandigheden of mijn stemming van dat moment. Als ik Gods weg voor mijn leven ken, wordt mijn agenda niet langer bepaald door wat er allemaal op mij afkomt. Ik kan dan beter prioriteiten stellen, omdat ik weet waarvoor God mij geroepen heeft. Ik kan makkelijker 'nee' zeggen als ik gevraagd wordt iets te doen dat niet in de lijn ligt van Gods plan met mijn leven. Het maakt mij meer standvastig en het levert minder stress, vermoeidheid en conflicten op. De Bijbel zegt dat wij veilig zijn als wij standvastig vasthouden aan het plan dat God voor ons bedacht heeft. Dan zullen we altijd in zijn vrede kunnen leven. <sup>14</sup>

## **3. Als ik Gods plan voor mijn leven ken, leef ik doelbewuster**

De apostel Paulus geeft ons een wijs advies: 'Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.' <sup>15</sup> Het Griekse woord voor 'onverstandig' wordt ook vertaald als 'ondoordacht' of 'zonder reden'. Het is belangrijk dat ik weet wat God van mij wil. Dan kan ik me daar doelgericht aan toewijden. Het zal mij helpen 'nee' te zeggen tegen verleidingen van de wereld om zo mijn tijd niet te verspillen aan dingen die mij van God(s plan) afhouden. Daarom zei Petrus: 'Christus heeft in zijn aards bestaan geleden. Stelt u zich daar dan ook op in en zoek daarin uw kracht. Want wie in dit bestaan geleden heeft, heeft afgerekend met de zonde. In de hem nog resterende levenstijd moet hij zich niet langer laten leiden door menselijke verlangens maar door de wil van God. Er is al genoeg tijd verspild met doen wat de heidenen graag doen.' <sup>16</sup> Ik wil mij concentreren op Gods plan voor mijn leven, daar wil ik mee

bezig zijn en mij niet laten afleiden door wereldse verleidingen of onbelangrijke dingen. Als ik selectief wil zijn, zal ik blijken effectief te zijn. Ik wil stoppen met aanmodderen en met proberen alles gedaan te krijgen. Ik beperk mijn activiteiten en geef prioriteit aan datgene waarvoor ik geroepen ben. De tijd die mij rest wil ik leven volgens Gods plan. Ik heb lang genoeg tijd verspild door de regisseur van mijn eigen leven te zijn.

#### **4. Als ik Gods plan voor mijn leven ken, ben ik meer gemotiveerd en zal ik kunnen volharden**

Het besef dat ik voor God van grote waarde ben en dat Hij een plan met mijn leven heeft, vervult mijn hart met passie. Passie voor God en passie voor zijn plan met de wereld. Gepassioneerde mensen zijn aantrekkelijk. Zij zijn zeer gemotiveerd en dat prikkelt anderen. Omdat ik Gods plan voor mijn leven ken, kan ik volharden, ook als ik de wind tegen heb. Ik houd dan Gods doel voor ogen en weet dat Hij mij de kracht zal geven om door te gaan. En omdat ik Gods plan ken, heb ik kunnen besluiten God met vreugde te dienen, zodat Hij mij altijd kan blijven zegenen.<sup>17</sup> Net als Jeremia, Paulus en andere voorbeelden uit de Bijbel zal ik kunnen volharden als ik Gods plan voor mijn leven ken.

## **Gods liefdesgedicht**

In Efeziërs 2:10 hebben we gelezen: ‘Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’ Al lang voordat ik aan Hem dacht, dacht God aan mij. Al vóór mijn conceptie had God een plan met mijn leven. Maar hoe kan ik dit plan leren kennen? Het Griekse woord voor ‘maaksel’ is *poeiema*. Dit brengt mij op een aardige gedachte. Het Engelse woord *poem* (gedicht) is hiervan afgeleid. Met andere woorden zou je kunnen zeggen dat ik Gods creatie ben, zijn liefdesgedicht.

**Aan hoe God mij  
gemaakt heeft kan ik  
aflezen wat zijn plan  
met mijn leven is**

Onder welke omstandigheden mijn conceptie ook heeft plaatsgevonden, ik ben een liefdesbaby. Ik ben Gods lievelingskind omdat Hij mij heeft gewild. En in dit leven mag ik gaan ontdekken wat Hij in mij gelegd heeft, wat Hij in zijn volmaakte liefde in mijn hart geschreven heeft. Ik ben zijn maaksel. En aan hoe Hij mij gemaakt heeft kan ik aflezen wat zijn plan met mijn leven is. Zo eenvoudig is het.

## Gods plan leren lezen

Elk mens heeft een eigen specifieke genenstructuur, het DNA. Geen twee mensen ter wereld hebben dezelfde code. Ik ben een uniek exemplaar. Niemand heeft mijn DNA, waarin al mijn persoonlijke kenmerken en mijn fysieke toekomst liggen opgeslagen, waardoor ik ben zoals ik ben. In mijn DNA ligt de kleur van mijn ogen verborgen, maar ook of ik kaal of grijs zal worden. Wie mijn DNA kan lezen, kan mijn fysieke toekomst lezen.

Als ik een lichamelijk DNA heb, ligt het voor de hand dat ik ook zoiets als een geestelijk DNA bezit. Mijn lichamelijk DNA zegt van mij wie ik ben aan de buitenkant. Mijn geestelijk DNA zegt van mij wie ik ben vanbinnen. Je zou mijn geestelijk DNA Gods liefdesgedicht kunnen noemen waaruit ik kan aflezen hoe Hij mij geschapen heeft. God heeft mij geschapen met een bepaald temperament, specifieke gaven en talenten en daar bovenop heeft Hij mij passie gegeven. Passie om lief te hebben, om bewogen te zijn. Als ik weet wat mijn temperament is, wat mijn gaven en talenten zijn en waar mijn passie ligt, ontdek ik hoe en waarvoor God mij geschapen heeft. Mijn aandeel in Gods plan ligt op een unieke wijze verborgen in mijn 'geestelijk DNA'. Om Gods plan voor jouw leven te ontdekken, helpt het om jezelf de volgende vier vragen te stellen. Als je antwoord kunt geven op deze vragen ben je al een heel eind op weg om Gods plan met jouw leven te begrijpen.

## 1. Welk temperament heeft God jou gegeven?

Ten eerste mag je ontdekken welk temperament je van God hebt gekregen. Je moet je temperament niet verwarren met je karakter. Je karakter is gevormd tijdens jouw opvoeding, scholing en ten gevolge van positieve en negatieve ervaringen in je leven. Je karakter kan hierdoor misvormd zijn maar kan, God zij dank, ook opnieuw gevormd worden. Je temperament daarentegen kun je niet veranderen. Daar ben je mee geboren. Sommige mensen zijn extravert (openhartig) anderen zijn introvert (meer gesloten). Extraverte mensen kunnen bijvoorbeeld geweldige evangelisten zijn in Gods Koninkrijk. Door hun vrijmoedig optreden kan God krachtig werken. De meer introverte christenen moet je doorgaans niet vragen om op een sinaasappelkistje in de stad hun getuigenis te geven. Dat is voor hen een nachtmerrie. Zij zijn voor deze manier van evangeliseren niet geschapen. Daar moeten deze mensen dan ook niet voor gevraagd worden. Veel liever zal zo iemand in een één op één gesprek, in een veilige omgeving, getuigen van de liefde van God. Dat past beter bij deze persoon en zal een beter resultaat voortbrengen. Achterin dit boek vind je een temperamententest die je kan helpen inzicht te krijgen in hoe God jou heeft geschapen. Ik kan je deze test van harte aanbevelen. Als je weet welk temperament God je heeft gegeven, zegt dit iets over de manier waarop God je zou kunnen inzetten om zijn plan met de wereld te realiseren.

**Je temperament zegt iets over de manier waarop God je zou kunnen inzetten om zijn plan met de wereld te realiseren**

## 2. Welke gaven en talenten heeft God jou gegeven?

Ten tweede mag je ontdekken waar je gaven en talenten liggen. Als je bent geschapen volgens Gods plan, ligt het voor de hand dat God jou een opdracht geeft die bij je past en waarvoor Hij je de nodige gaven en talenten heeft gegeven. Als dit waar is - en met mijn hele hart geloof ik dat - kun je het ook omdraaien: als je weet waar je gaven en talenten liggen, kan dit je helpen Gods plan voor

je leven te ontdekken. Iemand die niet muzikaal is, zou moeten weten dat God hem niet roept om aanbiddingsleider te worden. Als je weet welke gaven en talenten God je gegeven heeft, ontdek je hoe God je wil inzetten om zijn droom te realiseren.

### **3. Waar ligt jouw passie?**

Ten derde mag je ontdekken waar je oprecht passie voor hebt. Bayless Conley is voorganger van het Cottonwood Christian Center in Los Alamitos (VS). Ik hoorde hem eens vertellen hoe hij, als bijna afgestudeerde bijbelschoolstudent, zich afvroeg op welke plaats God hem nodig zou hebben. Hij besloot er regelmatig voor te bidden en te vasten. Iedere keer als hij dat deed kwam de staat Californië in zijn gedachten. In zijn beleving kon dit nooit van God zijn. Californië betekende strand, palmbomen en altijd mooi weer! Dus begon Bayless elke keer als deze gedachte bij hem opkwam de duivel te bestraffen. Dit hielp alleen niet veel. Integendeel, de gedachte drong zich steeds sterker aan hem op. Uiteindelijk had Bayless de moed zijn strijd met een oudere voorganger te delen. Misschien dat deze ervaren man hem zou kunnen helpen. Zijn antwoord was ver-

rassend anders dan Bayless verwacht had. 'Bayless,' zei hij, 'zou het misschien kunnen zijn dat het de Heilige Geest is, die jou probeert te vertellen waar Hij je wil hebben?' 'Maar dat kan niet waar zijn. Ik ben dol op Californië! Dit kan nooit van God zijn!' Bayless ontdekte toen hoe absurd zijn gedachten waren. Sommige

**Als je ontdekt voor  
welke groep mensen  
je bewogenheid hebt,  
begrijp je voor wie God  
jou wil gebruiken**

christenen denken nog steeds dat, als ze hun leven aan God geven, God hen naar die plaatsen brengt waar ze een natuurlijke afkeer van hebben. En dat Hij hen dan vraagt te doen wat ze van nature nooit zouden doen. Dit is een vreemde gedachte en gebaseerd op een verwrongen beeld van God. Jij mag geloven dat God jou heeft geschapen voor een plek die bij je past. En dat Hij je in de meeste gevallen roept voor een doelgroep waar je van nature bewogenheid voor hebt. Als je bijvoorbeeld bewogenheid voor kinderen hebt,



moet je in eerste instantie niet met ouderen gaan werken. Je mag geloven dat de opdracht die God jou geeft, je op het lijf geschreven is. Als je dat gaat begrijpen, zul je Gods plan voor je leven sneller ontdekken dan je tot nu toe had durven hopen. Als je ontdekt voor welke groep mensen je bewogenheid hebt, begrijp je ook voor wie God jou wil gebruiken.

#### **4. Waar heb je een positieve invloed op mensen en/of situaties?**

In veel gevallen doen we veel te moeilijk over het ontdekken van Gods wil voor ons leven. We gaan er te snel aan voorbij hoe God ons gemaakt heeft. Je kunt bijvoorbeeld heel eenvoudig in een kerk zien wie er geroepen is om met kinderen te werken. Dat is die man of vrouw die een natuurlijke aantrekkingskracht op kinderen uitoefent. Ze zwermen als bijen om de zoete honing om deze persoon heen. Altijd zijn er kinderen in hun buurt. Als iemand aangeeft met kinderen te willen werken, maar ik constateer niet dat kinderen ook met hem zouden willen werken, dan moet ik de persoon durven vragen of dit werkelijk Gods wil is voor zijn leven. Op welke mensen heb jij een positieve invloed? En in welke situaties kom je het beste uit de verf? Dit zegt veel over Gods plan voor jouw leven.

**Op welke mensen heb jij een positieve invloed? Dit zegt veel over Gods plan voor je leven**

### **Waar en wanneer?**

Als je deze vier vragen hebt kunnen beantwoorden, ben je al flink op weg om Gods plan voor jouw leven te ontdekken. De manier waarop Hij je geschapen heeft zegt veel over jouw hemelse missie op aarde. Op de vraag waar en wanneer God jou wil inzetten voor zijn plan is het belangrijk dat je de stem van God leert verstaan. De Heilige Geest zal je duidelijk maken op welke plaats je God mag dienen en wanneer het de tijd is dat je

Hem mag helpen om zijn droom te verwerkelijken. In hoofdstuk negen kom ik hier op terug.

## Geef God je hart en je leven

Er is een verschil tussen God je hart geven en Hem je leven geven. God wil dat ik Hem mijn hart geef.<sup>18</sup> Als ik mijn hart aan God heb gegeven ben ik een kind van God geworden.<sup>19</sup> God is nu mijn Vader in de hemel en Hij gaf mij een nieuw hart en een nieuwe geest.<sup>20</sup> Sindsdien klopt het hart van Jezus en woont de Geest van Jezus in mij. De Bijbel noemt dit mijn wedergeboorte; ik ben een nieuwe schepping geworden. Dat is geweldig. Maar God wil dat ik niet alleen mijn hart, maar heel mijn leven aan Hem geef. God kan alleen de regisseur zijn over dat deel van mijn leven dat ik aan Hem gegeven heb. Als ik mijn leven aan God heb gegeven, kan niets Hem verhinderen om zijn plannen met mij te verwerkelijken.

**Als jij je leven aan  
God hebt gegeven,  
kan niets Hem  
verhinderen om zijn  
plannen met jou te  
verwerkelijken**

## - Gebed -

Vader in de hemel,

Dank U wel, dat ook ik geschapen ben voor uw doel.  
Ik wil geloven dat U, voordat ik geboren werd, bedacht hebt welke plaats ik mag innemen in het door U ontworpen plan.

Ik wil uw plan voor mijn leven gaan ontdekken,  
zodat ik een waardevol en vervuld leven zal kunnen leiden.

Wilt U mij helpen goede keuzes te maken om doelbewust te gaan leven? Ik neem nu het besluit dat ik U met vreugde zal dienen, zodat U mij altijd kunt blijven zegenen.

Laat mij zien wat uw plan voor mijn leven is door te ontdekken hoe U mij geschapen hebt.

Dank U wel dat U de regisseur van mijn leven wilt zijn.

Ik stel mijn vertrouwen geheel op U.

Amen.