

Leren bewegen
in de zalving van
de Heilige Geest

GODS GEEST IN ^{EN} OP ONS

Wilkin van de Kamp

DISCIPELSCHAP

Voor tekstvermelding is, tenzij anders aangegeven, gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling. Bij andere vertalingen geldt als afkorting:

BGT = Bijbel in Gewone Taal

GN = Groot Nieuws Vertaling

NBG = Bijbelvertaling van 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling

NEB = New English Bible

RLU = Revidierter Luther Bibel 1964

WV = Willibrordvertaling 2012

Copyright © Wilkin van de Kamp

Omslagontwerp: Glenn van der Mull

Druk: Wilco, Amersfoort

Eerste druk: januari 2019 (oplage 2.000)

Tweede druk: augustus 2019 (oplage 2.000)

Uitgave: Vrij Zijn, Industriestraat 1, 7122 AP Aalten, Nederland

www.vrijzijn.nl

info@vrijzijn.nl

ISBN 978-94-90254-78-0

NUR 707, trefwoord: geloofsopbouw

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Inhoud

Gods Geest in en op ons	7
De vergeten God.....	12
Gast of Heer des huizes.....	14
De gemeenschap van de Heilige Geest	15
De plaatsvervanger van Jezus	20
De onzichtbare Jezus	22
Meester Jeroen	28
De Heilige Geest in Jezus.....	29
De Heilige Geest op Jezus.....	32
De profetie vervuld	33
Gezalfd met de Heilige Geest én met kracht	34
De zalving.....	35
Deel aan zijn zalving.....	36
De zalving van de Timmerman.....	37
De Heilige Geest in de discipelen.....	40
De Heilige Geest op de discipelen.....	42
De Heilige Geest in ons	43
De Heilige Geest op ons	46
Een waardige balans.....	49
Hoe ontvang je Gods zalving?	52
Kinderlijk verlangen.....	57
De doop in de Heilige Geest (de ‘dorea’-gave)	59
Dagelijks vervuld worden.....	66
De kracht van tongentaal	66
Vier zalvingen	68
Iedere christen krijgt een deel van Jezus’ zalving	79
Er is verschil in roeping, bediening en kracht.....	83

'Kom maar bij Mij'	86
De zalving verbreekt het juk.....	89
De gaven van de Heilige Geest (de 'charisma'-gaven)	95
Hoe je Gods zalving kunt herkennen	109
Leren bewegen in de zalving	114
Hoe Gods zalving kan toenemen	116

GODS GEEST IN EN OP ONS

Wat uzelf betreft:

*de zalving die u van Hem ontvangen hebt is blijvend,
u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles
naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in Hem,
zoals zijn zalving u geleerd heeft.*

1 Johannes 2:27, NBV

Het was september 1991. Ik was een jonge en onervaren voorganger. John Wimber - stichter van de Vineyard Christian Fellowship - zou in ons land een conferentie houden over de Persoon en het werk van de Heilige Geest. Er was al heel wat over geschreven en gesproken. De hele beweging werd nauwkeurig geanalyseerd en op haar juistheid getoetst door kerkelijk en evangelisch Nederland. Ook ik had de verhalen gehoord en gelezen en besloot de avonddiensten bij te wonen in de bekende IJsselhal te Zwolle. Gewapend met Bijbel, blocnote en pen ging ik op pad. Ik zou wel eens ontdekken waar John Wimber de fout in ging. Ik was ervan overtuigd dat veel onzuiver, zo niet demonisch zou blijken te zijn. Maar wat schaamde ik me, toen ik tussen een paar duizend mensen op de achterste rij zat en alles met eigen ogen en oren kon waarnemen. Het onderwijs was zo goed. De prediking was gebaseerd op de dood en opstanding van onze Here Jezus Christus, toegespitst op berouw, beke-

ring, nederigheid en heiliging. Het was zo uitgebalanceerd, dat ik geen woord van kritiek op papier kreeg. In mijn overkritische houding werd ik diep beschaamd. Na het onderwijs begon de praktijk. Die eerste avond zal ik niet gauw vergeten. De tegenwoordigheid en de werking van Gods Geest was zo krachtig: er werden woorden van kennis (openbaring) uitgesproken over mensen die ziek waren en gebed

Ik besepte dat theologie mijn sterkste wapen was geweest, maar dat ik er de oorlog niet mee zou winnen

ontvingen, er vonden waarneembare genezingen plaats en demonen verlieten gillend de zaal. Nooit eerder had ik zoiets meege maakt. Dit paste niet in mijn kerkelijke traditie en het paste niet

in mijn denkkaders. Ik dacht altijd precies te weten wat goed en wat fout was: dít is van God en dát is van de duivel. Deze avond werd ik voor het eerst geconfronteerd met een autoriteit die ik niet kende, en met Gods kracht waar ik naar verlangde. Ik besepte dat theologie mijn sterkste wapen was geweest, maar dat ik er de oorlog niet mee zou winnen. En dat was schrijnend.

Er woedde een tweestrijd in mij. Aan de ene kant verlangde ik naar de werkingen van de Heilige Geest in mijn bediening. Aan de andere kant was ik bang. Bang dat het allemaal te dichtbij zou komen. Ik weet nog dat ik stilletjes bad: 'Heer, laat die man op het podium geen openbaring krijgen

over mij. Laat niemand mij aanspreken of wat dan ook!’ Ik kroop letterlijk weg achter de rug van degene die voor me zat. Ik was gewoon bang. Diep vanbinnen wist ik dat een ontmoeting met de heerlijkheid van God mijn leven drastisch zou veranderen. Ik bevond me in een innerlijke strijd, waarin ik pas de overwinning zou behalen als ik mijzelf volledig zou overgeven in de hand van God.

Als ik terugdenk aan die avond, moet ik zeggen dat ik me voelde als een van de discipelen in dat bootje midden op het meer van Galilea. Zonder Jezus aan boord werden ze geteisterd door een storm. Het schip verkeerde in nood door de hoge golven. Toen Jezus zag dat zijn discipelen zich in deze moeilijke situatie bevonden, kwam Hij hen op een bijzondere wijze te hulp: lopend over het water. De discipelen hadden al heel wat met Jezus meegemaakt, maar ze wisten niet dat Hij zich ook zó aan hen kon openbaren. *Toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst* (Matteüs 14:26). In het Grieks lezen we dat de discipelen meenden dat hun Heer een *phantasma* oftewel een demonisch verschijnsel was. Ze dachten dat ze met de duivel te doen hadden. Totdat Jezus begon te spreken: *Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd* (vers 27). Jezus overstemde de storm en de angst van zijn discipelen met letterlijk twee woorden, die de zelfopenbaring van God uitdrukken: *Ego eimi*, wat betekent: ‘Ik ben’.¹ Je zou denken dat de discipelen, na alles wat ze met hun Heer hadden meegemaakt, beter hadden moeten weten. Het is behoorlijk beschamend om te

roepen dat de Zoon van God een demonische verschijning is. Gelukkig maar dat niemand het had gehoord. Terugdenkend aan die avond in Zwolle herinner ik me dat ik blij was dat niemand in de zaal mijn angstige, stille gebed had opgemerkt.

Maar God had mijn gebed wél gehoord. Kort daarna las ik in mijn Bijbel het gebed dat de profeet Habakuk zo'n zeshonderd jaar voor Christus had uitgesproken: *HEER, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat U gaat doen, HEER, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand, maak het in deze tijd bekend, maar toon uw mededogen als het tumult losbarst* (Habakuk 3:2, NBV). Zijn gebed raakte me. Het was alsof God door deze woorden tot mij sprak. Alsof Hij mij vroeg mijn angstige gebed in te ruilen voor het gebed van Habakuk, die had gezien dat God een machtig werk wilde beginnen. Ik begon te verlangen dat God ons land zou bezoeken, zoals David in een van zijn psalmen het uitzingt: *U bezoekt het land en verleent het overvloed* (Psalm 65:10, NBG). Vanaf dat moment besloot ik het gebed van Habakuk te bidden totdat God mijn gebed verhoord had: *Heer, ik heb de tijding aangaande U vernomen. Ik ben, Heer, met vreeze voor uw werk vervuld. Roep het in leven in de loop der jaren, maak het openbaar in de loop der jaren* (Habakuk 3:2, NBG). Meer dan een jaar was dit het enige gebedspunt op de wekelijkse bidstond in onze kerk: 'Kom Heilige Geest!' Sommige gemeenteleden vroegen zich af of we wel mochten bidden tot de Heilige Geest. Dan antwoordde ik dat we toch ook zingen tot de Heilige Geest: 'Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,

houd Gij bij ons uw intocht, Heer. Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest van beiden uitgegaan, wij bidden U gelovig aan' (Gezang 237, vers 1 en 6). 'Kom Heilige Geest' betekent niet dat Hij er nog niet is, maar dat je Hem uitnodigt om te werken zoals Hij wil.

In dat jaar heb ik geen verre reizen ondernomen om elders te ontvangen waar we God hier om vroegen. Ik had me ook niet de handen laten opleggen door gezalfde mannen of vrouwen van God om de Heilige Geest te ontvangen. Het enige dat we deden was bidden. Week in week uit. Het werd een jaar waarin we ons verootmoedigden voor God. Een jaar waarin ik God om vergeving vroeg voor mijn overkritische en veroordelende houding naar andere christenen en kerken.

Een jaar waarin ons verlangen naar de tegenwoordigheid en het werk van de Heilige Geest in ons midden steeds sterker werd. Na ruim een jaar bezocht God op soevereine wijze onze gemeente aan het einde van een kerkdienst. Op het moment dat er een oproep voor gebed werd gedaan en mensen de handen werden opgelegd, kwam Gods Geest op hen en werden ze krachtig door God aangeraakt. Zo krachtig, dat zij niet meer op hun benen konden staan. Toen dit gebeurde sloeg de schrik mij om het hart. Sinds lange

**'Kom Heilige Geest'
betekent niet dat Hij
er nog niet is, maar dat
je Hem uitnodigt om
te werken zoals Hij wil**

tijd hadden we eindelijk weer eens gasten uit ons dorp in ons midden. Wat zouden zij van dit alles denken? Op dat moment hoorde ik een zachte stem tot me zeggen: ‘Doe nu een uitnodiging tot bekering.’ Na enige aarzeling deed ik een oproep om je leven in de handen van God te leggen. Tot mijn verbazing kwamen meerdere gasten - te midden van al het geestelijk tumult - naar voren om aan de oproep gehoor te geven. Vanaf dat moment wist ik dat ik nooit meer dezelfde zou zijn en dat vanaf nu alles anders zou gaan. De Heilige Geest zou in ons midden werken, zoals Hij wilde. In de tijd die volgde vonden er indrukwekkende bevrijdingen plaats en werden mensen wonderlijk genezen. De liefde van God werd in onze harten uitgestort en er groeide een intense bewogenheid voor een wereld die zonder God verloren gaat. De gemeente begon te groeien omdat steeds meer mensen tot geloof kwamen en relaties werden hersteld. Mijn leven en de bediening die God me had gegeven kregen een nieuwe wending. Een onderwijsbediening die zou uitgroeien om het Lichaam van Christus toe te rusten in de kracht van de Heilige Geest.

DE VERGETEN GOD

Bestudering van de Persoon en het werk van de Heilige Geest in de kerkgeschiedenis is telkens weer verwaarloosd. In de vierde eeuw na Christus omschreef een theoloog de Heilige Geest al als de *theos agraptos* (‘de onbeschreven God’), de God over wie niemand schrijft. Anderen noemden Hem later ‘de vergeten God’ of ‘de onbekende Derde’. In onze tijd is de Heilige Geest zelfs omschreven als ‘de Asse-

poester binnen de Drie-eenheid': terwijl de andere twee zusters naar het bal mochten, moest Assepoester thuisblijven.

Joseph Dimitrov sprak op een Pinksterconferentie van Opwekking deze vurige woorden: 'Een kerk zonder de beweging van de Heilige Geest is niet meer dan een gezelligheidsclubje. Een preek zonder de zalving van de Heilige Geest is niet meer dan een informatieve lezing. Een bediening zonder de bekrachtiging van de Heilige Geest is niet meer dan religieuze activiteit. Een aanbiddingslied zonder de boodschap van de Heilige Geest is niet meer dan een muziekuitvoering. Een gebed zonder de kracht van de Heilige Geest is niet meer dan een bevredigende voordracht.'

**Een bediening zonder
de bekrachtiging
van de Heilige Geest
is niet meer dan
religieuze activiteit**

In dezelfde Geest bad Kardinaal Danneels dit gebed: 'Heer Jezus, zonder uw Geest wordt elk gezag zo makkelijk heersen, is de liturgie niet veel meer dan theater, is uw Kerk gewoon een instituut, zoals er zoveel andere zijn.'

Corrie ten Boom heeft de bal voor ons op de stip gelegd toen ze zei: 'De kerken hebben geen gebrek aan geleerden en grote geesten; zij missen mannen en vrouwen die kanalen voor Gods kracht kunnen en willen zijn.'

GAST OF HEER DES HUIZES

Toen Gods Geest op onze gemeente viel was de Heilige Geest nog steeds de Grote Onbekende voor mij. Ik geloofde dat Jezus door de Heilige Geest *in mij* woonde, maar ik kende Hem maar ten dele. Als ik in mijn Bijbel las dat *de gemeenschap van de Heilige Geest ons ten deel mag vallen* (2 Korintiërs 13:13, GN), kon ik hier nog geen invulling aan geven. Ik wist dat Jezus vlak voor zijn sterven tegen een van zijn discipelen had gezegd: *Als je van Mij houdt, dan luister je naar mijn woorden. Dan zal mijn Vader van je houden. En de Vader en Ik zullen bij je komen en voor altijd in jou aanwezig zijn* (Johannes 14:23, BGT). Met mijn verstand kon ik uitleggen dat de Heilige Geest de Vader en de Zoon in ons vertegenwoordigt. Maar de praktijk in mijn leven zag er anders uit. De Heilige Geest was meer een Bezoeker die niet verder kwam dan de gang. Wilde ik Hem ook binnenlaten in mijn woonkamer waar ik met een gerust hart andere mensen kon ontvangen? Durfde ik Hem mijn keuken te laten zien, mijn slaapkamer, de kelder en de zolder? Mocht Hij meekijken naar de tv-programma's die ik zag? Gaf ik Hem de sleutel van het documentenkistje met mijn financiële administratie? Liet ik Hem toe in mijn gedachteleven, waar ik mijn oordeel, kritiek en begeerte had verstoepd voor de buitenwereld? De Heilige Geest vroeg niet alleen of Hij ongehinderd overal mocht komen; Hij vroeg of Hij de Heer des huizes mocht zijn.

DE GEMEENSCHAP VAN DE HEILIGE GEEST

Ik herinner me als de dag van gisteren hoe iemand me jaren daarvoor een boekje in de hand had gedrukt met de titel *Goedemorgen, Heilige Geest!* Alleen de titel al was voor mij genoeg reden om het in de prullenbak te gooien. Het klonk mij als Godslastering in de oren. Toen de Heilige Geest op onze gemeente was uitgestort en in ons midden begon te werken, heb ik het alsnog gekocht en in een adem uitgelezen.² Ik ontdekte dat de Heilige Geest een persoonlijke relatie met mij wil aangaan. Dat is wat Paulus ons aan het einde van zijn brief aan de gemeente in Korintiërs toewent: *De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen* (2 Korintiërs 13:13).

De Heilige Geest *in ons* en *op ons* is allesbehalve een formule, het getuigt van een intieme relatie. Het intieme Griekse woord voor gemeen-

schap is *koinonia* en mogen we ook vertalen als ‘vriendschap’ of ‘partnerschap’. Het is afgeleid van *koinon*, wat ‘gemeenschappelijk’ betekent. Het betekent dat we dingen gemeenschappelijk hebben, dat we iets met elkaar delen. De Heilige Geest speelt een cruciale rol in onze relatie met de Vader en de Zoon. Hij wil een intieme en actieve relatie met ons aangaan. Het Griekse woord *koinonia* heeft drie praktische toepassingen.

De Heilige Geest in ons en op ons is allesbehalve een formule, het getuigt van een intieme relatie

1. Actieve deelname

De gemeenschap van de Heilige Geest is geen eenrichtingsverkeer. Het betekent dat wij onze gedachten, gevoelens en verlangens met de Heilige Geest mogen delen. Wij delen wat we hebben en weten met Hem, en Hij deelt wat Hij heeft en weet met ons. De Heilige Geest weet zoveel meer dan wij allemaal samen. Jezus zei over Hem: *Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij - daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken van Mij heeft* (Johannes 16:13-15, NBV). De Heilige Geest kent de geheimen van de hemel. Hij heeft toegang tot het hart van de Vader. Wat de Vader zegt, hoort Hij en wil Hij aan ons overbrengen. Hij wil ons op de hoogte brengen van wat er in de troonzaal van de hemel wordt gezegd. Hij wil ons voorbereiden op wat komen gaat. Hij is de Distributeur van de hemel en wil ons toerusten om elke uitdaging aan te gaan. We mogen de Heilige Geest in ons leven verwelkomen, zijn hulp invoeren en Hem erkennen als onze Heer.

2. Samenwerking

De Heilige Geest is geen dwingeland. Het Griekse woord *koinonia* mogen we ook vertalen als 'partnerschap'. Partnerschappen worden in de bedrijfswereld gevormd om groei, productiviteit en winst te bevorderen. Partners werken samen aan strategieën en delen in alle successen en mislukkingen. Wanneer we nadenken over de gemeenschap van

de Heilige Geest, zal Hij altijd de Senior Partner zijn en wij de junior partners, omdat Hij zoveel meer inbrengt dan wij. Zijn hulpbronnen zijn oneindig. We doen er goed aan Hem toe te staan strategieën te bedenken, deze te plannen en uit te zetten. Wij zullen naar Hem luisteren en voorzichtig zijn plannen met precisie en passie uitvoeren. De deur naar zijn ‘kantoor’ staat altijd voor ons open. Hij deelt niet alleen in onze overwinningen, Hij deelt ook in onze mislukkingen en uitdagingen waar we voor staan: *De Heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben. Wij weten niet welke bedoeling God heeft met ons lijden. En we weten daarom niet wat we moeten bidden. Maar de Heilige Geest zelf bidt voor ons, beter dan een mens het ooit zou kunnen. Zo smeekt hij God om ons te helpen* (Romeinen 8:26, BGT). Hij is onze Trooster. Hij brengt vreugde in plaats van verdriet en geeft schoonheid voor as. We mogen de tijd nemen om de stem van de Goede Herder te herkennen door meer naar Hem te luisteren dan met Hem te praten. De Heilige Geest spreekt tot ons door indrukken en impulsen waar we naar mogen handelen. Dank Hem voor zijn aanwezigheid. Vraag Hem om je te leiden en je van binnenuit te veranderen naar het beeld van Jezus.

3. ‘Samen bewegen met’

Een andere vertaling van *koinonia* is ‘samen bewegen met’. Jezus zei tegen Nicodemus: *De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is* (Johannes 3:8, NBV). Hoe de Geest in en door ons heen wil werken, hebben wij niet in de hand. De

Heilige Geest is geen dwingeland en laat zichzelf ook niet dwingen.

Sam Storms is senior pastor van Bridgeway Church in Oklahoma City en schrijft: 'Je kunt je in alle aspecten van het zeilen verdiepen. Je zou misschien zelfs een zeilboot

De Heilige Geest is geen dwingeland en laat zichzelf ook niet dwingen

kunnen bouwen. Je kunt de meest wijze en ervaren schippers om advies vragen. Je kunt op een heerlijke zonnige dag met je boot naar het prachtigste meer gaan. Je kunt het zeil hijsen. Maar, en hier staat of valt de hele

ervaring mee: alleen God kan de wind laten waaien. We kunnen de Bijbel bestuderen. We kunnen alles leren wat er over de geestelijke gaven te leren valt. We kunnen de Heer Jezus Christus eren en ons aan Hem onderwerpen. We kunnen een eredienst naar bijbelse richtlijnen organiseren. We kunnen alles doen wat in de macht van een christen ligt. Maar alleen de Geest kan ervoor zorgen dat het gaat waaien. Of een briesje de zeilen zal doen bollen en je boot ook maar iets vooruitkomt, hangt allemaal af van de Geest, die soeverein is en waait wanneer, waarheen en zolang Hij wil. Noch jij, noch ik kan Hem dwingen om in beweging te komen. Niemand kan dat. Zelfs als je volledig gehoorzaam bent, heb je geen garantie dat de Geest precies dat zal doen waarop je gehoopt en waarvoor je gebeden hebt. Als de Heilige Geest ervoor kiest om niet in beweging te komen, heeft

het geen zin om te proberen Hem onder druk te zetten. Dat is zelfs een heel slecht idee. Je moet ook je pogingen om te gaan zeilen niet opgeven omdat er op een kalme dag een keer geen wind was. Maar het allerbelangrijkste: probeer niet zelf in het zeil te blazen om je boot in beweging te krijgen, of de wind te laten voor wat hij is en de riemen te pakken. Dat is geen zeilen. Vergeet nooit dat de Heilige Geest een Persoon is, met een eigen wil en eigen voorkeuren zoals iedereen. Hij wil nagejaagd worden, maar zal zich nooit laten dwingen. Het is uitsluitend aan de Geest zelf om te bepalen of een bepaalde geestelijke gave zichtbaar zal zijn, en aan wie Hij die wil geven (en aan wie niet). Gaven worden naar zijn goeddunken geschonken en doen hun werk wanneer en waar Hij dat wil. Daar gaan jij en ik niet over. Paulus schrijft: *Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil* (1 Korintiërs 12:11). Dit schrijf ik ter bemoediging van mensen die sterk naar de kracht van de Geest verlangen, die met zorg en wijsheid alles doen wat de Bijbel vraagt, maar geen of weinig resultaten zien. Geef niet op! Ga niet anderen de schuld geven of de conclusie trekken dat de gaven niet meer voor onze tijd zijn. Neem je liever voor om je boot, totdat Jezus terugkomt, elke dag opnieuw naar het meer te brengen. Begeef je op het water en bid om de wind. Ik geloof simpelweg dat God een dergelijke vasthoudende

**Door de jaren heen
heb ik geleerd
met de Heilige Geest
mee te bewegen**

gehoorzaamheid zal belonen, en je boot met de wind van zijn Geest in beweging zal zetten.³

Door de jaren heen heb ik geleerd met de Heilige Geest mee te bewegen: leren luisteren naar wat Hij mij wil zeggen en leren aanvoelen wat Hij door mij heen wil doen. Wie de Heilige Geest de ereplaats geeft die Hem toekomt, wordt een machtig instrument in de hand van God (Handelingen 9:15). Daarom wil ik je meenemen op mijn ontdekkingsreis door de Bijbel om de Heilige Geest te leren kennen als de Plaatsvervanger van Jezus in jouw leven. Ben je klaar om de Heilige Geest op intieme en persoonlijke wijze te ontmoeten?

DE PLAATSVERVANGER VAN JEZUS

Vlak voor zijn sterven vertelde Jezus zijn discipelen dat Hij nog maar een korte tijd bij hen zou zijn en terug zou gaan naar zijn Vader in de hemel (Johannes 13:33). Hij legde uit dat Hij terug zou komen in de vorm van Iemand anders, die net zoveel van hen zou houden en die bovendien niet alleen *bij hen* zou zijn, maar bovenal *in hen* zou wonen: *Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u **een andere Trooster** geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk **de Geest van de waarheid**, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar jullie kennen Hem, want Hij blijft bij jullie en zal **in jullie** zijn* (Johannes 14:16-17).

Drie jaar lang was Jezus de ‘ene Trooster’ voor zijn discipelen. Hij had dag en nacht met zijn leerlingen opgetrok-

ken, hen onderwezen, getraind, geholpen en bijgestaan. Nu maakte Hij zijn discipelen duidelijk dat de tijd was aangebroken dat Hij hen zou verlaten. Hij wist dat zijn discipelen het gevoel konden krijgen dat het hun net zo zou vergaan als de leerlingen van andere rabbi's. Als een rabbi wegviel, werd van zijn discipelen gezegd dat zij als wezen achterbleven. Jezus bond zijn leerlingen op het hart dat zij hier niet bang voor hoefden te zijn. Hij zou hen niet aan hun lot overlaten: *Ik zal jullie niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar jullie toe. Wij zullen naar jullie toe komen en bij **jullie intrek nemen*** (Johannes 14:18 en 23). Jezus beloofde zijn discipelen dat de Vader en Hij door de komst van de Heilige Geest in hen zouden komen wonen. Daarom wordt de Heilige Geest *de Geest van de Vader* en *de Geest van Jezus* genoemd (Matteüs 10:20 en Handelingen 16:7, NBG).

Jezus wilde zijn discipelen nog veel meer zeggen, maar wist dat ze nu niet meer aankonden: *De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn Naam, die zal jullie in alles onderwijzen en jullie in herinnering brengen alles wat Ik jullie gezegd heb* (Johannes 14:26). De Heilige Geest zou Jezus' werk als Leraar voortzetten en net zo'n Helper zijn als Jezus zelf. Hij zou hun verstand openen om het Woord van God te begrijpen en hen de weg naar de volle waarheid wijzen (Johannes 14:26 en 16:12-13). Zo ontstond een nieuwe periode: het tijdperk van de Heilige Geest als de Plaatsvervanger van Jezus.