

Hoe het  
onmogelijke  
mogelijk  
kan worden

# GROEIEN IN GELOOF

Wilkin van de Kamp

**DISCIPELSCHAP**

Voor tekstvermelding is, tenzij anders aangegeven, gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling. Bij andere vertalingen geldt als afkorting:

BGT = Bijbel in Gewone Taal

GN = Groot Nieuws Vertaling

HB = Het Boek

NB = Naardense Bijbel

NASB = New American Standard Bible

NBG = Bijbelvertaling van 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling

NLT = New Living Translation

WV = Willibrordvertaling

Copyright © Wilkin van de Kamp

Omslagontwerp: Glenn van der Mull

Druk: Wilco, Amersfoort

Eerste druk: juni 2018 (oplage 2.000)

Tweede druk: december 2018 (oplage 2.000)

Uitgave: Vrij Zijn, Industriestraat 1, 7122 AP Aalten, Nederland

[www.vrijzijn.nl](http://www.vrijzijn.nl)

[info@vrijzijn.nl](mailto:info@vrijzijn.nl)

ISBN 978-94-90254-77-3

NUR 707, trefwoord: geloofsopbouw

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

# Inhoud

<b>Groeien in geloof</b> .....	7
Groeien in geloof.....	8
Geloof is in beweging .....	9
Uitdagende bijbelteksten .....	10
Geloof als vrucht en als gave .....	11
Appelboom en kerstboom.....	13
Geloof als vrucht van de Geest.....	15
Het geheim van een vruchtbaar leven.....	18
Geënt op de wijnstok .....	19
Geloof als gave van de Geest .....	20
Heb geloof van God!.....	23
Een mosterdzaadje van Gods volmaakt geloof.....	29
Niemand is uitgesloten .....	30
Streef naar de geestelijke gaven.....	30
Het initiatief ligt bij de Vader.....	32
Een kanaal van Gods geloof.....	34
‘Wat ik heb geef ik u!’ .....	35
Bidden in Jezus’ naam .....	37
Toontje lager .....	39
De gave van geloof is vaste grond .....	40
Uitstappen in geloof .....	42
Te lang getwijfeld .....	44
Het gebed van geloof .....	45
De mate van geloof.....	47
Afhankelijk van Gods soevereine genade .....	55
Verlangen naar meer.....	59
Een klimaat van geloof .....	61

Hoop is het klimaat waarin geloof werkt .....	63
Kom met verwachting .....	64
Beperk God niet .....	66
Nog steeds meer overvloedig.....	67
God is een beloner! .....	69
Een koninklijk geschenk.....	72
Gun God geen rust.....	73
Blijf de wil van God doen .....	74
Geloofshelden sporen ons aan.....	76
De Geest van geloof.....	80

# GROEIEN IN GELOOF

*Wie tegen deze berg zal zeggen:  
word opgeheven en in de zee geworpen,  
en niet zal twifelen in zijn hart,  
maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal,  
het zal hem gebeuren wat hij zegt.*

JEZUS in Marcus 11:23

‘U hebt behoorlijk wat voor uw kiezen gekregen,’ zei onze huisarts toen ik hem weer nodig had om mijn oren te laten uitspuiten. Even wist ik niet wat ik moest zeggen. Ik mompelde dat het nog wel meeviel. Maar toen ik naar huis fietste beseftte ik dat we als gezin wel degelijk wat te verduren hadden gehad: ik was onvruchtbaar, kreeg epilepsie, onze jongste zoon had als baby zulke heftige stuipen dat we dachten dat hij onder onze handen zou sterven, Aukje kreeg een ernstige vorm van borstkanker en een van onze jongens heeft al vanaf zijn vijfde levensjaar suikerziekte. Al met al een heftig rijtje. Tegelijkertijd vielen de profetische woorden me te binnen die werden uitgesproken toen ik werd ingezegend als jonge voorganger: ‘Al zullen er stormen zijn in je leven en al sta je ook te midden van de dikste duisternis, juist onder die omstandigheden zal het licht dat Ik in je ontstoken heb het felst schijnen. Vertrouw erop dat de omstandigheden daarin alleen maar zullen meewerken ten goede, al lijken ze

nog zo donker!’ Terugkijkend op de stormen in ons leven raakte ik al fietsend onder de indruk van de wonderlijke wijze waarop God mij genezen heeft van onvruchtbaarheid en epilepsie. Een warm gevoel van dankbaarheid kwam over mij toen ik eraan dacht hoe goed het nu met onze jongste zoon gaat. Meer dan dankbaar was ik over de wijze waarop God ons door het dal van diepe duisternis heeft geleid toen Aukje kanker had. Maar ook hoe Hij zijn hand op onze inmiddels volwassen zoon houdt, die meerdere malen per dag insuline moet spuiten omdat hij nog steeds suikerziekte heeft. Al die jaren was God bij ons, heeft Hij ons vastgehouden en is ons geloofsvertrouwen in Hem alleen maar groter geworden.

## **GROEIEN IN GELOOF**

Dat je aan dit boekje begonnen bent laat zien dat jij er ook naar verlangt om geestelijk te groeien en volwassen te worden. God heeft dit verlangen in jou gelegd en het is mijn gebed dat jouw liefde voor God en je persoonlijke relatie met Hem door het lezen van dit boekje sterker zullen worden. Dat je Gods wil ten volle mag leren kennen en zijn stem beter mag leren verstaan. Dat je zult groeien in kennis, inzicht en wijsheid, waardoor je steeds meer op Jezus gaat lijken. Dat je ruimte geeft aan je verlangen om je meer en meer te laten leiden door de Heilige Geest. Dat je je uitstrekt naar meer van zijn liefde en meer van zijn kracht in jouw leven. Ik bid bovenal dat dit boekje je helpen zal om de bediening van Jezus op een gebalanceerde en ontspannen wijze voort te zetten in volhardend geloof, vaste hoop en

vurige liefde. Ik denk dat Paulus tegen je zou zeggen: *Daarom bidden wij onophoudelijk voor je, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat je Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest je schenkt. Dan zul je leven zoals het past tegenover de Heer, Hem volkomen welgevallig. Je zult vrucht dragen door al het goede dat je doet, je kennis van God zal groeien en je zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. (...) Dan zul je niet langer een onmondig kind zijn dat als golven op en neer deint en heen en weer bewogen wordt door elke wind, dat wil zeggen: door elke leer waarmee sluwe mensen met hun valse wijsheden ons op dwaalwegen brengen. Door je aan de waarheid te houden zul je in liefde volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus (Kolossenzen 1:9-11, NBV en Efeziërs 4:14-15, GN).*

**Ik bid bovenal dat dit boekje je helpen zal om de bediening van Jezus op een gebalanceerde en ontspannen wijze voort te zetten in volhardend geloof, vaste hoop en vurige liefde**

## **GELOOF IS IN BEWEGING**

Geloof is altijd in beweging. Het ene moment is je geloof sterker dan het andere moment. En er zijn dagen dat je geloof een grotere of kleinere plaats in je leven inneemt. Maak je daarover geen zorgen. God gelooft in jou. Als je dat

maar nooit vergeet. Hij leidt je door het dal van duisternis, of je Hem nu ervaart of niet. Hij houdt je vast in de stormen van het leven, of je het nu voelt of niet. Helaas heeft het geloof van sommige christenen toch schipbreuk geleden. Ze konden niet leven zonder sluitende verklaringen en antwoorden op hun waarom-vragen in of na de storm. Ze geloven er niet meer in. Anderen zijn in de war gebracht door de verbijsterende manier waarop mensen om hen heen blijken te geloven. Voor de een is geloof niet meer dan een overtuiging of een gevoel. Voor de ander is geloof een inspiratiebron en voor weer een ander een zeker weten. Waar voor de een geloven heel passief is: 'God moet het doen', gelooft een ander juist heel activistisch: 'Ik kan alles, want God is met mij!' Een derde vraagt zich af of hij wel genoeg geloof heeft, omdat er van alles misgaat in zijn leven. En weer een ander overschreeuwt zijn angst dat God hem misschien in de steek laat: 'Het gaat lukken hoor, ik geloof in God!'

## **UITDAGENDE BIJBELTEKSTEN**

Niet alleen de verschillende wijzen waarop christenen geloven, maar ook sommige Bijbelteksten over geloof kunnen je in verwarring brengen. Ik kan erover meepraten. Al vroeg werd ons geleerd om 'stappen in geloof' te zetten. Als je maar genoeg geloof hebt, kun je tegen een berg zeggen: 'Verplaats je van hier naar daar!' (Matteüs 17:20). Alle dingen zijn immers mogelijk voor degene die gelooft? (Marcus 9:23). Want alles wat we in de naam van Jezus vragen zal Hij doen (Johannes 14:14). Je moet alleen niet twijfelen in je hart, maar geloven dat wat je zegt gebeuren



zal (Marcus 11:23). Zoals je gelooft, zo zal het ook gebeuren (Matteüs 9:29).

Al deze uitdagende geloofsuitspraken vind je zonder meer terug in de Bijbel. Maar als je de betekenis ervan niet begrijpt, kun je misschien in de verleiding komen om je geloof net zolang op te pompen tot het groot genoeg is om het onmogelijke mogelijk te maken. Als dan het wonder tot je teleurstelling toch niet plaatsvindt, denk je misschien dat je geloof niet groot genoeg was of ga je op zoek naar andere oorzaken waardoor het wonder niet heeft kunnen plaatsvinden. Het eind van het liedje kan zijn dat je heel activistisch wordt of dat je uiteindelijk het geloof de rug toekeert.

Daarom vind ik het van levensbelang je aan de hand van de Bijbel en persoonlijke ervaringen het verschil te laten zien tussen *de vrucht van geloof* - die kan groeien - en *de gave van geloof* - die in zichzelf volmaakt is - waardoor de kracht van God wordt vrijgezet en het onmogelijke wel degelijk mogelijk kan worden. Ik heb het vele malen zien gebeuren. Ik nodig je uit om met mij te ontdekken hoe je op een gebalanceerde en ontspannen wijze de bediening van Jezus mag voortzetten.

## **GELOOF ALS VRUCHT EN ALS GAVE**

Jezus roept ons om in zijn voetsporen te wandelen en zijn bediening voort te zetten in de kracht van de Heilige Geest: *Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan*

*deze, want Ik ga heen naar mijn Vader* (Johannes 14:12). Vroeger kon ik het Spaans benauwd krijgen als ik deze woorden las. In de verste verte kon ik niet zien hoe ik dezelfde werken zou kunnen doen als die Jezus heeft gedaan. Laat staan nog grotere dan Hij heeft gedaan. Dan moet je wel

**Nu weet ik wat ik toen niet wist: het is geen opdracht van Jezus aan ons, maar een belofte van Jezus voor ons**

een heel groot geloof hebben! Ik kon onmogelijk aan de mij zelf ingebeelde voorwaarden voldoen. Nu weet ik wat ik toen niet wist: het is geen opdracht van

Jezus aan ons, maar een belofte van Jezus voor ons. Een belofte waar je op mag vertrouwen. Je kunt Jezus geloven op zijn woord.

Om de bediening van Jezus op een evenwichtige manier te kunnen voortzetten en geen brokken te maken, is het belangrijk dat je het verschil leert begrijpen tussen *de vrucht van geloof* en *de gave van geloof*. In beide gevallen gebruikt het Nieuwe Testament het Griekse woord *pistis* als basiswoord voor 'geloof'.

Elke keer als iemand in de Bijbel je oproept om te geloven moet je naar de samenhang van de tekst kijken om te weten of het hier gaat om *geloof als vrucht van de Geest* of om *geloof als gave van de Geest*. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen de vrucht van geloof en de gave van geloof?

<b><i>Pistis</i> als vrucht van de Geest:</b>	<b><i>Pistis</i> als gave van de Geest:</b>
<p data-bbox="174 250 490 545"><i>De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof (pistis), zachtmoedigheid, zelfbeheersing.</i></p> <p data-bbox="256 560 407 591">(Galaten 5:22)</p> <p data-bbox="166 666 498 719"><b>NOOT:</b> De Statenvertaling vertaalt <i>pistis</i> hier als 'vertrouwen'.</p>	<p data-bbox="529 250 876 674"><i>Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander: wijsheid, kennis, onderscheiden van geesten, <b>gave van geloof (pistis)</b>, gave van genezing, kracht om wonderen te doen, profetie, spreken in tongen en het vertalen van tongen.</i></p> <p data-bbox="555 689 850 719">(1 Korintiërs 12:7-10, NBG)</p>

## **APPELBOOM EN KERSTBOOM**

In zijn onderwijs heeft de bijbelleraar Derek Prince me geholpen het verschil te begrijpen tussen geloof als vrucht van de Geest en geloof als gave van de Geest door deze te vergelijken met een appelboom en een kerstboom: een appelboom draagt vruchten die kunnen groeien en een kerstboom draagt cadeautjes die mogen worden uitgedeeld.

***De vrucht van de Geest*** kun je vergelijken met de vruchten van een appelboom. Er is een duidelijk verband tussen de appels en de boom waar zij aan hangen. De aard van de boom bepaalt de aard van de vrucht. Een goede boom zal

goede vruchten dragen; een slechte boom zal slechte vruchten dragen (Matteüs 7:17-20). De vrucht van de Geest is het karakter van Jezus dat God in jou tevoorschijn bemint. De vrucht van de Geest die in ons groeit vraagt tijd, geduld en blijvende verbondenheid met Jezus. De meeste bijbelvertalingen vertalen *pistis* (als vrucht van de Geest) met 'vertrouwen' of 'trouw': de vrucht die zal groeien door onze verbondenheid met Christus. De vrucht van de Geest is het karakter van Jezus dat we in dit leven ontwikkelen.

*De gaven van de Geest* kun je vergelijken met de cadeautjes die in sommige landen in een kerstboom worden gehangen met het doel om ze op een gegeven moment uit te delen, tot welzijn van allen (1 Korintiërs 12:7). Het belangrijkste verschil tussen *de vrucht van de Geest* en *de gaven van de Geest* is dat de vrucht van de Geest kan groeien en dat we de gaven van de Geest direct krijgen op het moment dat we deze nodig

hebben. De vrucht van de Geest is blijvend en de gaven van de Geest hebben een tijdelijk karakter. Paulus zegt in 1 Korintiërs 13:8 dat op de nieuwe aarde profetische gaven zullen verdwijnen en het spreken in klanktaal zal verstommen. Deze gaven zijn dan niet langer nodig.

**Het belangrijkste verschil tussen 'de vrucht van de Geest' en 'de gaven van de Geest' is dat de vrucht van de Geest kan groeien en dat de gaven van de Geest volmaakt zijn in zichzelf**

Waar de vrucht van de Geest iets laat zien van het karakter van de persoon die deze vrucht draagt, zeggen de gaven van de Geest niets over het karakter van de persoon die deze gave ontvangt en uitdeelt.

In 1 Korintiërs 14:1 zegt Paulus dat we zijn geroepen om de vrucht van de Geest voort te brengen en daagt hij ons uit om ons uit te strekken naar de gaven van de Geest om tot zegen te zijn voor anderen: ***Laat Gods liefde je hoogste doel zijn. Maar je zult ook verlangen naar de speciale gaven die de Heilige Geest geeft*** (NLT). De gaven sluiten geen vruchten uit en de vruchten sluiten geen gaven uit. Ze zijn bedoeld om elkaar aan te vullen. Hoe meer de vrucht van de Geest in ons leven zichtbaar wordt en hoe meer we met de gaven van de Geest zijn toegerust, des te meer zullen we de bediening van Jezus op een gezonde en krachtige wijze kunnen voortzetten.

## **GELOOF ALS VRUCHT VAN DE GEEST**

In Galaten 5:22 zegt Paulus dat geloof - in de zin van geloofsvertrouwen - een vrucht is van de Geest die in jou woont: *De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof (pistis), zachtmoedigheid, zelfbeheersing.* Andere bijbelvertalingen hebben het Griekse *pistis* hier vertaald met 'vertrouwen' (WV) of 'trouw' (NBG). De Heilige Geest in jou helpt je om God meer en meer te vertrouwen. De vrucht van geloof kan immers groeien. Waar een klein geloof het moeilijk vindt om op God te vertrouwen, heeft een groot geloof een onwankelbaar vertrouwen dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor degene die Hem

liefhebben (Romeinen 8:28). De uitdrukking ‘kleingelovigen’ (*oligopistoi*; *oligos* = ‘weinig, gering, klein’; *pistos* = ‘gelovend, vertrouwend [op]’) komt vier keer in het Matteüs-evangelie voor en één keer in het Lucas-evangelie.<sup>1</sup> Een kleingelovige is iemand die nog weinig geloofsvertrouwen heeft. Door zijn discipelen zo aan te spreken geeft Jezus hen zowel een vriendelijke terechtwijzing als ook een aanmoediging om in geloofsvertrouwen te groeien.

In Psalm 62 laat David zien dat geloof als vrucht van de Geest verschillende groeistadia kent. Eerst zegt hij: *God is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting*; ik zal niet al te zeer wankelen (vers 3). In het begin van zijn geloofsleven kunnen tegenstand en moeilijkheden hem best wel eens aan het wankelen brengen. Maar door God toegewijd te blijven en Gods

**Een groot geloof is de gerijpte vrucht van de Geest in iemands leven dat zich kenmerkt door een onwankelbaar vertrouwen in God de Vader en een stabiel geloofsleven**

hand op zijn leven te ervaren, is David op het punt gekomen waarop hij zegt: *God is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting*; ik zal niet wankelen (vers 7). Een groot geloof is de gerijpte vrucht van de Geest in iemands

leven dat zich kenmerkt door een onwankelbaar vertrouwen in God de Vader en een stabiel geloofsleven. Een groot geloof betekent dus *niet* dat jij je geloof net zo lang moet op-

pompen totdat het groot genoeg is voor God om je gebeden te verhoren. Geloofsvertrouwen is de vrucht die groeit vanuit je relatie met God. In tegenstelling tot de gave van geloof - die al volmaakt is in zichzelf - kan de vrucht van geloof groeien. Ons geloofsvertrouwen op God kan groot of klein zijn, buitengewoon sterk groeien, vermeerderen, standvastig en hecht worden.

### **Teksten die spreken over geloof als vrucht van de Geest - geloofsvertrouwen:**

- *Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden (Matteüs 8:10).*
- *Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond (Matteüs 15:28).*
- *Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij zich over hem, en Hij keerde zich om en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden (Lucas 7:9).*
- *We hopen alleen dat uw geloof groeit en dat u ons werk uitbundig zult prijzen binnen de grenzen die God voor ons heeft vastgesteld (2 Korintiërs 10:15, NBV).*
- *...indien u slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat u gehoord hebt (Kolossenzen 1:23, NBG).*
- *Ik zie met blijdschap de orde, die bij u heerst, en de hechtheid van uw geloof in Christus (Kolossenzen 2:5, NBG).*
- *Wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw ge-*

*zicht te mogen zien en om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt (1 Tessalonicenzen 3:10).*

- *Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt (2 Tessalonicenzen 1:3).*
- *Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveerinsd geloof (1 Timoteüs 1:5).*
- *Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof (1 Petrus 5:8-9).*

## **HET GEHEIM VAN EEN VRUCHTBAAR LEVEN**

Aukje en ik wonen aan de rand van het dorp en wandelen regelmatig naar 'ons plekje' waar midden in een weiland een prachtige eikenboom staat met een kolossale kroon waarvan de takken tot in de hemel lijken te reiken. Zowel in de zomer als in de winter heeft deze boom met zijn dikke stam en royale kroon iets koninklijks. Geen wonder dat gelovigen in de Bijbel worden vergeleken met bomen: *Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, **steeds weer draagt hij vrucht*** (Jeremia 17:7-8, NBV). God belooft je dat, als je op Hem vertrouwt, in alle seizoenen van het leven kunt standhouden en vrucht