

DE LAATSTE ACHTTIEN UUR VOOR JEZUS' STERVEN

HET
WONDER
VAN HET
KRUIS



WILKIN VAN DE KAMP

Voor tekstvermelding is, tenzij anders aangegeven, gebruik gemaakt van de vertaling 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Bij andere vertaling geldt als afkorting:

GN = Groot Nieuws Vertaling
HB = Het Boek
LU = Lutherse Vertaling
LV = Leidse Vertaling
NIV = New International Version
PC = Petrus Canisius Vertaling
SV = Statenvertaling
WV = Willibrordvertaling

Copyright ©Wilkin van de Kamp
Omslagontwerp en binnenwerk: Glenn van der Mull | Vrij Zijn
Druk: Wilco, Amersfoort
Jaar van uitgave: april 2005 (oplage 5.000)
Tweede druk: augustus 2006 (oplage 2.000)
Derde druk: april 2007 (oplage 2.000)
Vierde druk: maart 2008 (oplage 2.000)
Vijfde druk: september 2008 (oplage 2.000)
Zesde druk: maart 2009 (oplage 3.000)
Zevende druk, herziene uitgave: mei 2010 (oplage 3.000)
Achtste druk: mei 2011 (oplage 3.000)
Negende druk: mei 2013 (oplage 3.000)
Tiende druk: april 2015 (jubileum editie, oplage 750)
Elfde druk: april 2016 (oplage 3.000)
Twaalfde druk: juli 2018 (oplage 2.000)
Dertiende druk: april 2020 (oplage 2.000)

Uitgave: Vrij Zijn, Industriestraat 1, 7122 AP Aalten, Nederland
www.vrijzijn.nl | info@vrijzijn.nl | www.de7wonderen.nl

ISBN 978-90-809546-1-8
NUR 707, trefwoord: geloofsopbouw

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf	7
1. De Man zonder zonde	15
2. De zeven wonderen van het kruis	39
3. Druppels bloed in Gethsemané.....	47
4. De gevangenneming.....	63
5. De mishandelingen.....	71
6. De omwisseling	91
7. De geseling.....	103
8. De doornenkroon.....	123
9. De veroordeling.....	137
10. De kruisiging.....	145
11. Een speer in zijn zij.....	181
12. Liefde voor zijn lichaam.....	205
13. Tussen kruis en opstanding.....	215
14. De opstanding.....	237
15. Leven met Jezus.....	247
Eindnoten	265
Synopsis: sterven en opstanding van Jezus van Nazareth	295

Overzicht van de zeven wonderen van het kruis:

HET EERSTE WONDER VAN HET KRUIS:

Druppels bloed in Gethsemané (hoofdstuk 3)	47
--	----

HET TWEEDE EN DERDE WONDER VAN HET KRUIS:

De mishandelingen (hoofdstuk 5)	71
---------------------------------------	----

HET VIERDE WONDER VAN HET KRUIS:

De geseling (hoofdstuk 7)	103
---------------------------------	-----

HET VIJFDE WONDER VAN HET KRUIS:

De doornenkroon (hoofdstuk 8)	123
-------------------------------------	-----

HET ZESDE WONDER VAN HET KRUIS:

De kruisiging (hoofdstuk 10)	145
------------------------------------	-----

HET ZEVENDE WONDER VAN HET KRUIS:

Een speer in zijn zij (hoofdstuk 11)	181
--	-----



*Opgedragen aan mijn vader,
die tijdens het schrijven van dit boek
geheel onverwacht zijn intrek heeft genomen
bij onze Hemelse Vader, thuisgekomen
aan de voeten van zijn Meester.*



HET WONDER VAN HET KRUIS

*God heeft er de voorkeur aan gegeven mensen te redden,
die de onzinnige boodschap geloven dat Christus voor hen
aan het kruis is gestorven.*

1 Korintiërs 1:21, HB



WOORD VOORAF

Enkele jaren geleden werd ik gevraagd om te komen spreken bij een christelijk zomerkamp voor kinderen en tieners. Omdat ik een onderwijsachtergrond heb en jaren achtereen les heb gegeven aan kinderen van verschillende leeftijden, dachten ze waarschijnlijk dat ik een groep van ongeveer tachtig kinderen, variërend in de leeftijd van zes tot en met zestien, wel aan kon. In mijn spontaniteit had ik de uitnodiging aangenomen. Maar toen de afgesproken datum steeds dichterbij kwam, begon ik er tegen op te zien. Hoe kon ik de aandacht van een groep met zulke grote leeftijdsverschillen winnen en vasthouden? Hoe ging ik dat doen? Ik begon er voor te bidden en kreeg de indruk dat God tegen me zei: ‘Laat een kruis van hout maken en zet deze voor de kinderen en tieners neer. Spreek in alle eenvoud over het wonder van het kruis. Geef ze papier en stiften en vertel hen dat ze alle zonde in hun leven en de nare dingen, die ze hebben meegemaakt en die ze aan Jezus willen geven, mogen opschrijven. Neem hamers en spijkers mee, zodat ze die vellen pa-

pier aan het houten kruis kunnen spijkeren.’ Ik nam dit aan als een woord van God en vroeg een handig gemeentelid een transportabel, houten kruis te maken. Ik zamelde in de hele buurt hamers in en kocht ouderwetse nagels, spijkers van zeker tien centimeter lang.

De bewuste ochtend begon ik de jongeren heel eenvoudig over het wonder van het kruis te vertellen. Als ze wilden, mochten ze alle verkeerde dingen die ze gedaan hadden en de nare ervaringen die ze hadden meegemaakt, op een vel papier schrijven of tekenen. Tot mijn verbazing begonnen vrijwel alle kinderen hun vel vol te schrijven. Ik liep tussen hen door. Van sommigen zag ik wat ze opschreven. Het raakte me diep. Ongelofelijk wat een aantal van hen op papier had gezet en wat sommige kinderen op jonge leeftijd al hadden meegemaakt.

HAMERS EN SPIJKERS

Toen kwam het moment waar de kinderen naar hadden uitgekeken. Ze mochten de hamers en de spijkers ter hand nemen. Elk kind en elke tiener nam zijn volgeschreven vel papier en begon dat aan het kruis te spijkeren, zodat het hout al gauw niet meer te zien was. Je zag alleen nog de vellen papier vol met beleden zonden en negatieve ervaringen. De kinderen gingen weer naar hun plaats. Toen vertelde ik hen dat ze hun zonden nog niet kwijt waren, ook al hingen ze vastgespijkerd aan dit kruis. Ik begon opnieuw te spreken over het bloed van Jezus, dat onze zonden wegneemt. En dat is een wonder, een bovennatuurlijk wonder! Ik vertelde hen dat alleen het bloed van Jezus hun zonden kon wegnemen en, als ze dat wilden ervaren, ze naar voren mochten komen. Eerst kwamen er een paar, maar al gauw kwamen ze allemaal. De leiders van het zomerkamp begonnen met mij voor de kinderen te bidden. We brachten hen bij het kruis van Jezus. We mochten doen wat Jezus tegen zijn discipelen heeft gezegd: ‘Wie jullie hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden.’¹ Samen mochten we de vergeving van God aan

hen meedelen. Toen gebeurde er iets wat ik nooit zal vergeten. Het wonder vond plaats.

Elke keer als iemand naar het kruis van Jezus gaat, gebeurt er een wonder. Een arts, psycholoog of psychiater kan dit wonder niet verrichten. Pastorale gesprekken kunnen dit wonder ook niet verrichten. Het is het wonder van het kruis, dat alleen kan plaatsvinden als je naar Hem toegaat en met je mond belijdt: ‘Vader, ik heb gezondigd, ik heb uw wonder nodig in mijn leven!’

De kinderen en tieners deden dit, waarna de Heilige Geest over de hele zaal met kinderen kwam. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik zo’n uitstorting van Gods Geest op een groep mensen meemaakte. Ik had erover gehoord en gelezen dat deze dingen gebeurden. Maar ik had het nog nooit meegemaakt, laat staan met kinderen. De Heilige Geest viel op deze kinderen en ik deed helemaal niets.

Wat er allemaal gebeurde had ik niet meer in de hand. Ik zei: ‘Heer, wat gebeurt hier?’ Kleine kinderen begonnen te huilen, tieners werden door Gods hand aangeraakt. De kinderen begonnen voor elkaar te bidden. Jezus begon kinderen te genezen en te bevrijden. Achterin de zaal was een jongen van ongeveer twaalf jaar oud. Hij begon te huilen. Het kwam heel diep vanbinnen. Plotseling ging het huilen over in krijzen. Zonder dat iemand voor hem bad, begonnen demonen tevoorschijn te komen en gingen zij uit deze jonge knul. Niemand hoefde te zeggen: ‘Ga uit van hem in de naam van Jezus!’ Niemand. Waarom? Dat is het wonder van het kruis. Als onze zonden weggenomen worden en we door het bloed van Jezus gereinigd zijn van al onze zonden in ons leven, heeft de duivel geen enkele macht meer over ons!

HET WONDER VAN GODS LIEFDE

Ja, ik spreek graag over het wonder van het kruis, omdat het mijn leven totaal heeft veranderd. En samen met mij dat van miljoenen

anderen. Het wonder van het kruis heeft mij volledig in beslag genomen. Mijn hele leven staat in het teken van het kruis. Voor mij is het wonder van het kruis het wonder van Gods liefde. Het is het bovennatuurlijk ingrijpen van God in deze wereld, in mijn wereld. Het verhaal van het kruis is een verhaal vol wonderen. Wonderen op aarde en wonderen in de hemel. Wonderen zijn bovennatuurlijk, bovenmenselijk. Ook het wonder van het kruis, dat het grootste wonder van alle wonderen is.

Medische experts, historici en archeologen over de hele wereld tot in detail de kruisiging onderzocht, die Jezus vrijwillig onderging. Het is goed naar hen te luisteren om te ontdekken wat er precies gebeurde en te zien welke prijs Jezus heeft betaald opdat wij deel kunnen krijgen aan het wonder van het kruis. Alle deskundigen zijn het er over eens, dat Hij één van de gruwelijkste en pijnlijkste vormen van de doodstraf kreeg, die ooit door mensen is bedacht. Maar hoe kijken wij naar het verhaal van de kruisiging? Als we alleen met onze natuurlijke ogen naar het kruisverhaal kijken, zal ons veel ontgaan van wat er zich werkelijk heeft afgespeeld in zowel de zichtbare als de onzichtbare wereld. Het is goed onszelf de vraag te stellen: in hoeverre heb ik zicht op wat er, de laatste achttien uur voordat Jezus stierf, in en buiten Jeruzalem gebeurde? Heb ik bijvoorbeeld wel eens de moeite genomen de kruisiging van Jezus te zien door de ogen van God, de Vader?

Het verhaal van het kruis vraagt er ook om 'van boven' bekeken te worden. Jezus hing aan een houten kruis tussen hemel en aarde, verlaten door God en mensen. Willen we werkelijk begrijpen wat het wonder van het kruis in zijn volheid voor ons betekent, dan is het belangrijk te ontdekken wat er 'tussen hemel en aarde' gebeurde. Om zo het wonder te ontdekken en geloof te ontvangen om deel te krijgen aan de opstandingskracht van Jezus!

HET WONDER VAN HET KRUIS BEGRIJPEN

In dit boek probeer ik antwoord te geven op de vraag over wat er zich afspeelde rondom de kruisiging van Jezus van Nazareth, de Zoon van God. Begrepen zij, die min of meer persoonlijk betrokken waren bij de veroordeling en kruisiging van Jezus, wat er precies gebeurde en waarom Hij stierf? Wisten zij dat de loop van de geschiedenis in enkele uren een volkomen andere wending zou nemen? De Bijbel zegt dat ‘de leiders van deze wereld geen van allen ervan hebben geweten.’³ Door naar deze mannen en vrouwen te kijken, die er met hun neus bovenop stonden, word ik geconfronteerd met de vraag of ikzelf de betekenis van het wonder wel zo goed begrijp! Een predikant vertelde mij eens dat hij in het geheel niet uit de voeten kon met het kruisverhaal. ‘Jezus had voor mij niet hoeven sterven. Ik wil zelf verantwoordelijk worden gehouden voor mijn daden. Een ander - en zeker Jezus niet - hoeft daar niet voor op te draaien!’ Als kerkleiders niet begrijpen wat het wonder van het kruis voor ons betekent, hoe kunnen zij dan de gemeente leiden? De apostel Paulus had waarschijnlijk dezelfde ervaring opgedaan, gezien zijn uitspraak:

‘Het bericht dat Christus voor ons aan het kruis gestorven is, klinkt de mensen die verloren gaan als onzin in de oren. Maar voor ons die gered worden, is het de kracht van God.’ (1 Korintiërs 1:18, HB)

DE BOODSCHAP VAN HET KRUIS (WEER) CENTRAAL STELLEN

We hebben in onze gemeente verschillende moslims tot geloof zien komen. Velen van hen hadden aanvankelijk moeite met het beeld van een God, die zijn Zoon onschuldig laat sterven voor hen die schuldig zijn. Welke vader doet nou zoiets en laat zijn kind opdraai-

en voor een ander? Het aantal moslims in Europa neemt sterk in aantal toe. Wie vertelt hen over het wonder van het kruis? Wie kan hen uitleggen wat het wonder van het kruis voor hen betekent? Ik heb gezien dat deze mensen ernaar snakken om verlost te worden van hun zonden. In elke andere religie zie ik dit sterke verlangen aanwezig. Ik zie hoe mensen er alles voor over hebben om verlossing van hun zonden te ontvangen: ze pijnigen hun lichaam (in de Filippijnen laten mannen zich elk jaar letterlijk voor enige uren kruisigen), pelgrims maken verre reizen naar heilige plaatsen, brengen kostbare offers (die ze eigenlijk niet kunnen missen) en doen jaarlijks rituele wassingen in heilige rivieren. Maar wie vertelt hen hoe zij werkelijk verlossing kunnen ontvangen, zodat het wonder van het kruis ook in hun leven zal plaatsvinden?

En dan Nederland en Europa. Europa heeft meer dan ooit het wonder van het kruis nodig! Duizenden hebben God de rug toegekeerd en zijn hun eigen weg gegaan, met alle gevolgen van dien. Officiële cijfers geven aan dat één op de vijf Nederlanders psychische hulpverlening nodig heeft. En waarschijnlijk is het werkelijke cijfer veel hoger, omdat velen hun heil zoeken in het alternatieve hulpverleningscircuit. En dat terwijl de kerk van Europa het antwoord op deze problemen in huis heeft! Het is de hoogste tijd dat de kerk van Europa de boodschap van het kruis weer centraal gaat stellen, zoals Paulus verwoordde:

‘Ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd’ (1 Korintiërs 2:2).

DE GROOTHEID VAN HET KRUIS

Toen de film *The Passion of the Christ* van Mel Gibson over de laatste twaalf uur van Jezus' leven uitkwam, reageerde iemand als volgt: ‘Het is een echte martelfilm. De hele film draait eigenlijk alleen maar om het zinloos martelen van Jezus. Ik vind het verschrikkelijk

om te zien hoe iemand zo'n zinloze dood kan sterven! Wat had het nou voor nut? Ik kan me hier zo boos om maken, dat ze aardige mensen op zo'n volstrekt nutteloze manier laten sterven!' Dit is wat het kruisbeeld bij veel mensen oproept. Iemand die lijdzaam zijn tragisch lot ondergaat. Een man die kapotgeslagen aan een kruis eindigt. Zo vergaat het iedereen die zich koning noemt in het gebied van de keizer. Ze nagelen Hem aan een kruis als een koning zonder kleren. Een zielige vertoning waar de wereld niet op zit te wachten. Voor ongelovigen is de lijdensgeschiedenis een fantasieverhaal, voor moslims een schijnvertoning; volgens de Koran is iemand anders in Jezus' plaats gemarteld en gekruisigd.

Met dit boek wil ik je een andere kijk op de laatste achttien uur van Jezus' leven geven. Jezus was geen Joodse martelaar, die met de moed der wanhoop naar het kruis is gegaan. God heeft zijn Zoon de dood niet ingejaagd, maar Hem tot in detail voorbereid op de laatste achttien uur van zijn leven. De evangelist Johannes getuigt dat Jezus *alles* wist wat over Hem komen zou (Johannes 18:4). Een half jaar voor zijn sterven stuurde God Mozes en Elia uit de hemel om Jezus voor te bereiden op zijn levenseinde dat Hij in Jeruzalem zou volbrengen (Lucas 9:30-31). Zij hebben stap voor stap de laatste achttien uur met Hem doorgesproken: het moeitevol lijden maar ook de vreugde die voor Hem lag (Jesaja 53:10, Hebreëen 12:2). In de Hof van Gethsemané zei Jezus tegen een verwarde Petrus:

'Dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan' (Matteüs 26:56, GN).

De laatste achttien uur is een magistraal Paas-epos waarin we een soevereine Jezus te zien krijgen die zich openbaart als het Lam van God en Hogepriester tegelijk, die vernedering en bespotting op een koninklijke wijze doorstaat. De laatste achttien uur van Jezus getuigen van een ongekende moed, liefde en kracht. Jezus is geen slachtoffer geworden van zijn succes. Ze hebben mijn Jezus niet vermoord. Voordat Hij naar Jeruzalem ging om hier te sterven zij

Hij: ‘Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontnemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weer te nemen’ (Johannes 10:17-18, NBG).

Aan het kruis laat Jezus ons zien wat volmaakte liefde is en wordt Gods grootheid openbaar, waar Jezus enkele uren voor zijn sterven voor heeft gebeden: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen’ (Johannes 17:1, NBV). Even later verscheen een engel uit de hemel om Jezus bovennatuurlijke kracht te geven om door het lijden heen de grootheid van Gods liefde te laten zien (Lucas 22:43). Jaren later schreef Johannes, die ooggetuige was: ‘Hij had zijn vrienden in de wereld lief, en zijn liefde voor hen zou nu tot het uiterste gaan’ (Johannes 13:1, GN). Het was zuivere liefde die Jezus aan het kruis genageld hield. Een liefde die nooit eerder is gezien. Hij gaf zijn leven om de Dood op eigen terrein te verslaan en na drie dagen weer op te staan.

Laat je in dit boek meevoeren naar de zeven momenten waarop het bloed van Jezus vloeide, waardoor de zeven wonderen van het kruis tot je kunnen komen en je vergeving, verlossing, reiniging, genezing, bevrijding en verzoening mag ontvangen en opnieuw geboren mag worden! De zeven wonderen van het kruis vormen samen één wonderlijk geschenk van God de Vader aan zijn kinderen op deze wereld.

Aan het eind van elk hoofdstuk staat een gebed. De bedoeling van dit boek is niet alleen dat je in aanraking komt met de boodschap van het kruis, maar bovenal dat het wonder van het kruis ook in jouw leven mag plaatsvinden. Dat is mijn gebed. Het is mijn diepste overtuiging dat als je de gebeden, met een open hart en vertrouwen in God de Vader, in geloof uitspreekt, het wonder van het kruis ook in jouw leven zal plaatsvinden. Laten we samen ontdekken wat het wonder van het kruis in zijn volheid ons te zeggen heeft.



DE MAN ZONDER ZONDE



*Christus heeft geen zonde gekend,
maar om ons heeft God op Hem de zondelast gelegd
om ons door onze eenheid met Christus
rechtvaardig te maken.*

2 Korintiërs 5:21, GN



- HOOFDSTUK 1 -

In mijn kinderjaren woonde in onze buurt een alleenstaande man die een grote passie voor postzegels had. Hij had een indrukwekkende verzameling met een aantal zeer kostbare exemplaren. Dit maakte op alle kinderen in de buurt grote indruk. Hij vond het heerlijk zijn passie met ons te delen en het was dan ook niet verwonderlijk dat veel kinderen aan hun eigen postzegelverzameling begonnen. Tot op de dag van vandaag staat in mijn boekenkast een map met mijn - in die tijd bij elkaar vergaarde - Nederlandse postzegelverzameling.

Mensen met passie zijn aantrekkelijke mensen. Hun passie beheerst

hun leven, bepaalt hun agenda. Ze weten waarover ze praten en willen dit graag met je delen. Mensen met passie trekken andere mensen aan. Passie is besmettelijk en zeer overdraagbaar!

AANTREKKELIJK

Boven alles heeft de gemeente van Jezus in Europa een hernieuwde passie voor Jezus Christus nodig!

Onze liefde voor Hem mogen we vergelijken met de prille, zuivere en niet te stuiten liefde tussen twee mensen, die tot over hun oren verliefd op elkaar zijn. Ze kunnen en willen geen moment zonder elkaar zijn. Ze denken aan niets en niemand anders dan aan elkaar. Dat is passie. Het is hartstocht, die de mensen om hen heen doet glimlachen en hen jaloers maakt op zoveel geluk.

Zo mag onze passie voor Jezus zijn. We zijn gegrepen door zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. Dit is geen mystieke ervaring of een vlucht uit de werkelijkheid. Het is het diepe besef dat God zich heeft geopenbaard aan deze wereld in een persoon: Jezus Christus, die uit liefde zijn leven voor ons gaf zodat wij eeuwig leven ontvangen en God mogen leren kennen als onze Vader in de hemel. Een kerk die vol is van deze passie is een zeer aantrekkelijke kerk!

LOVESICK

Het bijbelboek Hooglied is het boek van de liefde. Op ontroerende wijze wordt beschreven hoe twee geliefden naar elkaar verlangen, welke gevoelens dit bij hen losmaakt en hoe zij de vreugde van het samenzijn ervaren. Deze beschrijving spreekt ook over de liefde van Jezus (de bruidegom) voor zijn gemeente (de bruid). In dit bijbelboek roept de bruid op een gegeven moment naar de jonge meisjes van Jeruzalem:

‘Meisjes van Jeruzalem, ik zeg het jullie met nadruk: als jullie mijn liefste vinden, weten jullie wat je dan tegen hem moet zeggen? Dat mijn liefde voor hem mij teveel wordt!’ (Hooglied 5:8, HB)

Wat zullen de mensen zeggen als ze mijn passie voor Jezus opmerken? Zullen ze zien dat ‘ik bezwijk van liefde’ (NBG)? Dat is heftig! Een Engelse vertaling zegt het nog veel sterker: ‘Tell him I am love-sick!’ Wat een passie, wat een hartstocht.

HET LIEFDES VIRUS

Zo mag onze eerste liefde voor Jezus zijn en blijven. Alles in ons gaat uit naar Hem. Als je ’s morgens vroeg opstaat, laat dan het eerste wat je denkt of zegt naar Hem uitgaan. En als je ’s avonds laat naar bed gaat, spreek dan zachtjes je verlangen naar Hem uit, terwijl je in slaap valt. Zet dus je hart open om dag en nacht zijn liefdevolle stem te kunnen verstaan. Probeer het eens uit!

Mensen die passie voor Jezus hebben, zijn geïnfecteerd door dit hemelse liefdesvirus, dat door de Heilige Geest is uitgestort in hun hart.⁵ Ze zijn ‘love-sick’. Ze doen dingen, die ze niet voor mogelijk hebben gehouden. Het maakt

hen aantrekkelijk en eeuwig jong. Het is deze passie voor Jezus die de gemeente van Jezus attractief en uitnodigend maakt voor een wereld, die op zoek is naar liefde. Dit liefdesvirus is zeer besmettelijk, onuitroeibaar en vernietigt elke vorm van verbittering, onverschilligheid en gemakzucht! Dit is wat de kerk van Jezus meer dan ooit nodig heeft!

**Mensen die passie
voor Jezus hebben,
zijn geïnfecteerd
door dit hemelse
liefdesvirus**

DE EERSTE LIEFDE

Als de apostel Johannes aan het eind van zijn leven een ontmoeting heeft met de opgestane Heer, spreekt Jezus onder andere met hem over zijn gemeente in Efeze. Hij houdt van zijn mensen en weet alles van hen. Ze werken hard, spannen zich geweldig in voor het werk van Gods Koninkrijk en worden geroemd om hun volharding. Hij ziet hoe zij de kwaden niet kunnen verdragen en hoe ze hebben geleden in de naam van Hem en dat zij niet moe zijn geworden.⁶ Maar dan zegt Hij vol liefde tot hen: 'Ik heb tegen jullie, dat jullie je eerste liefde verzaakt hebben.' In hedendaags Nederlands betekent dit: 'Jullie houden niet meer zoveel van Mij als in het begin'

Het gaat Jezus om passie! Ze hadden hun passie voor Hem misschien niet verloren, maar het was wel een stuk minder geworden. En dat is iets wat Jezus diep in het hart treft. En daar spreekt Hij hen op aan: kom op, lieve mensen, keer terug naar die eerste liefde! Keer terug naar je hartstochtelijke liefde voor Mij! Al het andere zal Ik jullie geven.'

In Nederland kennen wij de uitdrukking 'het werk gaat voor het meisje,' maar in Gods Koninkrijk is dit net andersom. Onze passie voor Jezus gaat boven alles. Laat je passie voor Hem niet roven door teleurstellingen in mensen, hard werken voor zijn Koninkrijk of pijnlijke omstandigheden. Dit mag nooit gebeuren. Als je merkt dat die eerste liefde afneemt, gooi het roer dan drastisch om. Keer je radicaal om, want wie wil nog langer christen zijn zonder passie voor Christus? Het is deze passie die de stilstaande kerk weer in beweging kan brengen.

EEN BRIEF VOL PASSIE

Ik spreek graag over mijn grootste passie: Jezus. Hij is mijn grote liefde en Hij heeft mij overtuigd dat al mijn handelen en spreken moet doordrongen zijn van zijn passie voor deze wereld. De passie

van Jezus in ons, zal mensen veranderen. Niet zolang geleden ontving ik een brief, die mij diep heeft geraakt. Deze brief ademt op indringende wijze de passie van Jezus uit:

Beste Wilkin,

Kortgeleden namen we een vriend van ons (Frans) mee naar een samenkomst, waar je sprak over de passie voor Jezus en de liefde van Jezus. Frans heeft een rotjeugd gehad: misbruikt en opgenomen geweest in pleeggezinnen en tehuizen. Hij vertoonde ADHD-gedrag en ging al vroeg op zichzelf wonen. Geen opleiding en door gebrek aan discipline was hij verstoken van wat voor baantje dan ook. Hij ging veel drugs en alcohol gebruiken. Iedereen werd gek van hem. Een relatie kon hij niet onderhouden. Geen afspraak kon hij nakomen en hij was altijd 300% aanwezig. Contact met Frans was een zeer intense hobby. Hij was een dief en leefde vooral 's nachts. Hij bezat niets en had veel schulden (door drugs). Hij liep met een wapen op zak. Hij haatte zijn vader en wilde hem vermoorden. Vanaf jonge leeftijd (een jaar of tien) kwam hij veel bij ons over de vloer. Frans vond het heerlijk om bij ons te zijn. Ook later bleef dat contact, vooral met Wilmer (mijn oudste broer). September vorig jaar hebben we hem meegenomen naar een genezingscampagne van Jan Zijlstra. Daar gaf hij zijn hart aan Jezus. Hij vond het heerlijk, maar al gauw viel hij terug in zijn verslavingen. Hij woonde alleen en had geen echte vrienden (wel veel verkeerde). Het contact bleef.

In januari namen we Frans mee naar die bewuste samenkomst. De boodschap over de passie voor en van Jezus raakte hem diep aan. Dat werden voor Frans tranen met tuiten. God raakte daar zijn hart aan.

Vanaf die dag ging het razendsnel. Door 'toeval' kwam hij in contact met een meisje uit zijn flat, die lid is van de pinkstergemeente in Hengelo. Zij begon hem samen met haar vrienden en vriendinnen te stimuleren in bijbellezen, bidden, overgave, heilig leven, zonden opruimen enzovoort. De verandering werd totaal: vergeving vragen

aan mensen, zelf mensen vergeven die hem hadden geschonden. Fietsen terugbezorgen, totaal breken met drugs, nicotine en alcohol. Geen skinhead meer. Een baan! Schulden aflossen. Getuigen onder jongeren en bij ons op de gebedsgroep. Z'n tweede vader ging hij 'pappa' noemen. Zijn Bijbel las hij stuk. De televisie ging de deur uit. En hij werd rustig en wijs. Hij vertelde familie, vrienden en kennissen over de liefde van Jezus.

Bezig met al deze dingen stierf hij plotseling. Gelukkig bij één van z'n vriendinnen uit de gemeente en niet alleen. De zondag ervoor ageerde hij nog tegen alle kerkmuren. Zaterdagavond had hij tieners bemoedigd en op maandagavond had hij gezegd dat hij zo graag Jezus wilde ontmoeten, met Hem spreken. Donderdag zou hij voor het eerst mee 'de straat op'. Iedereen moest horen over de liefde van Jezus voor zondaren zoals hij. 'Indien de graankorrel niet sterft en in de grond wordt gestopt, kan hij geen vrucht voortbrengen.'

Wij plaatsten de volgende advertentie:

Prijs de Heer, Frans K. is thuis! Enkele weken geleden veroverde Jezus zijn hart. Het gevolg was een overweldigende passie voor zijn Verlosser en Vader. Iedereen moet het horen (Romeinen 1:16a). Nu is zijn grootste wens in vervulling gegaan: op 8 april mocht hij voor het eerst zijn Vader zien!

Namens al je broers en zussen,
in Christus verbonden.

Deze advertentie kwam in een landelijk en regionaal dagblad met de datum van de begrafenis en het adres van de samenkomst erbij. Door de dood heen, nieuw leven. De gevolgen: veel reacties op de advertentie bij de redacties van de kranten. Een journalist was op de begrafenis en schreef een artikel. Journalisten interviewden bewoners van de flat van Frans in Hengelo. Er werd een gezamenlijke dienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Pinkstergemeente gehouden. Een uitpuilende kerkzaal met een samenkomst bomvol evangelie en getuigenissen. Iemand kwam tijdens de dienst tot geloof en ging die

morgen voor het eerst bidden. Veel jonge mensen wilden verder praten. Veel mensen werden door God aangeraakt. Kortom, het sterven van Frans is als zaad in vruchtbare aarde gebleken. Gevolg: bekering en eenheid, oproepen tot heilig leven en je leven overgeven aan God. Prijs de Heer!

Bert en Marieke.

IDENTIFICEREN MET JEZUS

Jezus intrigeert mij meer dan ooit. Ik lees de verhalen over Hem opnieuw en opnieuw en iedere keer in een andere bijbelvertaling. Want ik wil meer van Hem leren. Ik wil alles van en over Hem weten. Mijn honger naar Hem is niet te stillen. Ik wil me met Hem identificeren. Ik wil denken zoals Hij denkt, liefhebben zoals Hij liefheeft, voelen wat Hij voelt, geloven wat Hij gelooft. Als ik lees wat over Hem geschreven is, probeer ik me voor te stellen hoe Hij de mensen aankeek, hen aanraakte, hen toesprak. Ik wil dit beeld als het ware op mijn netvlies hebben gebrand. Ik wil Hem kennen, Hem navolgen, ik wil op Hem gaan lijken: Jezus, de Man zonder zonde.

Dit is de kern van het Evangelie en dat fascineert mij enorm. Ook al weet ik dat niemand van ons dit kan begrijpen omdat Jezus een andere natuur had dan wij.

ONZE ZONDIGE NATUUR

Het Woord van God zegt dat wij een zondige natuur hebben. De Bijbel noemt dat ons 'vlees'⁷ of onze 'oude mens'.⁸ Het is duidelijk wat onze zondige natuur voortbrengt: overspel, ontucht, vuiligheid, losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen.⁹

Niets in de hele wereld wordt zo onderschat als de vernietigende kracht van zonde. Zonde is destructief, altijd en overal. Het maakt zoveel kapot. Het vernietigt onze relatie met God en onze relaties onderling. Jesaja laat ons zien wat zonde uitwerkt ten aanzien van onze relatie met God:

‘Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort!’ (Jesaja 59:1-2)

Zonde brengt onherroepelijk scheiding, het werpt een muur op tussen God en mensen. Met als gevolg dat wij niet in staat zijn de hand van God in ons leven op te merken of de stem van God te horen. Aan de andere kant kan God ons niet bereiken. Het bijbelboek Klaagliederen verwoordt het heel scherp:

‘Wij hebben overtreden en zijn weerspannig geweest - Gij hebt niet vergeven (...). Gij hebt U gehuld in een wolk, ondoordringbaar voor het gebed’ (Klaagliederen 3:42 en 44).

◆ ❖ ❖ ❖ ❖ ◆

De hele menselijke natuur is met het zondevirus besmet

◆ ❖ ❖ ❖ ❖ ◆

Door onze zonden is God voor ons verborgen, onbereikbaar! Hij heeft zichzelf met een wolk afgesloten, zodat onze gebeden Hem niet eens kunnen bereiken! Veel christenen staan er niet bij stil, roepen dat de hemel van koper is, maar vergeten dat het wel eens hun eigen zonden

kunnen zijn, die God beletten hun gebeden te (ver)horen! Zonde is een veel groter probleem dan velen denken! De hele menselijke natuur is met het zondevirus besmet. Sommige mensen hebben zo'n zachtmoedig karakter of zetten zich op zo'n onbaatzuchtige manier in voor hun medemens dat ik denk: wat een mooi mens! Toch zegt

God: ‘Nergens op aarde is een mens te vinden, die altijd het goede doet en nooit zondigt.’¹⁰

De Bijbel zegt dat in Adam wij allemaal gezondigd hebben en dat door hem de zonde de wereld is binnengekomen en de dood in deze wereld als koning is gaan regeren:

‘Samengevat is het zo: door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen en de dood is het logische gevolg van de zonde. De dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal. Door de overtreding van die ene mens kreeg de dood de wereld in zijn macht. Hoeveel meer is er door die andere mens, Jezus Christus, gebeurd! Door zijn overvloedige genade is vrijspraak mogelijk geworden. Wie die grote gift van Hem aannemen, zullen samen met Hem leven en als koningen regeren. Dus, zoals door die ene overtreding van Adam alle mensen werden veroordeeld, worden door die ene goede daad van Christus alle mensen vrijgesproken, zodat zij kunnen leven. Zoals de ongehoorzaamheid van Adam tot gevolg had dat de mensen zondaars werden, is het gevolg van de gehoorzaamheid van Christus dat tallozen rechtvaardig worden verklaard’ (Romeinen 5:12, 17-19, HB).

De zonde heeft zo’n macht over ons gekregen dat onze van oorsprong goddelijke natuur, onherroepelijk veranderd is in onze huidige, zondige natuur. Wij zijn geen zondaars omdat we hebben gezondigd, maar zondigen omdat wij zondaars zijn! In deze zondige natuur werken allerlei zondige begeerten en hartstochten.¹¹ Door te zondigen zijn wij slaaf van de zonde geworden.¹² In onze zondige natuur woont geen goed.¹³ Onze zondige natuur is vijandig tegenover God en onderwerpt zich niet aan Hem.¹⁴ Onze zondige natuur kan God niet behagen.¹⁵

Dat de mens een zondige natuur heeft, zie ik aan de bijna niet te stillen honger van de mens naar slecht nieuws, waar het grootste

deel van de media op inspeelt. Ik zie het aan de arm-rijk tegenstelling, die wordt gehandhaafd in deze wereld uit hebzucht en egoïsme van de zogenaamde 'eerste' wereld, die een moderne vorm van slavernij in stand houdt door haar producten tegen schandelijk lage lonen te laten produceren in de zogenaamde 'derde' wereld landen. Het enige verschil met vroeger is dat we niet langer de slaven van de ene plaats naar de andere verschepen, maar de producten. We vinden dat ook veel aangenamer omdat we op deze manier niet langer zichtbaar geconfronteerd worden met deze oneerlijke, mensonterende verhoudingen.

Ik zie de zondige natuur in de mannen en vrouwen van Bagdad die hun 'eigen' ziekenhuizen, musea, scholen enz. leegplunderden toen het regime van Saddam Hoesein viel.

Ik vind de zondige natuur van de mens terug in de statistieken, die vertellen dat meer dan veertig procent van de Nederlanders aangeeft eigenlijk geen wet boven zich te accepteren. De cijfers liegen niet. Ze vertellen ons dat per jaar 50.000 tot 80.000 kinderen in ons land worden mishandeld. Elk jaar sterven vijftig tot tachtig kinderen in Nederland aan de gevolgen van kindermishandeling! De cijfers onthullen dat elke dag zo'n 50.000 Nederlanders een bezoek brengen aan een prostituee. Elke maand bezoekt twintig procent van de internetters erotische sites (per maand worden alleen al thuis minstens 47 miljoen sekspagina's in Nederland bekeken)! In de seksindustrie in Nederland gaat per jaar zo'n 1,6 miljard euro om.

Maar ik ontdek de zondige natuur ook in mijzelf als ik 's avonds laat thuis kom en de neiging heb om alsnog de televisie aan te zetten om langs de verschillende zenders te zappen en de vuiligheid van de wereld mijn geest binnen te laten dringen.

JEZUS' GODDELIJKE NATUUR

Maar Jezus had de goddelijke natuur.¹⁶ Hij was de Man zonder zonde. Dat was de reden dat Hij, als enige, onze zonden kon wegnemen. Want zonde had geen macht over Hem. Als ik met een bepaalde zonde worstel en er niet van los kom, zal ik nooit een ander, die met dezelfde zonde worstelt, verder kunnen helpen. Als ik bijvoorbeeld leef in onreinheid, ik kijk naar films waar ik niet naar kijken moet of ik kijk op een bepaalde manier naar vrouwen zoals ik niet kijken moet, hoe zal ik dan ooit een ander kunnen helpen een rein en heilig leven te leiden? Daarom was er niemand op aarde te vinden, die het zondeprobleem voor ons kon oplossen.

Jezus, de Man zonder zonde, is door God naar deze wereld gezonden om ons te verlossen van onze zondige natuur, die ons weerhoudt om in de tegenwoordigheid van God te leven. Jezus is gekomen om ons te bevrijden van onze slavernij onder de macht van de zonde en van onze angst voor de dood:

‘Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is Hij ook een mens van vlees en bloed geworden; want alleen als mens kon Hij sterven en zo de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken. Alleen op die manier kon Hij de mensen, die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de slavernij bevrijden’ (Hebreeëen 2:14-15, HB).

Het grootste offer dat Jezus bracht, is dat Hij zijn zondeloosheid opgaf en zich vereenzelvigde met onze zonde!

JEZUS' GEBOORTE: EEN SCHEPPINGSWONDER

Zijn komst naar deze wereld stond vol van bovennatuurlijke gebeurtenissen. De profeet Jesaja had 700 jaar tevoren geprofeteerd dat de Messias geboren zou worden uit een maagd:

‘De Here zal zelf een teken vaststellen: een maagd zal een kind krijgen!’ (Jesaja 7:14, HB)

De wereld kan dit niet begrijpen. En soms denk ik dat veel christenen dit ook niet begrijpen. De zonde is zo diep doorgedrongen in ons menszijn, in ons denken, ons voelen, onze zintuigen, onze emoties en ons lichaam, dat we zeggen: een man zonder zonde? Dat kan niet! En Jezus zou geboren zijn uit een maagd? Dat kan al helemaal niet! En natuurlijk kan dat ook niet. Maar voor God is niets onmogelijk! We moeten echter heel anders gaan denken. Het was namelijk voor God onmogelijk dat Jezus geboren zou worden uit een man en een vrouw, want dan zou Hij deel hebben gekregen aan onze zondige natuur. Daarom moest God een wonder doen! Vanaf de conceptie, het moment dat de Heilige Geest over Maria kwam en God in haar baarmoeder een scheppingswonder verrichtte, klopte het hart van God in deze baby. Jezus had niet het erfelijk materiaal van Jozef, maar van zijn Vader in de hemel. Hij ontving de karaktereigenschappen, de goddelijke natuur, van zijn Vader in de hemel. Het was Jozefs roeping een goede adoptievader voor Hem te zijn. Uit eigen ervaring weet ik dat dit een rijke zegen van God is. De geboorte van Jezus is een groot wonder. Zoiets had, na Adam en Eva, nog nooit op aarde plaatsgevonden. Een mens zonder zonde, vanaf het prilste begin. Een ongelofelijk verhaal, maar het hele leven van Jezus is een aaneenschakeling van wonderlijke gebeurtenissen.

EEN ONGELOFELIJK VERHAAL

Soms denk ik wel eens dat God zijn verlossingsplan expres zo dwaas mogelijk in elkaar heeft gezet. In ieder geval heeft Hij er weinig moeite voor gedaan om er een geloofwaardig verhaal van te maken! Hij koos een onbeduidend meisje uit van om en nabij de zestien jaar, om de moeder van Jezus te worden. Een meisje van geen

enkele betekenis. Ze werd niet op een natuurlijke manier zwanger. Ze werd zwanger omdat ze aangeraakt werd door de kracht van de Heilige Geest. God heeft het Maria niet makkelijk gemaakt. Wie zou haar ooit geloven? Hoe moest ze dit aan Jozef vertellen? En als hij het zou geloven, zou Jezus zijn leven lang omgeven worden door roddels en geruchten: 'Jezus is een bastaardkind!'

Hoe kijk ik naar de geboorte van Jezus? Hij werd geboren in een arme stal, in een armzalig dorpje in een land dat onderdrukt werd door een wrede bezetter. Niemand zou er iets van gemerkt hebben, als God niet een grote hemelse legermacht van engelen er op uit gestuurd had om de geboorte van zijn Zoon veilig te stellen en bekend te maken. Maar wat doet de Grote Regisseur? Hij stuurt zijn engelen naar een groepje herders, hét uitschot van de maatschappij! Het stond van tevoren al vast dat bijna niemand hun verhaal zou geloven. Deze mannen mochten niet eens als getuigen optreden voor het Joodse Gerechtshof! Is dit de manier om een wereld te overtuigen? Is dit de manier om een wereld te redden? Wie kan dit geloven? Het 'dwaze' verhaal van Jezus' geboorte, leven, kruisiging en opstanding kan alleen maar door God bedacht zijn. Als het een bedenkfel van mensen was geweest, waren al deze ongelofelijke elementen er uitgehaald om het verhaal nog een beetje geloofwaardig te maken. Maar de Bijbel leert ons anders:

'God heeft er de voorkeur aan gegeven mensen te redden, die de 'onzinnige boodschap' geloven dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven. Al vragen Joden wonderen als bewijs en zoeken Grieken naar wijsheid, wij vertellen over Christus, die voor ons aan het kruis gestorven is! De Joden ergeren zich daaraan en de andere volken vinden dat een grote dwaasheid. Maar voor degenen die door God geroepen zijn, is Christus de kracht en de wijsheid van God. Want het 'dwaze' van God is wijzer dan wat mensen kunnen bedenken; en het 'zwakke' van God heeft meer kracht dan de mensen.' (1 Korintiërs 1:21-25, HB)

Wij kunnen bijna niet geloven dat er een mens op aarde heeft geleefd zonder ooit gezondigd te hebben. We kunnen ons niet voorstellen wat het is om niet door zonde besmet te zijn, omdat wij eenvoudigweg niet weten wat het is zonder zonde te leven. Ons leven is zo beïnvloed door de macht en invloed van de zonde. We weten nog niet half hoe destructief deze is! Zonde heeft zo'n vernietigende kracht in zich dat onze hele menselijke natuur hiermee is besmet. Daardoor is het hele levensverhaal van Jezus voor ons één groot mysterie. Daarom is Jezus voor velen, ook voor sommige christenen, een mythisch en ongrijpbare figuur geworden.

HOE ANDEREN HEM ZAGEN

Hoe zagen de mannen en vrouwen die Jezus in levende lijve hebben gekend Hem?

- Petrus, die meer dan drie jaar met Jezus heeft opgetrokken en Hem aan het kruis heeft zien sterven,¹⁷ getuigt van Jezus dat Hij geen zonde heeft gedaan en dat hij in zijn mond geen bedrog gevonden heeft.¹⁸
- Johannes, de apostel die Jezus zo bijzonder lief was, schrijft: 'U weet dat de Zoon van God mens geworden is om onze zonden te kunnen wegnemen. En Hij kon dat omdat Hij nooit gezondigd heeft.'¹⁹
- Zelfs de vrouw van Pilatus bemoeit zich met de rechtszaak door haar man de boodschap te brengen: 'Laat die goede man toch vrij. Hij heeft geen enkele schuld. Ik heb vannacht in een droom vreselijk veel verdriet om Hem gehad.'²⁰ Zij noemt hem *dikaïos* wat 'onberispelijk en zonder schuld' betekent.
- Drie keer gaat Pilatus terug naar de geestelijke leiders en naar de

menigte om te vragen wat voor kwaad Jezus heeft gedaan. Drie keer wijzigen ze de aanklacht. Drie keer zegt hij: ‘Ik vind geen kwaad in Hem, deze man is onschuldig!’ Uiteindelijk bezwijkt hij voor de eis van de Joodse geestelijke leiders, omdat zijn positie in gevaar komt en geeft hij Jezus vrij om gekruisigd te worden. Maar niet zonder eerst openlijk zijn handen in onschuld te wassen! Hij zegt: ‘U hebt deze man bij mij gebracht op beschuldiging van opruiende activiteiten tegen de staat. Ik heb Hem daarover duidelijk ondervraagd en ben tot de conclusie gekomen dat Hij onschuldig is.’²¹

- Zelfs Judas, die Hem verraden en overgeleverd heeft, ziet dat Jezus de Man zonder zonde is. Voordat hij zich verhangt spreekt hij in totale wanhoop: ‘Ik heb onschuldig bloed verraden.’²²
- En als de Romeinse officier bij het kruis ziet wat er gebeurt, verheerlijkt hij God en zegt: ‘Inderdaad, deze mens was rechtvaardig!’ Hij gebruikt hetzelfde woord als de vrouw van Pilatus: een onberispelijk mens, zonder schuld!²³
- Jezus zelf zegt op een gegeven moment tegen de geestelijke leiders: ‘Wie van u kan bewijzen dat ik schuldig ben aan één zonde?’²⁴ De hele Bijbel door is dit het getuigenis over Jezus Christus. Het is de kern van het Evangelie. Hier begint de boodschap van het kruis: Jezus kan volledig meevoelen met onze zwakheden, Hij heeft alle beproevingen ondergaan net zo als wij. Alleen, gezondigd heeft Hij niet.²⁵ Hij was heilig, zonder schuld of smet.²⁶

EEN KARAKTERANALYSE

Ik probeer me vaak voor te stellen hoe Jezus heeft geleefd. Hoe ziet iemand er uit, die niet gezondigd heeft? Hoe is zijn karakter? Ik heb geprobeerd een karakteranalyse van Jezus te maken, tot ik ontdekte

dat de Bijbel zelf ons een scherpe karakteranalyse van Jezus geeft. Als Paulus aan de kerk in Galatië een beschrijving geeft wat onze zondige natuur voortbrengt²⁷, onthoudt hij ons niet hoe de vrucht van de Geest, oftewel het karakter van Jezus (zijn goddelijke natuur), er uit ziet. Jezus was vol van liefde, blijdschap, vrede en geduld, Hij was één en al vriendelijkheid, mildheid, trouw, vol tederheid en zelfbeheersing.²⁸ Ik ben het leven van Jezus gaan bestuderen en ontdekte: Jezus bezat een pure ziel, een zuivere geest en een rein lichaam!

JEZUS HAD EEN PURE ZIEL

De ogen van een mens zijn de spiegel van zijn ziel. Wat zag je als je in de ogen van Jezus keek? Hoe is het om een man zonder zonde te zijn? De ziel is de zetel van onze emoties, onze wil en ons verstand. Onze emoties gaan vaak de strijd aan met ons verstand om onze wil gevangen te nemen! Mijn gevoelens zeggen soms: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg! En mijn verstand zegt: wat zullen de mensen er niet van zeggen als je dit of dat doet? Er kan zich soms een hele strijd op het gebied van mijn ziel afspelen, waardoor mijn wil zich verlamt. Je ziet ook dat de ene mens meer een gevoelsmens en de ander meer een verstandsmens is. Maar bij Jezus ontdekte ik dat Hij al zijn emoties en zijn verstandelijk vermogen onder de discipline van de Heilige Geest heeft gebracht. In al zijn emoties zie ik een puurheid die mijn voorstellingsvermogen bijna te boven gaat. Jezus kon blij zijn door de Heilige Geest,²⁹ maar ook verbolgen of boos worden.³⁰ Hij was zeer bewogen met de mensen en kon door de Heilige Geest zo diep ontroerd raken dat Hij om hen huilde.³¹ Ook angst was een emotie die Jezus kende. In de Hof van Gethsemané was Hij bang voor wat komen zou.³² Maar in dit alles heeft Jezus zijn wil ondergeschikt gemaakt aan de wil van zijn Vader:

‘Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschiede!’ (Lucas 22:42)

‘Mijn voedsel is: de wil doen van Hem die Mij gezonden heeft en het werk volbrengen dat Hij Mij heeft opgedragen’ (Johannes 4:34, GN).

Jezus liet zich niet leiden door zijn ziel, door zijn emoties. Zijn ziel was onderworpen aan zijn geest, die verbonden was met de Geest van zijn Vader.

Ook zijn verstandelijke vermogens, zijn wijsheid en inzicht, deden velen versteld staan. Van zijn kind-zijn wordt verteld:

‘Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op Hem’ (Lucas 2:40).

Als twaaljarige jongen zat Hij ‘te midden van de leraren in de tempel, terwijl Hij naar hen hoorde en hun vragen stelde. Allen nu, die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden.’³³ Vele malen hebben de geestelijke leiders tevergeefs geprobeerd Hem in de val te lokken met een strikvraag. Iedere keer kwam Jezus met een onverwacht antwoord, zodat de mensen zich verwonderden en diep onder de indruk waren van zijn wijsheid en inzicht.³⁴ Jezus was anders dan wij, omdat zijn ziel niet was beïnvloed door de zonde.

JEZUS HAD EEN ZUIVERE GEEST

Jezus had niet alleen een pure ziel maar bezat ook een zuivere geest, die niet door de zonde was beïnvloed. De menselijke geest is geschapen om contact te zoeken met God, die Geest is. Gods Geest richt zich in eerste instantie niet op mijn ziel (mijn gevoelens of mijn verstand), maar op mijn geest. Zijn Geest wil zich verbinden met mijn menselijke geest³⁵, zodat ik vanuit mijn geest zal reageren op wat Hij wil. God wil dat wij fijngevoelig worden in onze geest

om zijn stem te verstaan, om zijn wil te kennen en om een intieme relatie met Hem aan te gaan. Natuurlijk reageert mijn ziel op het persoonlijk spreken van God tot mijn geest. Als de Heilige Geest mij bijvoorbeeld overtuigt van zonde, vindt mijn ziel dat niet altijd even prettig. Want dat betekent dat ik deze zonde ook aan mensen moet belijden ³⁶ en dat is voor mijn ziel niet altijd aangenaam.

Ik herinner me de dag dat Gods Geest me opdroeg naar iemand toe te gaan om vergeving te vragen voor het feit dat ik hem had gehaat voor wat in het verleden gebeurd was tussen hem en mijn vrouw, voor ik haar had leren kennen. Het was alsof er een bom in mijn ziel ontplofte. Alles in mij kwam in opstand. Mijn verstand redeneerde dat niet ik de schuldige was, maar hij! Niet ik moest vergeving vragen, maar hij! Ik reageerde emotioneel, mijn gevoelens kwamen in opstand. Ik raakte in verwarring. Vanbinnen speelde zich een ware strijd af, waarin uiteindelijk mijn ziel de overhand kreeg en ik geen contact opnam met de man om wie het ging. Weken gingen voorbij zonder dat ik enig initiatief nam.

Maar God geeft het nooit op! Via een onbekende zendeling, die op verlof in Nederland was en onze zondagse dienst bezocht, zou God opnieuw tot mij spreken. Zomaar tijdens de dienst stond deze man van zijn plaats op en sprak 'een woord van de Heer', waarin hij zei dat er iemand was tot wie God had gesproken dat hij naar iemand toe moest gaan, maar dit tot nu toe had genegeerd. Deze morgen sprak God opnieuw: 'Ga!' Ik was zo geschrokken, dat ik even dacht dat mijn naam genoemd zou worden, zo accuraat was deze profetie. En toch durfde ik het niet aan om de stap te zetten en via de telefoon een afspraak te maken. Ik was bang voor de confrontatie, maar bovenal bang voor de confrontatie met gevoelens en gedachten in mijzelf, waarvan ik inmiddels al wel wist dat deze niet goed waren. Toch rechtvaardigde ik deze gevoelens en mijn gedrag. Tot God, die heel veel geduld met mij had, een derde keer tot mij sprak en ik wist dat ik geen andere keus had. In mijn geest wist ik dat dit tot genezing van mijn ziel zou zijn! Ik nam de telefoon, bad stiekem dat hij

niet thuis zou zijn (wat zit een mens soms vreemd in elkaar), maar wist tegelijkertijd dat Hij hier heel anders over dacht. Het draaide hier op uit dat ik een afspraak met die persoon heb gemaakt en hem heb bezocht. Het enige dat ik me van dat gesprek herinner, is dat ik koffie heb gedronken (ik drink nooit koffie) en dat ik hem - tot zijn grote verbazing - vergeving vroeg voor mijn hatelijke gedachten en gevoelens naar hem toe. Meer kan ik me niet herinneren. Ik moet erg gespannen zijn geweest. Maar ik had het gedaan! Een grote last viel van mij af. Ik voelde me kilo's lichter en vanbinnen was het alsof er veel meer ruimte was gekomen. Enkele weken later kwam deze man op zondagmorgen de dienst binnen. Hij gaf zijn leven aan God en enige tijd later heb ik hem persoonlijk mogen dopen!

Niet mijn gevoelens of mijn verstand moeten mijn wil aansturen, maar mijn geest, die verbonden is met de Geest van God! Het geestelijk leven van veel christenen speelt zich hoofdzakelijk af op het niveau van de ziel. Ze klagen over de lengte van de dienst, het 'ruimoer' van de kinderen, de stijl van de muziek of de kleding of het woordgebruik van de spreker. Bovendien kunnen ze niet 'in aanbidding komen' als de muziek te hard of te zacht is, 'is er geen liefde meer in de kerk' als iemand hen liefdevol corrigeert of, nog erger, is volgens hen 'de Heilige Geest niet meer aanwezig in de gemeente'. Deze mensen komen zielsgericht naar de kerkdienst en zijn gericht op gevoelservaringen in hun ziel of in hun verstand. En gaat het niet zoals zij graag zouden willen, dan zakt hun geloofstemperatuur van 'hot' naar 'nul'.

Jezus daarentegen was in alles met zijn geest gericht op de Vader. Hij zei:

'God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid' (Johannes 4:24).

JEZUS HAD EEN ZUIVER GEWETEN

In mijn geest bevindt zich ook mijn geweten. Dit is het vermogen om het kwade van het goede te onderscheiden. Het Griekse woord voor geweten (*suneidesis*) is afgeleid van het werkwoord *suneido* wat betekent: ‘samen met iemand anders weten, begrijpen, inzien en verstaan’. Mijn geweten is eigenlijk ‘samen weten’. Nu begrijpen we waarom Paulus kan zeggen: ‘Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn’³⁷ en dat Jezus zei:

‘De Zoon kan niets doen van zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo’ (Johannes 5:19).

Ons geweten is echter door de zonde besmet geraakt en afgestompt. Zonde doet de innerlijke stem van God in ons leven verstommen. De Bijbel zegt dat ons geweten door de zonde wordt gebrandmerkt.³⁸ Het wordt als het ware verdoofd en ongevoelig. Met het gevolg dat ons onderscheidingsvermogen wordt vertroebeld en we het goede kwaad noemen en het kwade goed. De profeet Jesaja zei:

‘Ik klaag hen aan die wat kwaad is, goed noemen en wat goed is, kwaad; wat zwart is, wit maken en wat wit is, zwart; wat bitter is, voorstellen als zoet en wat zoet is, als bitter’ (Jesaja 5:20, GNB).

Jezus’ geweten daarentegen was volkomen zuiver. Zijn geweten was niet beïnvloed door de zonde! Daarom kon Hij aan het begin van zijn bediening de verzoeking van Satan met glans doorstaan. Hij doorzag de valstrikken van de boze. Daarom kon Jezus kort voor Hij zou sterven zeggen: ‘De overste van de wereld komt en heeft aan Mij niets.’³⁹ Jezus had een zuiver onderscheidingsvermogen. Hij wist waar het op aan kwam en zag wat anderen niet zagen. Dit kwam omdat zijn zintuigen volledig waren afgestemd op de Geest van God. Daarom kon de Heilige Geest ook zo krachtig door Hem heen werken.

JEZUS HAD EEN REIN LICHAAM

Al Jezus' zintuigen waren puur en zuiver op God gericht. Ook zijn zintuigen functioneerden onder de discipline van de Heilige Geest. Hij zag in de geest, hoorde, voelde, proefde en rook in de geest. Hij zag wat in de harten van de mensen was,⁴⁰ in de geest zag en hoorde Hij zijn Vader tot zich spreken.⁴¹ Hij kon de kracht van God soms uit zijn lichaam voelen gaan⁴² en proefde of de hartsgesteldheid van de mensen zuiver was of niet.⁴³ Hij kon ruiken of iemand een geur van leven of een geur van dood verspreidde.⁴⁴

Jezus, de Man zonder zonde, kon naar een vrouw kijken zonder haar te begeren. Je voelde je in zijn aanwezigheid volledig aanvaard, geliefd, veilig en beschermd. Hij stuurde nooit iemand weg met de boodschap: voor jou is geen genezing, voor jou is geen verlossing of bevrijding. Hij kon een melaatse, die door iedereen gemeden werd, in zijn armen nemen. De verworpenen nam Hij aan. Matteüs de tollenaar, die door het hele volk gehaat werd, vanwege zijn collaboratie met de vijand, werd door Jezus uit honderden discipelen gekozen met Hem mee te gaan. De gehate Matteüs werd geliefd door de Man zonder zonde. Ook koos Jezus Simon, de Zeloot, een opstandeling, die het zwaard had opgenomen om Israël met geweld te bevrijden van de Romeinen. Niet iedereen was daar blij mee. Maar Jezus zei tegen hem: 'Simon, jij hoort bij Mij. Leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.' Jezus koos zelfs Judas Iskariot uit tot een van zijn discipelen, hoewel Hij vanaf het begin wist dat deze Hem tenslotte verraden zou!⁴⁵

Hoe kijk ik naar Jezus? Is Hij voor mij een goed mens, een profeet, een leraar? Of is Hij de Zoon van God, de Man zonder zonde, die zo zuiver en puur was, dat toen één van de discipelen Hem vroeg God de Vader te laten zien Hij antwoordde:

'Nu ben Ik al zo lang bij u, Filippus. Kent u Mij nu nog niet? Wie Mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien?' (Johannes 14:9)

WAAROM GRIJPT GOD NIET IN?

Onze zondige natuur kan niet worden veranderd of getransformeerd in de goddelijke natuur van Jezus. Beslist niet. God weet als geen ander dat wij onze zondige natuur niet kunnen veranderen. Niet door bijbellezen, noch door bidden en vasten. Zelfs de Heilige Geest kan onze zondige natuur niet veranderen. In Gods ogen is onze zondige natuur hopeloos, onbruikbaar en onveranderlijk.

Ik hoor mensen zo vaak zeggen: 'Waarom grijpt God niet in?' Maar waar moet Hij dan ingrijpen? En vooral: waar ligt de grens van het ingrijpen? Had God moeten ingrijpen op het moment dat Adolf Hitler besloot alle Joden in zijn rijk uit te roeien? De dood van één man had immers de levens van miljoenen slachtoffers gespaard! Had God moeten ingrijpen toen een 'vader' op het punt stond zich te vergrijpen aan zijn dochter? Moet God ingrijpen op het moment dat iemand in gedachten overspel pleegt? Wie bepaalt waar God de grens moet trekken om in te grijpen? Misschien is het antwoord te confronterend, maar als God volgens zijn normen en waarden zou ingrijpen in deze wereld, zou niemand van ons in leven blijven!

Het niet ingrijpen van God - zoals wij willen - is een daad van genade en liefde. In de gelijkenis van de verloren zoon wordt duidelijk dat God ons zo intens liefheeft dat Hij ons nooit zal dwingen bij Hem te blijven! God heeft ons uit liefde de vrijheid gegeven ons eigen leven te leiden, ook al voelde Hij de pijn die dat bij onszelf en bij Hemzelf zou veroorzaken! God houdt zoveel van de mens dat Hij hem nooit zijn liefde zal opdringen.

Maar de waarheid is dat God wel heeft ingegrepen! Hoewel Hij dat deed op een heel andere manier dan wij allemaal verwacht hadden. Het wonder van het kruis is dat God op bovennatuurlijke wijze ingrijpt in ons menselijk bestaan. Om dit te kunnen begrijpen, moeten we onze volle aandacht richten op de laatste achttien uur van Jezus van Nazareth.



Vader in de hemel,

Ik wil mijn oog richten op Jezus, die het kruis op zich heeft genomen. Open mijn ogen, open mijn verstand, zodat ik zal zien en begrijpen wat U voor mij heeft gedaan. Open mijn ogen voor wat er de laatste achttien uur voor U stierf heeft plaatsgevonden, zodat ik de boodschap van het kruis zal begrijpen en bovenal het wonder van het kruis in mijn leven zal kunnen plaatsvinden.

Amen.