

WIE JE BENT IN CHRISTUS SERIE

HOE GOD NAAR JE KIJKT



WILKIN VAN DE KAMP

Voor tekstvermelding is, tenzij anders aangegeven, gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling. Bij andere vertalingen geldt als afkorting:

BGT = Bijbel in Gewone Taal

GN = Groot Nieuws Vertaling

HB = Het Boek

HSV = Herziene Statenvertaling

KJV = King James Vertaling

LV = Leidse Vertaling

NBG = Bijbelvertaling van 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap

NIV = New International Version

TM = The Message

WV = Willibrordvertaling

Copyright © Wilkin van de Kamp

Omslagontwerp en binnenwerk: Glenn van der Mull | Vrij Zijn

Druk: Wilco, Amersfoort

Eerste druk: augustus 2015 (oplage 2.000)

Tweede druk: januari 2016 (oplage 2.000)

Derde druk: april 2017 (oplage 2.000)

Vierde druk: juli 2018 (oplage 2.000)

Vijfde druk: april 2020 (oplage 2.000)

Uitgave: Vrij Zijn, Industriestraat 1, 7122 AP Aalten, Nederland

ISBN 978-94-90254-49-0

NUR 707, trefwoord: geloofsopbouw

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

*Voor alle kinderen en kleinkinderen
die nog geboren gaan worden*



Inhoud

Voorwoord.....	9
1. Wat in Gods ogen geschreven staat.....	13
2. God heeft jou op het oog.....	19
3. God heeft oog voor iedereen	23
4. God is niet boos op jou.....	27
5. God schenkt je zijn glimlach	33
6. Jezus gaf God een gezicht.....	39
7. De God met twee gezichten	45
8. God wil gevonden worden	51
9. Wie je bent in Christus	57
10. God ziet Jezus en jou als één	63
11. God heeft je bekleed met Christus	69
12. God kan zijn ogen niet van je afhouden	75
13. God ziet je als rein, heilig en rechtvaardig.....	81
14. God ziet je in Christus als volmaakt	87
15. Struikelend achter Jezus aan	93
16. Hoe God naar je kijkt als je gezondigd hebt	99
17. God is niet teleurgesteld in jou.....	105
18. Je vindt genade in Gods ogen.....	111
19. God geniet van jou.....	117

20. God ziet je in het licht van de eeuwigheid	123
21. God ziet je als een meesterwerk	129
22. Je bent prachtig in Gods ogen	135
23. Hoe God naar je kijkt als je lijdt.....	141
24. God stuurt je met zijn ogen.....	147
25. Jij bent Gods oogappel.....	153
Over de auteur	158
Andere titels van de auteur.....	160
Eindnoten.....	165

Voorwoord

*Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.*

DAVID in Psalm 16:8

Een klein ventje is druk bezig met een stel kleurpotloden op een vel papier te tekenen. Als zijn vader binnenkomt vraagt hij wat hij aan het tekenen is. Op het papier staat een wirwar van lijnen schots en scheef door elkaar. Het jongetje kijkt ernstig en zegt: ‘Dat is God!’ Dan zegt vader: ‘Lieverd, niemand weet toch hoe God er uitziet!’ Het jongetje laat zich niet van de wijs brengen. Terwijl hij rustig doortekent zegt hij: ‘Dan weten ze het nu.’

Is het mogelijk om in de wirwar van lijnen in ons leven God precies uit te tekenen? David zegt: ‘Steeds houd ik de HEER voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet’ (Psalm 16:8). Hoe wij God voor ogen houden is bepalend voor hoe we in het leven staan. Hoe we naar onszelf kijken en naar de ander. Hoe stel jij je God voor ogen?

Als de God die je omringt met vrolijke gezangen van bevrijding.¹

Als de Rechter die naar fouten speurt om te ontdekken wat je hebt misdaan.²

Als de Vader die naar je toe rent om je na al die jaren in zijn armen te sluiten.³

Als een Moeder die haar zoon troost.⁴

Als een Kindje dat in doeken gewikkeld in een kribbe ligt.⁵

Als de onsterfelijke God die een ontoegankelijk licht bewoont.⁶

Als de Koning die boos is om het onrecht dat wij elkaar aandoen.⁷

Als de Man die hoeren en tollenaars in zijn huis uitnodigt om met hen te eten.⁸

Als de Goede Herder die je leidt naar rustige wateren.⁹

Als de Schepper die het universum tussen duim en pink omvat.¹⁰

Als de Man die zich aan het kruis liet slaan voor onze zonden.¹¹

God is het allemaal, evenveel en tegelijkertijd. Hij is altijd weer anders en toch steeds dezelfde. Hij is onvoorstelbaar, onvergelykbaar en misschien wel onnoembaar. Eigenlijk kunnen we ons geen voorstelling maken van wie God is. Daarom spreekt de Bijbel in menselijke beelden over God. Op een manier die wij kunnen begrijpen. De Bijbel spreekt over God zoals wij spreken over mensen.

In *Hoe God naar je kijkt* wil ik je helpen ontdekken hoe God echt naar je kijkt en af te rekenen met godsbeelden die niet overeenstemmen met het beeld dat Jezus ons van God heeft geschetst. Hij zei: 'Wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren' (Lucas 10:22). Jezus is de zuivere Bron die onze ogen opent voor wie God werkelijk is. Hij heeft ons het ware gezicht van God laten zien. Dankzij Hem kunnen we God recht in de ogen kijken. Als we naar Jezus kijken weten we zeker hoe God is. Hij kijkt met

meer liefde naar ons dan wij ons ooit kunnen voorstellen.

Het is mijn gebed dat jij gaat geloven wat God zegt over jou. Ik bid dat jij jezelf gaat zien zoals God jou ziet: gewenst, gewild en innig geliefd. God wil jou zijn stralende gezicht laten zien. Je mag je leren verheugen in Gods blijde blik voor jou. Heel zijn gezicht zegt dat Hij genadig is en dat jij er mag zijn. In Psalm 31:17 (TM) vraag David aan God: *'Warm me, your servant with a smile; save me because You love me.'* God schenkt jou zijn glimlach om je hart te verwarmen. Als je het gelooft ben je een gezegend mens!

Wilkin van de Kamp

Wat in Gods ogen geschreven staat

*Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God,
wanneer mag ik nader komen
en Gods gelaat aanschouwen?*

Psalm 42:3

∞ Hoofdstuk 1 ∞

Waar herken je iemand het beste aan? Niet aan zijn benen of armen, maar aan zijn gezicht. Kijk je iemand in de ogen, dan weet je wie je voor je hebt. Het gezicht en in het bijzonder de ogen spreken boekdelen. Iemand diep in de ogen kijken kan dan ook een buitengewoon intieme ervaring zijn. Ik vind het heerlijk om mijn liefde weerspiegeld te zien in de ogen van mijn geliefde. Volgens Leonardo da Vinci zijn onze ogen de spiegel van onze ziel. Anderen kunnen aan onze ogen aflezen wat er in ons omgaat en hoe wij eraan toe zijn: verliefd of verdrietig, ontroerd of ontredderd, gelukkig of gebroken. In onze ogen komen onze gedachten, onze gevoelens en onze bedoelingen tot uitdrukking. Onze ogen vertellen het echte verhaal.

God in de ogen kijken

In Psalm 42 spreekt de psalmist zijn verlangen uit om God diep in de ogen te kijken en door Hem gezien te worden. Hij zegt: ‘Wanneer mag ik zo dichtbij komen dat ik Gods gezicht kan zien?’ Zijn verlangen naar God is zo sterk dat hij zichzelf vergelijkt met een hert dat smacht naar water. Zo hunkert zijn ziel naar een ontmoeting met de levende God. Een ontmoeting van oog tot oog. Als ogen de spiegel van de

***Wat gebeurt er
als wij in de ogen
van God kijken?***

ziel zijn, wat gebeurt er dan als wij in de ogen van God kijken? Dan kijken we recht in zijn ziel. Maar heeft God wel een ziel? God is niet als een mens. God is Geest. Toch zegt de Bijbel dat ook God tal van emoties kent. God is allesbehalve een gevoelloos opperwe-

zen. Integendeel, Hij zit boordevol emotie! Bij God komen we alle emoties tegen die we als mens ook kennen: blijdschap, boosheid, enthousiasme, verrukking, verdriet. Al deze emoties zijn herkenbaar in de ogen van God. Gods ogen vertellen het échte verhaal!

God ziet naar je om!

Het Hebreeuwse woord voor ‘oog’ bestaat uit één letter: de letter *ayin* - waarin je het Engelse woord *eye* herkent. Deze Hebreeuwse letter heeft zelfs de vorm van een oogholte:



Behalve ‘oog’ betekent *ayin* ook ‘bron’. In het spiegelende water van een bron kun je jezelf zien. Dat is het getuigenis van de Egyptische slavin Hagar. Op verzoek van haar meesteres Sarai, die geen kinderen kan krijgen, wordt ze zwanger van Abram. Vanaf die tijd is haar meesteres verachtelijk in haar ogen, waarop Sarai haar zo vernedert dat ze vlucht. Bij een waterbron in de woestijn heeft ze een onverwachte ontmoeting met God. Ze ontdekt dat Gods oog op haar is. Dat Hij naar haar omziet. Hij weet wat er is gebeurd. Hij weet hoe ellendig ze eraan toe is. Het is een spiegelmoment. Bij de bron wordt ze geconfronteerd met haar trots, die voortkomt uit een diep gevoel van minderwaardigheid. God opent haar ogen om te ontdekken hoe geliefd ze is door Hem. Hier leert Hij haar door zijn ogen naar haarzelf en de situatie te kijken. ‘Toen riep zij de HEER, die tot haar had gesproken, zo aan: ‘U bent een God van het zien. Want,’ zei ze, ‘heb ik hier niet Hem gezien die naar mij heeft omgezien?’ (Genesis 16:13). Daarom gaf men later de bron de naam *Lachai-Roi*, wat ‘de Levende die naar mij omziet’ betekent (vers 14). ‘Omzien’ betekent dat God je niet

***‘Omzien’ betekent
dat God je niet aan
je lot overlaat***

aan je lot overlaat, maar dat Hij zijn gezicht naar je toedraait zodat je door zijn ogen naar jezelf en anderen kunt kijken.

Hunkering naar liefde en bevestiging

De Hebreeuwse letter *ayin* betekent behalve ‘oog’ en ‘bron’ ook ‘inzicht’. Dat is het getuigenis van de Samaritaanse vrouw die bij de Jakobsbron een ontmoeting met Jezus heeft. Als Hij in haar ogen kijkt weet Hij dat ze van de ene relatie in de andere is gestapt, zonder te vinden waar ze naar op zoek is: aanvaard, gewaardeerd en geliefd te zijn. Jezus gebruikt

deze kennis niet om haar te beschamen of te veroordelen. Hij zegt tegen haar: ‘Iedereen die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van het water dat Ik geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat Ik geef, blijft altijd in

je. Het geeft je het eeuwige leven’ (Johannes 4:13-14, BGT). Jezus’ woorden scheppen ruimte om te breken met haar oude leven. Om aanvaard te worden zonder enige blijk van afkeuring. Bij de *bron* kijkt ze in de *ogen* van Jezus en komt ze tot het *inzicht* dat Hij de Messias is. Jezus is gekomen om haar een hoopvolle toekomst te geven.

***God kijkt met
meer liefde naar
jou dan jij je ooit
kunt voorstellen!***

Wat valt er in Gods ogen af te lezen?

Soms kruist je blik zich per ongeluk met de blik van een ander. Je voelt je dan beschaamd of betrappt. Je probeert snel weg te kijken om te voorkomen dat je gevangen wordt in de blik van de ander. Maar wat valt er in Gods ogen af te lezen als jouw blik de zijne kruist? In zijn ogen ben je bijzonder geliefd en gewild. Hij nodigt je uit om diep in zijn ogen te kijken. Zodat je gaat geloven wat Hij over jou gelooft. God kijkt met meer liefde naar jou dan jij je ooit kunt voorstellen. In zijn ogen staat geschreven hoeveel Hij van je houdt.



*Dank U, Vader in de hemel,
dat U uw gezicht naar mij toewendt.*

God heeft jou op het oog

*Vanaf zijn troon houdt God het oog
op allen die de aarde bewonen.*

DAVID in Psalm 33:14

∞ Hoofdstuk 2 ∞

Onder miljarden mensen op aarde weet God wie je bent en heeft Hij jou op het oog. God heeft zijn ogen in liefde op jou gericht en zal je nooit uit het oog verliezen. Hij heeft jou al gezien toen je in de moederschoot werd geweven. Hij houdt van je en wil een relatie met jou. Hij verlangt ernaar om tijd met je door te brengen. Zoals je bent en waar je bent. Je bent gemaakt om door Hem bemind te worden. Je bent uitverkoren om in zijn nabijheid te leven. Zijn hart gaat naar jou uit. Alles wat je denkt en alles wat jou bezighoudt heeft zijn interesse. Hij bekommert zich om jou. Jij bent belangrijk voor Hem. Hij kan je gewoon niet missen.

***Je bent
uitverkoren
om in zijn
nabijheid
te leven***

God is op zoek naar jou

Alle wereldreligies komen voort uit het zoeken van de mens naar God. Maar werkelijke godsdienst komt voort uit het zoeken van God naar de mens. In het paradijs riep God Adam en Eva al toe: ‘Mens, waar ben je?’ God is een zoeker. Hij wacht niet op het moment dat jij Hem gaat zoeken. Voordat jij op zoek gaat naar God is God al op zoek naar jou.¹² Of

***God wacht niet
op het moment
dat jij Hem
gaat zoeken***

je wilt of niet. Hij kan niet anders. Hij is niet naar je op zoek om met je af te rekenen. Hij wil je graag zijn vrede geven en gunt jou zijn rust in je leven.

Niemand is van God los. Tot je allerlaatste snik zit je aan je Schepper vast met een onzichtbaar koord van liefde. Je bent voor zijn liefde geschapen. Voortdurend is Hij eropuit om jou zijn liefde te laten zien. Zijn liefde achtervolgt je en trekt je naar Hem toe.¹³ Want alle mensen hebben liefde nodig, vooral als ze het niet verdienen.

Je hebt een stalker

God achtervolgt jou en zit je op de hielen. Hij zit achter je aan en weet je te vinden. Niemand ontsnapt aan zijn aandacht.¹⁴ Job zegt over God: ‘U maakt als een leeuw jacht op mij, om uw wondermacht aan mij te tonen’ (Job 10:16, NBG). God heeft jou op het oog. Hij jaagt je niet op, Hij jaagt je na - als in een hemelse klopjacht - totdat zijn liefde een haak in je

hart geslagen heeft. God probeert op elke mogelijke manier jouw aandacht te trekken. Zijn ‘voetafdrukken’ zijn overal te vinden, als je ze maar wilt zien. Als je in een heldere nacht omhoog kijkt zul je de majesteit en kracht van een oneindige Schepper zien die jou najaagt tot aan het einde van de wereld. Met onverstoorbare tred, vastberaden snelheid en majestueuze directheid.

Gods oog is op jou

Eén van de oudste overgeleverde zegenspreuken in de Bijbel is de zegen van Aäron. In deze oude zegenbede staat een prachtig zinnetje: ‘Moge de HEER u zijn gelaat [zijn gezicht] toewenden en u vrede geven’ (Numeri 6:26). Wat een openbaring! Als God zijn gezicht naar je toewendt, dan betekent dit dat Hij bijzondere belangstelling voor je heeft. Hij keert je niet de rug toe. Hij draagt je een warm hart toe. ‘Het gelaat toewenden’ betekent zoveel als ‘vertederd naar iemand kijken’. Zijn ogen lichten op als Hij naar je kijkt. Zo verklaart Hij zijn liefde aan jou. Gods oog is op jou en Hij staat klaar om jou zijn vrede te geven. Je bent gezegend als Gods ogen over je oplichten. Dan hoef je niet langer verloren te zijn. Dan ben je door Hem gevonden.

***Gods ogen
lichten op
als Hij naar
jou kijkt***

God zoekt oogcontact

God verlangt ernaar om zo dichtbij je te zijn dat je bij wijze van spreken oogcontact met Hem kunt hebben. De waarheid is dat je zijn ogen nodig hebt om jezelf te zien zoals Hij je ziet. Er is geen betere spiegel dan de ogen van God. In zijn ogen staat geschreven hoeveel Hij van je houdt. Zijn ogen

zijn vol van liefde en vol van compassie. Hoe vaker je in zijn ogen kijkt, hoe meer je zult schitteren. In Psalm 31:17 zingt David het uit naar God: 'Laat het licht van uw gelaat [uw gezicht] over mij schijnen!' Gods liefdevolle ogen zijn op jou gericht. Hij wil je recht in de ogen

kijken en je leven glans geven. Als jij zijn blik beantwoordt en in zijn stralende ogen durft te kijken, dan smelten schuldgevoelens, schaamte en veroordeling als sneeuw voor de zon. Durf jij zijn blik te beantwoorden?

***In Gods ogen
staat geschreven
hoeveel Hij van
je houdt***



*Dank U, Vader in de hemel,
dat U mij op het oog heeft.*

God heeft oog voor iedereen

*De Heer ziet wat er overal gebeurt,
Hij slaat de mensen gade,
de goeden en de slechten.*

SALOMO in Spreuken 15:3, GN

∞ Hoofdstuk 3 ∞

Vroeger hingen ze in menig café en huiskamer: rechthoekige prenten met in het midden een groot oog in een driehoek. Daarboven stond de tekst: ‘God ziet mij!’ en daaronder: ‘Hier vloekt men niet.’ Het oog in de driehoek moest het alziend oog van God verbeelden: God houdt je overal in de gaten. Niets ontgaat Hem. De hemelse *Big Brother is watching you* en registreert elke overtreding en al je verborgen zonden. Ze worden opgeslagen in zijn goddelijke geheugen. En eens word je erop afgerekend. Vooral op kinderen maakte deze plaat grote indruk. Waar je je in de kamer ook bevond, het oog keek je aan. De spiedende blik van een opperwezen aan wie niets ontging. Hoewel de meeste mensen dit godsbeeld al lang geleden vaarwel hebben gezegd, zou het best wel eens kunnen dat je er toch nog mee worstelt.

Hoe kijkt God naar de wereld?

God houdt van alle mensen. Hij heeft oog voor ons allemaal. God ziet alle mensen op hetzelfde ogenblik, zo groot is Hij: 'De Heer ziet wat er overal gebeurt, Hij slaat de mensen gade, de goeden en de slechten' (Spreuken 15:3, GN). God houdt

*God is in
ieder mens op
zoek naar iets
van Hemzelf*

zijn blik aandachtig op alle mensen gevestigd, omdat Hij in ieder mens op zoek is naar iets van Hemzelf. Alle mensen zijn naar zijn beeld geschapen. In ieder mens is iets van God terug te vinden. En daar is God naar op zoek. Om erop in te haken. Om de mens naar zich toe te trekken. In

Gods ogen is ieder mens kostbaar omdat hij door Hem is geschapen als een potentiële beelddrager van God. God laat zijn ogen voortdurend over de aarde rondgaan om iedereen hulp te bieden die naar Hem opziet.¹⁵ Hij zoekt naar oprechte harten, naar mensen die doen waarvoor ze geschapen zijn. Mensen die op zoek zijn naar hun Schepper, omdat Hijzelf dit godsverlangen in hun hart heeft gelegd.¹⁶

Iedereen mag er zijn voor God

God heeft een groot hart. Er is ruimte voor iedereen. Hij houdt van alle mensen evenveel. Ongeacht hun ras, geslacht, afkomst, leeftijd, prestatie, religie, rijkdom of het ontbreken daarvan. Iedereen mag er zijn voor God, op basis van zijn onvoorwaardelijke liefde. Voor dat grenzeloos liefhebben van

God is maar één verklaring: God is liefde! Hij heeft lief omdat Hij liefheeft. Het feit dat Hij liefde is behoeft geen verklaring noch verantwoording. Het is er als een puur wonder. God heeft ons geschapen om zijn liefde aan ons kwijt te kunnen. Daarom zijn we met zo velen! Ieder mens is geschapen om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. God moet er niet aan denken dat wij zijn liefde zouden negeren. Onbeantwoorde liefde is hartverscheurend. God wil zich aan ieder mens bekend maken. Daarom zoekt Hij je steeds weer op, in welke positie of situatie je ook bent terechtgekomen. Hij wil dat niemand verloren gaat, maar dat alle mensen Hem leren kennen zoals Hij is.¹⁷

God knijpt zijn ogen samen

In Psalm 11:4 staat letterlijk dat Gods ogen op de wereld neerzien en dat zijn wimpers de mensenkinderen toetsen.¹⁸ Zoals wij onze oogleden tot spleetjes dichtknijpen om beter te kunnen zien, zo knijpt God als het ware zijn ogen samen om jouw hart te kunnen doorgronden. Om te zien wat er in je omgaat. Om je hart te kunnen winnen. Hij wacht op het moment dat je er klaar voor bent om iets van zijn liefde te proeven. Overal waar jij gaat volgt Hij jou. Hij is niet ver weg. Hij is heel dichtbij. Hij beweegt zich om jou heen. Zijn liefde gaat altijd naar je uit. God is één en al oog, één en al oor. Je kunt altijd

***God is één en al
oog, één en al oor.
Je kunt altijd bij
Hem terecht***

bij Hem terecht. Je hoeft slechts zijn naam te fluisteren - in een stil gebed - om te ontdekken dat Hij je ziet en hoort om je bij te staan.

God wil iets van je

God heeft zijn hart op jou gezet. Hij is een echte hartenjager. Wat je ook doet of wat je misschien ook niet doet, zijn liefde gaat altijd naar je uit en wordt nooit minder of meer.

***Of je nu een
klein hart
hebt of een
groot hart:
God wil het!***

Hij houdt nooit op van je te houden. Je kunt zijn liefde voor jou onmogelijk verliezen. Of je zijn liefde toelaat is iets anders. Hiervoor is het nodig dat jij je hart voor Hem opent. God gaat tot het uiterste om je hart te veroveren. Of je nu een klein hart hebt of een groot hart: God wil het! Of je het hart op de tong draagt of dat het hart je in de schoenen is gezonken:

God wil het! Of jij je hart vasthoudt of dat je het aan een ander hebt gegeven: God wil het! Of je een gouden hart hebt of een hart van steen: God wil het! Hij wil zijn overvloed aan liefde met je delen. Als jij je hart aan Hem geeft zal Hij het vullen met zijn bovennatuurlijke liefde.



*Vader in de hemel,
ik geef mijn hele hart aan U.*

God is niet boos op jou

*De liefde laat geen ruimte voor angst;
volmaakte liefde sluit angst uit,
want angst veronderstelt straf.
In iemand die angst kent,
is de liefde geen werkelijkheid geworden.*

1 Johannes 4:18

∞ Hoofdstuk 4 ∞

Sommige christenen zijn helaas gaan geloven dat God alsmaar boos op hen is en dat Hij hen straft voor elke zonde die ze hebben begaan. Ze zijn voortdurend bang om tekort te schieten en om te licht te worden bevonden. Ze hebben moeite met het ontvangen van Gods onvoorwaardelijke liefde, uit angst voor zijn afkeuring en zijn oordeel.

‘Het gaat niet goed met mij. Dat komt vast omdat God boos op me is.’

‘Wanneer ik iets doe wat niet de bedoeling is, kan God zomaar heel boos op me worden.’

‘Ik ben zo bang iets te doen wat niet mag van God en dat ik naar

de hel zal gaan.'

'Ik ben in zonde geboren en daarom rust Gods toorn op mij.'

'Ik ben ziek. Houdt God wel van mij?'

Liefde kan zich uiten in boosheid

Wie de Bijbel leest kan er niet omheen: God kan boos worden. In Romeinen 1:18 staat dat 'God zijn toorn vanuit de hemel openbaart *over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen.*' God wordt boos om het kwaad en het onrecht dat mensen elkaar aandoen. Gelukkig maar. Liefde en boosheid zijn niet elkaars tegenpolen. Het tegenovergestelde van liefde is niet

Het tegenovergestelde van liefde is niet boosheid maar onverschilligheid

boosheid maar onverschilligheid. God zou liefdeloos zijn als Hij niet boos zou worden over onrecht. Zijn oprechte boosheid komt voort uit zijn liefde! Boos

worden is niet hetzelfde als een boos karakter hebben. God *is* liefde en liefde kan zich uiten in boosheid. Hoe gekker je op je auto bent, hoe bozer je bent als iemand er een deuk inrijdt. Boos worden over onrecht is geen teken van zwakheid maar van kracht. In dit alles zegt de Bijbel dat Gods boosheid over onrecht slechts een ogenblik duurt, maar dat zijn liefde voor ons eeuwigdurend is: *'Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang'* (Psalm 30:6).¹⁹

Als je Gods boosheid over onrecht losmaakt van zijn liefde, dan

creëer je het beeld van een oordelende god die voortdurend bezig is te straffen. Zo'n god ga je hooguit dienen omdat je bang bent dat hij je straft als je niet doet wat hij zegt. Daarom is het de hoogste tijd dat je God leert kennen zoals Hij is.

Een karakterschets van God

God daalde neer op de berg Sinaï en openbaarde zijn karakter aan Mozes door zelf zijn Naam naar hem te roepen: 'De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig!' (Exodus 34:6). Met deze karakterschets laat God zien hoe Hij met jou wil omgaan: liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Op grond van zijn eigen omschrijving nodigt God je uit om met Hem kennis te maken. Zodat je van tevoren weet wat je aan Hem hebt. Toch is God in de gedachten van sommige mensen een oude man met wit haar, een witte baard en strenge ogen, die altijd op het punt staat zijn boosheid op je los te laten zodra jij je niet aan de regels houdt. Wees eens eerlijk. Hoe denk jij dat God naar je kijkt?

***Gods genade
gaat altijd
voorop en
heeft altijd het
laatste woord***

Gods genade gaat altijd voorop

Volgens de evangelist Johannes was Jezus, net als zijn Vader, vol van genade en waarheid.²⁰ Daarom kon Jezus boos worden

op mensen die geen genade voor anderen hadden of die de waarheid verdraaiden. Hij noemde hen leugenaars en huichelaars. Jezus was als een lam voor wie inging op Gods liefde, maar als een leeuw voor wie Gods liefde ondermijnde. Hierin heeft Hij ons het hart van God laten zien. Genade en waarheid maken samen Gods volmaakte liefde zichtbaar. Gods genade gaat altijd voorop en heeft altijd het laatste woord. Niemand die God oprecht wil dienen en die in de ruimte van Gods liefde wil leven wordt weggestuurd.

God weet dat wij in onszelf zwak en onvolmaakt zijn

God is niet boos op jou. Nu niet en nooit niet. Hij weet dat jij mens bent en daarom houdt Hij zoveel van je. David schildert ons God als een liefdevolle vader voor ogen: ‘Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie Hem vrezen. Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd’ (Psalm 103:13-14). God kent onze broosheid. Hij weet dat wij, net als het aardewerk dat gevormd wordt op de pottenbakkersschijf, van klei zijn gemaakt. Dat zal Hij nooit vergeten. Daarom zegt

Jesaja: ‘HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van uw handen’ (Jesaja 64:7, HSV). God vergeet niet dat jij uit klei bent gevormd. Ook al ben je in jezelf zwak

***God weet dat
jij mens bent en
daarom houdt
Hij zoveel van je***

en onvolmaakt, als jij je gedachten vult met het Woord van God - hoe Hij naar je kijkt en over je denkt - dan weet jij je geliefd en gekend door Hem. Dan ben je geschikt en gereed voor elk goed doel dat God voor je heeft.



*Vader in de hemel, dank U wel
dat U nooit boos op me bent.*