

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ALS GOD LIEFDE IS, STUURT HIJ TOCH NIEMAND NAAR DE HEL?

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

EN ANDERE VRAGEN

[REDACTED]

WILKIN VAN DE KAMP [REDACTED]

Voor tekstvermelding is, tenzij anders aangegeven, gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling. Bij andere vertalingen geldt als afkorting:

BGT (Bijbel in Gewone Taal)
GN (Groot Nieuws Bijbel)
HB (Het Boek)
NBG (Vertaling 1951, Nederlands Bijbelgenootschap)
WV (Willibrordvertaling)

Als God liefde is, stuurt Hij toch niemand naar de Hel?

Copyright © Wilkin van de Kamp
Omslagontwerp en binnenwerk: Jore ontwerp
Redactie: Theo Veldhuis, Triple Boeken
Druk: Wilco B.V.
Eerste druk (oplage 1.000)

Dit boekje is een bewerking van hoofdstuk 4 uit het boek 'God is liefde punt!'

Uitgave: Vrij Zijn, Industriestraat 2, 7122 AP, Aalten
www.vrijzijn.nl, info@vrijzijn.nl

ISBN 978-94-90254-92-6
Nur: 707, trefwoord: geloofsopbouw

Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

INHOUD

Inleiding 7

- Treedt God zelf op als rechter? 9
- Wat is de rechterstoel van Christus? 11
- Wat betekent het dat Jezus ons zal belonen? 14
- Wat betekent het dat Jezus ons zal eren? 21
- Als God liefde is, stuurt Hij toch niemand naar de hel? 23
- Wat schrijven bijbelleraars over de hel? 25
- Wil God oordelen? 27
- Welk beeld schetst Jezus van de hel? 29
- Wat staat er in het Oude Testament over de hel? 33
- Wat deed Jezus in het dodenrijk? 35
- Gaan mensen die het evangelie nog nooit hebben
gehoord verloren? 39
- Zal de hel eeuwig bestaan of voor een bepaalde periode? 46
- Hoe kan een goede en liefhebbende God mensen tot de
hel veroordelen die nog nooit van Hem gehoord hebben? 49

Over de auteur 54

Andere titels van de auteur 56

Eindnoten 60

INLEIDING

Veel christenen zijn van huis uit opgegroeid met het beeld van God als een strenge rechter, die in de gaten houdt wat je doet en vooral wat je verkeerd doet. Dat beeld van God als een afstandelijke rechter is niet in lijn met wat we in de Bijbel over God lezen.

Ja, Hij is wel degelijk Rechter, maar Hij is zeker niet afstandelijk, en bovenal: Hij is goed en rechtvaardig. De bijbelse Rechter heeft het recht lief. Vanaf het allereerste begin in Genesis tot en met het laatste bijbelboek Openbaring wordt God een rechtvaardige Rechter genoemd.

Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen? (Genesis 18:25)

Hij is in aantocht als de Rechter van de aarde. Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten. (Psalm 96:13, NBV)

Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig (Openbaring 16:7).

In dit boekje beantwoord ik puntsgewijs de belangrijkste vragen die christenen stellen over God als Rechter, de

beloning, het oordeel en de hel. Het is van belang dat we goed begrijpen wat de Bijbel over deze zaken te zeggen heeft, zonder ons te laten beïnvloeden door sentimentele of extreme standpunten.

Ik wens je als lezer toe dat je door dit boekje meer onder de indruk komt van de goedheid en liefde van onze God en Vader, die niets aan het toeval heeft overgelaten, maar er in alles voor heeft gezorgd dat wij het uiteindelijke oordeel met een gerust hart aan Hem kunnen overlaten die goed en rechtvaardig is.

Wilkin van de Kamp

TREEDT GOD ZELF OP ALS RECHTER?

God is de Rechter, maar Hij heeft zijn Zoon Jezus aangewezen om in zijn naam als Rechter op te treden. Dat staat in Johannes 5: 'De Vader zelf velst over niemand een oordeel, maar Hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. (...) Omdat Hij de Mensenzoon is, heeft Hij Hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen' (vers 22-23a en 27, NBV).

Johannes noemt twee redenen waarom God het oordeel aan Jezus heeft toevertrouwd. In de eerste plaats zodat iedereen Hem zal eren voor het offer dat Hij bracht. In de tweede plaats heeft God het oordeel aan Jezus toevertrouwd omdat Hij de Mensenzoon is. Hij werd als wij. Hij kende honger, dorst, vermoeidheid, angst en teleurstelling. Hij kent onze zwakheden en moeiten, want Hij heeft het zelf meegeemaakt. Maar ondanks dat Hij aan dezelfde verzoeken als wij is blootgesteld, heeft Hij nooit gezondigd. Hij zei:

Wie in Mij gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God. (...) Wie

in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, de toorn van God blijft op hem (Johannes 3:18 en 36).

Jezus gaf zijn leven om ons te redden. Hij nam onze zonden en het oordeel van God over die zonden op zich, zodat wij vrijgesproken kunnen worden. Jezus is de enige die gerechtigd is om rechtvaardig te oordelen. Als kinderen van onze hemelse Vader hoeven we dus niet bang te zijn voor Gods oordeel, want Jezus heeft dat oordeel gedragen.

WAT IS DE RECHTERSTOEL VAN CHRISTUS?

Paulus schrijft dat de kinderen van God voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen om 'beloond' te worden.

Want we moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Dan zal iedereen loon ontvangen voor wat hij tijdens zijn leven heeft gedaan, goed of kwaad (2 Korinthe 5:10, GN).

Het beeld van onze hedendaagse rechtspraak is dat een rechter uitspraak doet over een verdachte. In principe zijn er slechts twee conclusies mogelijk: de verdachte is schuldig en krijgt straf, of: de verdachte is onschuldig en wordt vrijgesproken. Maar voor de rechterstoel van Christus zijn we niet verdacht. We hebben niet alleen al vrijpraak ontvangen, we worden ook nog eens beloond.

In de Bijbel lezen we ook over het oordeel dat wordt uitgesproken voor de witte troon. Hierover lezen we in Openbaring 20:11-15. Hier gaat het om een oordeel over ongelovige mensen die op grond van hun levenswandel worden geoordeeld. De rechterstoel van Christus is de

plaats waar Jezus' volgelingen op grond van hun levenswandel worden beloond.

Die rechterstoel is dus niet iets om bang voor te zijn, maar om naar uit te kijken. We mogen de dag dat we voor de rechterstoel van Christus staan met vrijmoedigheid tegemoetzien, want de rechterstoel is voor ons een genade-troon: 'Hoe volmaakt onze liefde nu al is, zal blijken uit onze vrijmoedigheid op de dag van het oordeel, omdat wij in deze wereld leven zoals Jezus. Liefde laat geen ruimte voor vrees' (1 Johannes 4:17, WV).

We hoeven niet bang te zijn om alsnog verloren te gaan, want Jezus heeft niet alleen onze zonden, maar ook Gods oordeel over onze zonden op zich genomen. Ons geloof in Jezus stelt ons veilig.

Ik verzeker u: wie luistert naar wat Ik zeg en gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven (Johannes 5:24, NBV).

Zo is er dan geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1, NBG).

Het concept van de rechterstoel van Christus komt voort uit de klassieke Olympische spelen. Het Nederlandse woord 'rechterstoel' is een vertaling van het Griekse woord *bema*. De *bema*-zetel was een hoog platform naast de finishlijn, van waaruit de jury goed zicht had om te kunnen bepalen wie van de atleten als eerste de eindstreep behaalde. De winnaars werden vervolgens op dit podium gehuldigd met een lauwerkrans. De rechterstoel is niets minder dan het erepodium van Jezus waar zijn volgelingen als winnaars verschijnen om hun beloning te ontvangen.

Je kunt christenen vergelijken met hardlopers die meedoen aan een wedstrijd. Net zoals hardlopers moeten wij veel opgeven in ons leven. En net zoals hardlopers hebben ook wij er alles voor over om de eerste prijs te winnen. Maar wij willen geen gewone prijs. Voor ons is de prijs het eeuwige leven. Ook ik probeer die prijs te winnen. Ik weet precies wat ik wil. En daarom ben ik streng voor mezelf, en verdraag ik alles wat me overkomt. Want ik wil niet alleen dat anderen door mijn werk het eeuwige leven krijgen. Nee, ik wil ook zelf het eeuwige leven krijgen (1 Korinthe 9:24-27, BGT).

De rechterstoel is het podium van Jezus. Hij zal ons op dit podium belonen en eren.

WAT BETEKENT HET DAT JEZUS ONS ZAL BELONEN?

Jakobus geeft ons in zijn brief een inkijkje in hoe het zal zijn als wij voor de rechterstoel van Christus staan: ‘Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het [eeuwige] leven, zoals God beloofd heeft aan iedereen die Hem liefheeft’ (Jakobus 1:12, NBV).

De mooiste prijs die we op het erepodium van Jezus ontvangen is het eeuwige leven in Gods nabijheid. Vlak voordat Paulus om zijn geloof in Jezus zal worden onthoofd, schrijft hij vol vertrouwen: ‘Het uur van mijn heengaan is aangebroken. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het geloof bewaard. Wat mij nog wacht, is de prijs, de krans van de rechtvaardigheid die de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij zal omhangen op de grote dag, en niet alleen mij, maar ook allen die verlangend hebben uitgezien naar zijn verschijning’ (2 Timotheüs 4:6-8, GN).

Het eeuwige leven is de grootste prijs die een christen kan ontvangen. Toch is er daarnaast een verschil in beloning op basis van wat wij in ons leven voor God en zijn koninkrijk