



**KAN EEN
CHRISTEN
GEBONDEN
ZIJN?**

W I L K I N V A N D E K A M P

Voor tekstvermelding is, tenzij anders aangegeven, gebruik gemaakt van de vertaling 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Bij andere vertalingen geldt als afkorting:

GN = Groot Nieuws Vertaling

HB = Het Boek

KJV = King James Vertaling

LU = Lutherse Vertaling

LV = Leidse Vertaling

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling

NIV = New International Version

PC = Petrus Canisius Vertaling

SV = Statenvertaling

WV = Willibrord Vertaling

Copyright © Wilkin van de Kamp

Omslagontwerp: Glenn van der Mull | Vrij Zijn

Druk: Wöhrmann B.V. Zutphen

Jaar van uitgave: september 2010

Tweede druk: mei 2011

Derde druk: juni 2016

Vierde druk: juni 2017

Uitgave: Vrij Zijn, Postbus 161, 7120 AD Aalten, Nederland
info@vrijzijn.nl, www.vrijzijn.nl

ISBN 978-94-90254-04-9

NUR 711, trefwoord: pastoraat

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Inhoud

Inleiding.....	7
Hoofdstuk 1: Gebonden door de macht van de zonde.....	9
Hoofdstuk 2: Gebonden door de leugen	21
Hoofdstuk 3: Gebonden door emotionele banden.....	37
Hoofdstuk 4: Gebonden door demonische banden.....	63
Vragenlijst (appendix)	103
Over de auteur.....	121
Andere titels van de auteur.....	123
Eindnoten	127

Inleiding

*‘Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft,
zult u werkelijk vrij zijn.’*

(Johannes 8:36)

Eén van de meest gestelde vragen over bevrijdingspastoraat is de titel van dit boekje: kan een christen gebonden zijn? In de loop der jaren heb ik deze vraag ontelbare keren mogen beantwoorden. Veel christenen wandelen door onwetendheid niet in de vrijheid, waarvoor Jezus Christus zijn leven heeft gegeven. Een christen hoeft en hoort namelijk niet gebonden te zijn. Hij is geboren om vrij te zijn! Vrijheid in Christus is het normale christelijke leven voor ieder kind van God: ‘Wij weten dat wie uit God is geboren, niet zondigt (leeft in zonde); de Zoon van God beschermt hem, en de boze heeft op hem geen vat’ (1 Johannes 5:18, WV).

Toch leven teveel christenen in een kringloop van mislukking, zonde en schuldgevoel. Zij gaan nog steeds gebukt onder de last van de zonde in hun leven. In vrijwel alle gevallen heeft er geen radicale bekering noch een gezonde wedergeboorte plaatsgevonden. Een goede bevalling - snel, schoon en zonder complicaties - zorgt voor een gezonde baby. Een langdurige, pijnlijke en gecompliceerde geboorte kan daarentegen fysieke en psychische gevolgen hebben. Het kan leiden tot een slechte gezondheid en een trage ontwikkeling. Dit geldt ook voor de geestelijke geboorte. Veel christenen werden slecht ‘ter wereld geholpen’. In veel gevallen werd de navelstreng met het verleden niet goed doorgeknipt en afgebonden.

Sommigen werden niet gewassen, anderen kregen nooit een tik om te ademen en het uit te schreeuwen. Weer anderen werden na de geboorte aan hun lot overgelaten, zodat zij niet konden uitgroeien tot gezonde en stabiele kinderen van God.

In het bevrijdingspastoraat mogen we mensen helpen de zeven wonderen van het kruis (de zeven keer dat Jezus voor ons gebleed heeft) in hun leven te ontvangen, die uitlopen op een gezonde wedergeboorte!¹

De Bijbel leert ons dat een mens op vier verschillende manieren gebonden kan zijn:

1. Gebonden door de macht van de zonde
2. Gebonden door de leugen
3. Gebonden door emotionele banden
4. Gebonden door demonische banden

We zullen elke vorm van gebondenheid nader bestuderen, om te ontdekken dat God ons in Jezus Christus volkomen vrij heeft gemaakt.

Wilkin van de Kamp

Hoofdstuk 1

Gebonden door de macht van de zonde

Een ieder die de zonde doet,
is een slaaf van de zonde.

(Johannes 8:34)

Ik herinner me dat ik als kind een eenvoudig maar sterk Godsbesef had. Geloof in God was vanzelfsprekend. Als ik in mijn bed lag, sprak ik met Hem als mijn hemelse Vader. Soms denk ik hieraan terug en dan is het net alsof ik weer op het zolderkamertje ben. Ik zie het retro behang voor me en voel opnieuw een sterk gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Wetenschappelijk onderzoek van de laatste tien jaar toont aan dat jonge kinderen ‘een ingebouwde neiging’ hebben om in God te geloven. Dat beweert dr. Justin Barrett, een leidinggevende onderzoeker aan de Engelse Universiteit van Oxford. Het geloof in God zou voor kinderen vanzelfsprekend zijn omdat kinderen automatisch aannemen dat alles in de wereld met een bepaald doel geschapen is. Volgens Barrett hebben kinderen ook een Godsbesef als ze hier thuis en op school niet in onderwezen worden. Zelfs kinderen die op een onbewoond eiland zouden worden grootgebracht, zouden in God gaan geloven. Zo hebben antropologen ontdekt dat in sommige culturen kinderen automatisch in God geloven, zelfs als hen iedere religieuze opvoeding is onthouden.

Koning Salomo zegt dat God ‘de eeuwigheid gelegd heeft in het hart van de mens’ (Prediker 3:11, PC). Ik geloof met heel mijn hart dat God in ieder mens een bovennatuurlijk verlangen geschapen heeft om contact met Hem te zoeken, een ingeschapen Godsbesef.

Hoewel ik opgegroeid ben met een sterk Godsbesef, ontdekte ik pas jaren later dat ik geen echt zondebesef had. Ik groeide min of meer op met een humanistisch evangelie, in het geloof dat de mens van nature goed is. Nooit heb ik een preek gehoord waarin we werden opgeroepen om ons te verootmoedigen vanwege onze zonden of onze zondige natuur. Omdat ik niet wist dat ik als een zondaar geboren was, had ik ook geen enkel idee waarom ik opnieuw geboren moest worden. Totdat de Heilige Geest mij onverbiddeijk confronteerde met de woorden van Jezus: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het

hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein' (Marcus 7:20-23, NBV). Het was alsof Jezus voor me stond en deze woorden persoonlijk tot mij sprak: de bedreiging komt niet van buitenaf, maar van binnenuit! Op dat moment overtuigde de Heilige Geest mij dat ook ik een zondaar was en dat ik daarom een redder nodig had en opnieuw geboren moest worden. Deze 'openbaring' veranderde niet alleen mijn theologie, maar mijn hele leven. Net zoals wij 'van nature' op zoek gaan naar God omdat wij een ingeschapen Godsbesef hebben, zo zijn wij 'van nature' gebonden aan de zonde en hebben wij een aangeboren zondebesef waardoor wij op zoek gaan naar Iemand die ons kan verlossen.

Slaven van de zonde

Jezus kwalificeerde alle mensen, zonder enige uitzondering, als slaaf van de zonde. Confronterend klonken zijn woorden: 'Een ieder, die de zonde doet, is een slaaf van de zonde' (Johannes 8:34). Een slaaf is niet vrij, maar gebonden aan de wil van zijn meester. Dit is de eerste vorm van gebondenheid waar we allemaal mee te maken hebben.

De Bijbel leert ons dat na de zondeval de zonde en de dood de mens meester werden. Zijn van oorsprong goddelijke natuur ontaarde in onze huidige zondige natuur.² De zonde drong ons leven binnen en is onze gedachten, onze gevoelens en onze wil gaan beheersen. Of we willen of niet, we zijn verslaafd en gebonden aan de zonde. We *kunnen niet anders* dan zondigen. De mens is geen zondaar omdat hij heeft gezondigd, maar zondigt omdat hij als een zondaar is geboren.

Gevolg van de zondeval

Dit alles is het gevolg van de zondeval. De dag dat Adam en Eva zondigden, stierven zij niet lichamelijk maar geestelijk. Hun keuze om God niet te vertrouwen - te zondigen - scheidde hen van God.³ De Bijbel leert dat door de zondeval de zonde het leven van alle mensen is binnengedrongen: 'Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor

ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd' (Romeinen 5:12, NBV).

Adam en Eva konden na de zondeval wel natuurlijk leven doorgeven, maar geen geestelijk leven. Al hun nakomelingen werden lichamelijk levend, maar geestelijk dood geboren

Adam en Eva konden na de zondeval wel natuurlijk leven doorgeven, maar geen geestelijk leven. Al hun nakomelingen werden lichame-

lijk levend, maar geestelijk dood geboren. Dit betekent niet dat hun geest niet langer functioneerde. Het betekent dat God niet langer een persoonlijke relatie met hen kon onderhouden. Door de macht van de zonde waren zij immers niet langer in staat zijn stem te verstaan. Zij waren geestelijk doof en blind geworden, gebonden door de macht van de zonde.⁴

De zonde heerst als een koning

Deze eerste vorm van gebondenheid wordt door Paulus als volgt beschreven: 'U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u' (Kolossenzen 2:13a, HB).⁵ Paulus benadrukt in zijn onderwijs hoe alle mensen gebukt gaan onder de macht van de zonde. De zonde voert heerschappij over hen,⁶ de zonde heerst als een koning in hun sterfelijk lichaam,⁷ zij

dienen de zonde, ⁸ zij hebben zondige hartstochten ⁹ en zondige, misleidende en schadelijke begeerten. ¹⁰ Van nature zondigen wij omdat de macht van de zonde in ons leeft.

Geestelijk dood geboren

Ook Jezus benadrukte in zijn onderwijs dat wij vanaf onze geboorte overgeleverd waren aan de macht van de zonde en de dood en dat wij in de ogen van God geestelijk dood waren en niet in staat om een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan.

Jezus sprak tot één van zijn discipelen: ‘Volg Mij en laat de doden hun doden begraven’ (Matteüs 8:22). In de gelijkenis van de verloren zoon liet Hij de vader zeggen: ‘Laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden’ (Lucas 15:23-24). ¹¹ In deze context begrijpen we de woorden van Jezus: ‘Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed’ (Johannes 10:10). Jezus is gekomen om ons een heel nieuw leven te geven. Dat was Jezus’ boodschap voor Nicodemus en voor ons allemaal: ‘Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien’ (Johannes 3:3). Het is een geestelijke wet dat ieder mens - geestelijk gezien - als een doodgeboren kindje ter wereld komt. We worden wel als een *schepsel* van God geboren, maar niet als een *kind* van God. Hiervoor is een wedergeboorte nodig!

Het ‘zondevirus’ teniet gedaan

Voordat God ons het leven terug kon geven, moest Hij eerst het ‘zondevirus’ dat de mens fataal werd helemaal uitroeien. Het kruis was Gods methode om dit virus te behandelen. Het is van levensbelang te weten dat God aan het kruis volledig heeft afgerekend met de (macht van de) zonde. Jezus heeft zijn bloed niet alleen gegeven

om ons te redden van de hel, maar ook van de macht van de zonde in ons leven. Het offer dat Jezus bracht, heeft de macht van de zonde in ons leven volledig teniet gedaan, zodat wij niet langer slaven van de zonde hoeven te zijn. Laat de volgende bijbelwoorden krachtig op je inwerken:

‘Eerst was de zonde oppermachtig en had de dood het laatste woord. Nu is de genade aan de macht en worden mensen vrijgesproken. Nu geeft onze Here Jezus Christus ons eeuwig leven’ (Romeinen 5:21, HB).

‘Door zijn sterven heeft Hij de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken’ (Romeinen 6:10, HB).

‘Jezus is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God’ (Romeinen 6:10-11, NBV).

‘Het is uit met de macht van de zonde over uw leven. U valt niet meer onder de wet die gehoorzaamheid eist, maar onder de genade van God’ (Romeinen 6:14, HB).

‘De enige manier om aan de macht van de zonde te ontkomen is: op Jezus Christus te vertrouwen’ (Galaten 3:22, HB).

‘Hij heeft u door zijn Geest bevrijd van de macht van de zonde, die in uw lichaam heerst’ (Kolossenzen 2:11, HB).

‘Nee, Hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen’ (Hebreeën 9:26, NBV).

Zonde is een geestelijk probleem

Zonde is een geestelijk probleem, daarom moest het op een geestelijke manier opgelost worden. Jezus' sterven voor onze zonde was geen natuurlijke maar een geestelijke oplossing voor het zondeprobleem. Jezus heeft het 'zondevirus', waardoor de duivel macht over ons had, in zijn geheel vernietigd door onze zonden op zich te nemen en door in onze plaats te sterven. Zonde wordt in de Bijbel 'de engel van de dood' genoemd (1 Korintiërs 15:56, WV). Deze engel drong diep door in Jezus' geest, ziel en lichaam. Zo werd Jezus in alle delen van zijn leven tot zonde gemaakt: 'Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem' (2 Korintiërs 5:21).

De Man zonder zonde had onze zonden 'nodig' om te kunnen sterven, zodat Hij in het dodenrijk in onze plaats de confrontatie met de engel van de dood kon aangaan. Deze glorierijke overwinning over de dood heb ik beschreven in het boek 'Het wonder van het kruis' (hoofdstuk 13: 'Tussen kruis en opstanding'). Hier maakte Jezus zijn belofte waar dat een ieder die in Hem gelooft de (engel van de) dood nooit zou hoeven te zien: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen' (Johannes 8:51). De dood was niet bij machte Jezus gevangen te houden.¹² Na drie dagen keerde Jezus terug in zijn lichaam. Door de kracht van de Heilige Geest herstelde en veranderde zijn zo gehavende lichaam in een nieuw verheerlijkt lichaam. Jezus stond op uit het graf, waarin Hij onze zonden achterliet. Zo heeft Hij de dood van zijn kracht, dat is de zonde, beroofd!¹³

**Zonde is een geestelijk
probleem, daarom moest
het op een geestelijke
manier opgelost worden**

Opnieuw geboren worden

Ieder mens die dit gelooft kan opnieuw geboren worden. Hij mag het zevenvoudige wonder van het kruis ontvangen, door te geloven dat hij met Christus is gekruisigd, met Christus is begraven en met Christus is opgestaan in een heel nieuw leven! Ja, de zonde had macht over onze oude mens, maar nu is de oude mens met Christus gestorven en is de band met de zonde afgesneden! Prijs God, wij zijn niet langer slaven van de zonde: ‘Dit weten wij immers, dat onze oude mens meegekruisigd is, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn’ (Romeinen 6:6).

De macht van de zonde verbroken

God heeft ons samen met Jezus levend gemaakt en al onze overtredingen vergeven.¹⁴ Door het wonder van het kruis is de macht van de zonde in ons leven verbroken, is onze geest tot leven gewekt (we zijn opnieuw geboren) doordat Gods Geest zich met onze geest heeft verbonden. Onze geestelijke oren en ogen zijn nu geopend! Wij zijn een nieuwe schepping geworden ‘temidden van een (nog steeds) ontaard en verkeerd geslacht’ (Filippenzen 2:15).¹⁵ ‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen’ (2 Korintiërs 5:17, NBV).

Wij zijn rechtvaardig geworden

Door het wonder van het kruis zijn wij rechtvaardig geworden.¹⁶ Letterlijk betekent dit dat wij vaardig zijn om voor God, de Rechter, te verschijnen omdat God ons in Jezus Christus heeft aanvaard en goedgekeurd. Zijn rechterstoel is nu voor ons de troon van genade geworden. Elke dag mogen wij vrijmoedig tot deze genadetroon naderen, want God heeft ons in Jezus Christus volkomen goedge-

keurd en aanvaard.¹⁷ We zijn ten volle geliefd. Niet omdat wij altijd zo voorbeeldig leven, maar om wat Christus voor ons heeft gedaan. God ziet ons niet langer als zondaars, maar als heiligen.¹⁸ Ons gedrag bepaalt niet langer onze identiteit, maar wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. We zijn gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd door het bloed van de Here Jezus.¹⁹ Dit betekent niet dat wij nooit meer zondigen.²⁰ Het betekent wel dat wij niet meer *hoeven* te zondigen. En dat is een wezenlijk verschil! Vroeger waren we slaven van de zonde (zondaars) en konden we niet anders. Nu is de macht van de zonde in ons leven verbroken en zijn we vrij om goede keuzes te maken.

Het verschil tussen een zondaar en een rechtvaardige is dat de zondaar zijn zonde zal verbergen en dat de rechtvaardige zijn zonde zal belijden. Dit is het verschil tussen zondigen en in zonde leven. Daarom zegt Johannes: ‘Wie nieuw leven van God ontvangen heeft, kan niet langer zondigen omdat het leven van God in hem is. Hij kan niet doorgaan met zondigen, omdat God zijn Vader is’ (1 Johannes 3:9, HB).²¹ Juist omdat we weten dat God ons zo graag vergeeft, zullen we - als we struikelen - naar Hem toe gaan om onze zonden te belijden en om vergeving te ontvangen!²² De Heilige Geest die in ons woont, wil ons daarbij helpen. Hij staat ons elk moment van de dag bij om ons de juiste keuzes te laten maken. Als wij naar Hem luisteren en Hem gehoorzamen, sterven onze oude verlangens. Christenen mogen leren Galaten 5:16 elke dag toe te passen: ‘Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.’ Als wij ervoor kiezen om weer onafhankelijk van God te handelen, zullen we zondermeer terugvallen in de zonde.

Geen gedragsverandering

Onze wedergeboorte is geen gedragsverandering maar het ontvangen van een nieuw leven, een nieuwe identiteit. Gered zijn betekent niet dat wij nu de kracht krijgen om ons leven te veranderen,

Het verschil tussen een zondaar en een rechtvaardige is dat de zondaar zijn zonde zal verbergen en dat de rechtvaardige zijn zonde zal belijden

maar dat God van ons een nieuwe schepping maakt. We zijn vergeven, gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd. Zijn Geest woont nu in ons en zal ons van binnenuit veranderen.

Gedragsverandering wordt ons niet langer opgelegd (zoals de wet deed), maar komt van binnenuit (het werk van de Geest). Als wij opnieuw geboren worden, betekent dit dat onze geest tot leven komt doordat de Heilige Geest zich weer met onze geest verbonden heeft.²³

Deel aan de goddelijke natuur van Jezus

De Heilige Geest zal ons denken vernieuwen, onze gevoelens veranderen en onze wil afstemmen op de wil van God. De Geest (het leven) van Jezus verandert ons van binnenuit. We hebben immers deel gekregen aan de goddelijke natuur van Christus!²⁴ Dit betekent niet dat wij zelf goddelijk zijn, maar dat we voor eeuwig met Christus zijn verbonden door de Geest van Jezus. Het leven van Jezus is in ons. Hierdoor is het onmogelijk dat wij in zonde blijven leven (lees: doorgaan met zondigen). Want het leven van Jezus verandert ons van binnenuit. En als wij zondigen, overtuigt zijn Geest ons om God en elkaar om vergeving te vragen. Zodat er niets tussen Hem en ons in zal staan, waardoor onze relatie met Hem zal worden beschadigd.

Vragenlijst

In de loop der jaren hebben wij een questionnaire (vragenlijst) ontwikkeld die mensen kan helpen al hun zonden in het licht te

brenge. Deze vragenlijst vind je als bijlage achterin dit boek. De vragenlijst heeft duizenden mensen geholpen hun levensweg in grote lijnen opnieuw te doorlopen. Het doel hiervan is ook om te zien of mensen mogelijk occult belast zijn geraakt. Wie ervoor kiest om een mens zonder geheimen te worden, zal door God gezegend worden. Spreuken 28:13 zegt: 'Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.' Als je de vragenlijst invult, wees dan eerlijk en openhartig. Houd niets achter en breng alles in het licht voor God. De Bijbel belooft immers: 'Onderwerp u aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vluchten' (Jakobus 4:7, WV). Als wij onze zonden aan God belijden, dan heeft de boze geen enkele wettige grond meer om nog langer ons leven in zijn greep te houden: 'Wij weten dat wie uit God geboren is niet zondigt (doorgaat met zondigen), want de Zoon van God beschermt hem en de duivel heeft geen vat op hem' (1 Johannes 5:18, GN).

**De Heilige Geest
zal ons denken
vernieuwen, onze
gevoelens veranderen
en onze wil afstemmen
op de wil van God**

- Gebed -

Vader in de hemel,

Ik erken en belijd dat ik ben geboren als een slaaf van de zonde en dat ik in mijzelf onbekwaam en machteloos ben.

Dank U wel voor het goede nieuws dat Jezus is gekomen om ook mij te bevrijden van de macht van de zonde.

Ik geloof dat Jezus aan het kruis al mijn zonden op zich heeft genomen. Daarom wil ik niets achterhouden en wil ik met behulp van de vragenlijst al mijn zonden belijden en u om vergeving vragen.

Dank U wel dat U al mijn zonden van mij hebt weggenomen en dat ik door het bloed van de Here Jezus ben gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd. Door Jezus' sterven en opstanding is de macht van de zonde in mij voor altijd verbroken. Op het moment dat Jezus' zij doorstoken werd, is mijn oude mens met Christus gekruisigd en ben ik opnieuw geboren.

Ik ben niet langer een slaaf van de zonde omdat ik in Christus een nieuwe schepping ben geworden en deel heb gekregen aan de goddelijke natuur van Jezus. Ik ben een geliefd kind van mijn hemelse Vader: rein, heilig en rechtvaardig. De Geest van Jezus woont in mij en zal mij helpen om een rein en heilig leven te leiden. Ik mag mijn vrijheid in Christus binnenwandelen, waarbij ik mijn ogen gericht houd op Jezus, de grondlegger en voltooiër van mijn geloof.

Amen.