

LIVE IN LOVE

de open armen theologie van Jezus in 8 weken



LEES

HOU VAN JOU

Sommige christenen denken nog steeds dat een rechtgeaarde christen niet van zichzelf mag houden. Je moet jezelf als een zondaar beschouwen. Van anderen houden is goed, van jezelf houden is slecht. Je moet jezelf wegcijferen en opofferen voor de ander. Dát is wat Jezus ons leert: 'Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden' (Mattheüs 16:24-25). Helaas noemen deze christenen zichzelf nog steeds zondaars die door de genade van God gered zijn.

Maar is dat werkelijk jouw nieuwe identiteit? Ik denk het niet. Nergens in het Nieuwe Testament worden christenen nog 'zondaren' genoemd. 'Heilige' is het meest gebruikte woord in het Nieuwe Testament om onze nieuwe identiteit in Christus te beschrijven. Paulus begint zijn eerste brief aan de gemeente van Korinthe zelfs met: 'Aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus, Jezus, geroepen heiligen' (1 Korinthe 1:2). Sommige mensen denken dat je alleen maar heilig bent als je deze titel hebt verdiend door een uitmuntende levensstijl of een geweldig niveau van geestelijke volwassenheid. Maar dat klopt niet. In de Bijbel word je geen 'heilige' genoemd omdat je zo goed je best doet, maar omdat je daartoe geroepen bent (lees ook Romeinen 1:7). Jij bent door God uitgekozen om in Christus een heilige te zijn. Het gaat er niet om dat jij je best moet gaan doen om een heilige te worden. God ziet jou als heilig omdat Hij jou in eenheid met Christus ziet. Dat geeft veel rust: je moet niet meer van alles. De Engelse prediker Spurgeon zei eens: 'Sommigen denken dat het goed is om 'ellendige zondaren' te zijn, maar het is vast en zeker beter om 'gelukkige heiligen' te zijn. Meer genade zou ons in staat stellen meer te roemen in de Heere en ons te verheugen met een langdurige vreugde.'

Sta God toe jou lief te hebben, dan leert Hij je van mensen te houden zoals Hij van mensen houdt. Denk niet te min en te klein van jezelf. God wordt echt niet 'meer' als jij minder van jezelf denkt. En Hij wordt ook niet 'groter' als jij klein van jezelf denkt. Je kunt niet in een grote God geloven en klein over jezelf blijven denken. En je kunt niet in een liefdevolle God geloven zonder te leren jezelf lief te hebben. Gelukkig houdt God altijd meer van jou dan jij van jezelf houdt. Hij gaat je helpen om jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben. Jezelf onvoorwaardelijk liefhebben is een groot cadeau dat je aan God mag geven.



VUL IN

"Aan allen in Rome, _____ van God,
geroepen om zijn _____ te zijn. _____ zij u en _____
van God, _____ en van de Heer Jezus Christus." (Romeinen 1:7 NBV)



LUISTER

Luister het lied 'You Say' van Lauren Daigle.
<https://youtu.be/slaT8Jl2zpl>



OPDRACHT

Lauren Daigle zingt in het refrein over hoe zij naar zichzelf kijkt en over zichzelf denkt, en zet hier Gods Woord tegenover. Ze ontmaskert hiermee de leugens in haar gedachten (en die van vele anderen). Zet hieronder drie gedachten over jezelf, die je in de weg zitten, op een rijtje. En zet daarachter Gods waarheid.

Ik denk

.....

God zegt

.....

Ik denk

.....

God zegt

.....

Ik denk

.....

God zegt

.....



KIJK

Bekijk de clip '*Ik houd van mij*'.



OM OVER NA TE DENKEN

Als God ons liefheeft, wie zijn wij dan om onszelf naar beneden te praten? Wordt er in het filmpje gezegd. Zoals God met jou omgaat, zo mag jij omgaan met jezelf. Liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Hoe ziet dit er nu uit in jouw dagelijks leven?



Wanneer je Live in Love samen met iemand anders of in een kleine groep volgt, bespreek dan je geschreven gedachten met de ander. Kies een moment samen waarop je elkaar bemoedigt, naar elkaar luistert en voor elkaar bidt. En wees op deze manier de open armen, zoals God ons heeft voorgedaan.