

# LIVE IN LOVE

*de open armen theologie van Jezus in 8 weken*



LEES

## IN ZIJN OGEN

Toen Mozes het volk Israël na vierhonderd jaar slavernij uit Egypte bevrijdde, zei God tegen hem dat hij zijn broer en hogepriester Aäron opdracht moest geven om elke ochtend het volk te zegenen met deze woorden: 'De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede!' (Numeri 6:24-26).

Zo hield God dit slavenvolk elke dag een spiegel voor hoe Hij naar hen keek. Na vierhonderd jaar slavernij wisten ze niet meer wie Hij was en wie ze zelf waren. Ze dachten als slaven, spraken als slaven en leefden als slaven. Ze wisten niet beter en hadden het nodig om elke dag deze woorden te horen, om te gaan geloven hoe God naar hen keek.

Franciscus van Assisi vertaalde deze tekst zo dat de kracht van de Hebreeuwse woorden bijna tastbaar wordt: 'De Heer zegene je en behoede je. Hij moge zich aan je voordoen als iemand die naar je omziet. Hij moge je zijn gezicht laten zien en je vrede geven. De Heer zegene je.' In deze oude priesterzegen laat God ons zijn gezicht zien! Is dat niet schitterend? De priesters kregen de opdracht om elke keer weer Gods blijde gezicht aan het volk Israël mee te delen door hen met deze woorden te zegenen. Eugene Peterson heeft het in The Message vertaling prachtig weergegeven: 'God bless you and keep you. God smile on you and gift you. God look you full in the face and make you prosper.' De middelste zin wordt door de New Living Translation vertaald als: 'May the Lord smile on you and be gracious to you.' Met andere woorden: Gods glimlach is op jou!

God laat zijn gezicht zien. Zijn blik is op jou gericht en Hij nodigt je uit om in zijn ogen te kijken. In zijn ogen leer je jezelf kennen en ontdek je wie je bent: gewenst, gewild en innig geliefd. Je mag je leren verheugen in Gods blijde blik voor jou. Heel zijn gezicht zegt dat Hij genadig is en dat jij er mag zijn. Gods ogen zijn de enige ogen die jou niets verwijten. Het zijn ogen vol van liefde. Gods ogen spreken de taal van zijn hart. Wij zijn voortdurend óp zijn netvlies, en voortdurend ín zijn hart.



LUISTER

Luister op ons Vrij Zijn TV-kanaal (via YouTube) het lied 'May the Lord' van Renee Klijnsma in samenwerking met Glenn van der Mull:  
<https://youtu.be/7IOzdXUTXtQ>



## OPDRACHT

De priesterzegen uit Numeri 6 is een van de bekendste zegenbedes van de Bijbel. Wellicht heb je deze zegen wel eens aan het eind van de kerkdienst ontvangen. Lees Numeri 6: 24-26 eens in meerdere vertalingen, en word je bewust van wat er eigenlijk staat. Schrijf dan de zegen in je eigen en bij jou passende woorden op.

---

---

---

---

---



## VRAAG

God gaf de opdracht elke dag het volk te zegenen met bovenstaande priesterzegen. Wat zegt dit over het karakter van God?

---

---

---

---



## KIJK

Bekijk het nieuwste filmpje '*De spiegel van God*' (<https://youtu.be/tldTvh8rxQ>) door Aukje van de Kamp op ons Vrij Zijn TV-kanaal (YouTube).



## OM OVER NA TE DENKEN

Als jij in je eigen spiegel kijkt wie zie je dan? Verschilt dit met de persoon die je in de spiegel van God ziet en zo ja, welke verschillen zie je?

---

---

---

---



Wanneer je Live in Love samen met iemand anders of in een kleine groep volgt, bespreek dan je geschreven gedachten met de ander. Kies een moment samen waarop je elkaar bemoedigt, naar elkaar luistert en voor elkaar bidt. En wees op deze manier de open armen, zoals God ons heeft voorgedaan.