

LIVE IN LOVE

De open armen theologie van Jezus in acht weken



LEES

LECH ACHARAI

Jezus liet zijn 'ja' zien aan zijn discipelen op het moment dat Hij hen vroeg Hem te volgen: 'Lech acharai Kom, volg Mij!'. Deze woorden hebben zoveel kracht dat de mannen alles achterlaten om Jezus te volgen. Je kunt alleen maar begrijpen waarom Jezus' woorden zoveel impact op deze mannen hadden als je iets van de Joodse cultuur kent. In het toenmalige Joodse onderwijssysteem ging elke Joodse jongen op zes-jarige leeftijd naar Beth Sefer ('Huis van het Boek'), de plaatselijke synagogeschool, om tot zijn tiende de eerste vijf boeken van Mozes uit het hoofd te leren. Na deze vier jaar werden de meeste kinderen naar huis gestuurd. Alleen de beste leerlingen mochten doorleren in Beth Talmoed (leerhuis). Na vier jaar lang de Wet en de Profeten uit het hoofd te hebben geleerd vond er opnieuw een selectie plaats voor Beth Midrash (huis van studie). Alleen de allerslimsten mochten naar deze school om zelf een rabbi te worden. Zij mochten zelf een rabbi uitkiezen die hen zou opleiden. Zij moesten zichzelf voorstellen met de woorden: 'Rabbi, ik wil uw talmid (leerling of discipel) worden. Wilt u me alstublieft toelaten in uw Beth Midrash?' Denk niet dat de rabbi zomaar 'ja' zou zeggen. Je moest uiterst intelligent en zeer religieus zijn. Bovendien wilde de rabbi nagaan of je werkelijk tot een van de besten onder de besten behoorde. Hij zou je uitgebreid testen om te zien of je goed genoeg was om net als hij te worden. Alleen als je in de ogen van de rabbi goed genoeg was zou hij je de gedroomde woorden toevertrouwen: 'Lech acharai - Kom, volg mij! Ik geloof in jou. Jij kunt net zo worden als ik ben. Jij kunt doen wat ik doe.' Dit was zo'n beetje de grootste eer die jou en je familie ten deel kon vallen: je werd een talmid van de rabbi.

Helaas kregen de meeste Joodse jongens de woorden lech acharai nooit te horen. Zij hoorden niet bij het selecte groepje van de allerbesten. Zij werden door de rabbi afgewezen met de woorden: 'Ga maar naar huis en doe wat je vader doet. Word pottenbakker, herder of visser.' Met andere woorden: 'Je hebt niet wat nodig is om zoals ik te worden. Je bent niet goed genoeg om mij te volgen. Jij hoort er niet bij.' Je kunt je wellicht voorstellen hoe groot de impact was op Simon en Andreas toen zij de woorden van Jezus hoorden: Lech acharai. Daar waar zij in hun jongen leven te horen kregen dat ze niet goed genoeg waren, worden ze nu uitgenodigd discipelen te worden van Jezus. De enige Rabbi die naar zijn leerlingen toekomt en hen uitnodigt.

Jezus heeft een ja-gezicht en nodigt iedereen uit om een discipel van Hem te worden. Hij gelooft dat wij kunnen doen wat Hij doet en dat wij kunnen worden zoals Hij is. Allen die voor de test van een rabbi gefaald hadden, die afgewezen waren omdat zij niet goed genoeg bleken te zijn om onder het 'juk' van een rabbi te komen, horen de uitnodiging van Jezus: 'Neem mijn juk op u en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart!' Het juk van Jezus is zacht en licht: het is het onderwijs van genade.



KIJK

Bekijk de clip 'God gelooft in jou'

www.youtube.com/watch?v=QVW-46pn6Rc&t=8s



VRAAG

Wanneer vind jij het moeilijk te geloven dat God in jou gelooft?

Schrijf deze momenten eens op, en maak daarmee onderstaande zinnen af.

God gelooft in mij, ook als

.....

God gelooft in mij, ook als

.....

God gelooft in mij, ook als

.....

Lees hardop wat er nu staat.



OPDRACHT

God gelooft in jou, en zegt tegen jou: 'Lech acharai - Kom, volg mij! Ik geloof in jou. Jij kunt net zo worden als ik ben. Jij kunt doen wat ik doe.'

Schrijf op wat dit voor jou betekent:

.....
.....
.....
.....



OM OVER NA TE DENKEN

Wanneer had jij voor het eerst een 'zeker weten' dat Hij in jou gelooft, en je liefheeft zoals je bent? Omschrijf dat moment eens voor jezelf:

.....
.....
.....
.....



Wanneer je Live in Love samen met iemand anders of in een kleine groep volgt, bespreek dan je geschreven gedachten met de ander. Kies een moment samen waarop je elkaar bemoedigt, naar elkaar luistert en voor elkaar bidt. En wees op deze manier de open armen, zoals God ons heeft voorgedaan.