

VRIJ ZIJN ZOMERWEEK 2019

**Reckless
LOVE**

WWW.VRIJZIJN.NL

INHOUDSOPGAVE

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 4 Diensten en Workshops | 26 Praktische zaken
kinderwerk |
| 8 Programma | 28 Kindergroepen
en Bijzondere kinderen |
| 14 Vrij Zijn Scholen | 32 Vraagbaak van A-Z |
| 18 Vrij Zijn Wereldwijd | 37 Aanmelding medewerkers
Vrij Zijn Zomerweek 2020 |
| 20 Plattegrond Pagecentrum | 38 Vrij Zijn Winkel |
| 22 Plattegrond Pagedal | 40 Vrij Zijn Vriendenkring |
| 24 Tienertent | 43 Agenda Vrij Zijn |
| 25 Jongerentent | |

Welkom op de VRIJ ZIJN ZOMERWEEK

Lieve gasten,

Wat een feest om jullie te mogen verwelkomen op de *Vrij Zijn Zomerweek*. We hebben er enorm veel zin in en zien reikhalzend uit naar alles wat onze machtige God gaat doen tijdens deze conferentie. In zijn onstuimige liefde wil God niets liever dan ons allemaal heel diep aanraken, herstellen en vullen met zijn Heilige Geest. Het thema van deze week is *Reckless Love* (onstuimige liefde) en dat zal doorklinken in alle programma's: van de jongste tot de oudste, in alle tenten en zalen.

Gods liefde is zo onstuimig dat je bijna zou denken dat Hij er roekeloos mee omspringt. Hij stuurde de grootste schat van de hemel - zijn eigen Zoon Jezus - naar deze wereld om zijn liefde uit te delen aan ons allemaal. En dat terwijl wij die liefde helemaal niet waard waren, verloren als we waren door onze zonden. Maar Gods liefde is zo onmetelijk dat Hij naar ons op zoek ging toen wij nog niet naar Hem zochten. Ben jij er klaar voor om die onvoorstelbare, roekeloze en onstuimige liefde van God nog dieper toe te laten in jouw leven? God wil niets liever dan ook jou hartstochtelijk liefhebben.

Nieuw dit jaar zijn de parallelprogramma's voor aanbiddingsleiders en muzikanten (met Brian Doerksen) en voor leiders (met Jan Pool en Wim Hoddenbagh). Heb je je hiervoor aangemeld, dan heten we je heel hartelijk welkom!

Maandenlang hebben we ons voorbereid op deze week, die altijd een hoogtepunt is voor *Vrij Zijn*. Dat geldt ook voor dit jaar, en misschien nog wel vooral dit jaar want het is de laatste *Vrij Zijn Zomerweek*. Schrik niet, volgend jaar is er gewoon weer een 'zomerweek'. We zijn blij en dankbaar dat we kunnen aankondigen een partner te hebben gevonden om deze fantastische gezinsweek te laten blijven voortbestaan. Gerard en Lydia de Groot - al sinds jaar en dag betrokken bij de zomerweek - zullen met hun stichting *Heart to Heart Communications* de fakkel overnemen.

Het overdragen van de verantwoordelijkheid willen we op een zorgvuldige manier doen. Daarom zullen we volgend jaar de *Vrij Zijn Zomerweek* in samenwerking met Gerard en Lydia de Groot organiseren, zodat zij vanaf 2021 goed zijn toegerust en ingewerkt om alle verantwoordelijkheden van *Vrij Zijn* over te nemen.

Samen met driehonderd vrijwilligers gaan we er een heerlijk feest van maken. Laten we ons hart openen voor God en voor elkaar.

We wensen elkaar een zeer gezegende conferentie toe!

Wilkin van de Kamp & Jan Pool



Diensten en Workshops

Diensten

ZONDAGAVOND	Wilkin van de Kamp	<i>Live in Love!</i>
MAANDAGMORGEN MAANDAGAVOND MAANDAGNACHT (23:00 - 01:00)	Brad Thurston Jan Pool Herman Boon	<i>Reckless Love: Het verlangen van de Vader</i> <i>'Op welke stoel zit je?'</i> <i>Nachtbidstond met onderwijs en gebed</i>
DINSDAGMORGEN DINSDAGAVOND	Arjen ten Brinke Brad Thurston	<i>Until all are free!</i> <i>Reckless love:</i> <i>Het antwoord van de Zoon</i> <i>God heeft de wereld zó lief!</i> <i>Reckless love:</i> <i>Het voorrecht van de Kerk</i> <i>Groeien in Geestkracht</i> <i>Jouw hoop ligt in Gods hand</i>
WOENSDAGMORGEN WOENSDAGAVOND	Gerard de Groot Brad Thurston	
DONDERDAGOGCHTEND DONDERDAGAVOND	Martin Koornstra Wilkin van de Kamp	
VRIJDAGMORGEN (10:15 - 12:15)	Wilkin van de Kamp	<i>De Finale</i>

Workshops (14:30 - 16:00)

■ MAANDAGMIDDAG

Martin Koornstra en Ronald Ploegh Locatie: Jeugd tent

De arts en de prediker over genezing(s)diensten)

In deze workshop beantwoorden Martin Koornstra (prediker) en Ronald Ploegh (huisarts) vragen over het onderwerp genezing en genezingsdiensten. Vanuit bijbels en medisch oogpunt kijken we naar ziekte, behandeling door artsen, gebed voor genezing én wonderen. In een interactieve setting is er ruimte voor uiteenlopen van vragen rondom Gods genezingskracht en het werk van medici. Eerlijk, open en transparant!

Brad Thurston Locatie: Conferentiezaal Pagecentrum

De vervulling van de belofte - een reis van voortdurend groeiend geloof

Tussen de tijd waarin God een belofte doet en vervolgens die belofte vervult, heeft God een plan voor je leven: je geloof en vertrouwen in Hem ontwikkelen. De reis die we in deze periode aangaan ontwikkelt ons vertrouwen, onze hoop, overwint de moeilijkheden door gehoorzaamheid en geeft ons Gods mogelijkheden om meer te doen dan we dachten. De reis is meer dan een middel om een doel te bereiken, het is de groei van een persoonlijke relatie tussen jou en je Redder.

Wilkin van de Kamp Locatie: Congreszaal Pagecentrum

Thuiskomen bij de Vader

Als je bij de Vader bent thuisgekomen, nodigt Hij je uit ook thuis te komen bij jezelf. In het huis van liefde mag je leren jezelf te zien, zoals God jou ziet. Ga je leren van jezelf te houden, zoals God van jou houdt. En mag je leren met jezelf om te gaan, zoals God met jou omgaat. Zo helpt God je om een leven van liefde te leiden. Mooier kan Hij het niet maken.

Arjen en Annemarie ten Brinke Locatie: Workshopruimte Pagecentrum

Zet de deur van je huis maar open

Hoe deel je de boodschap van bevrijding met mensen in je omgeving? Bijvoorbeeld met je burens of ouders van school? Arjen en Annemarie ten Brinke woonden tien jaar in Den Haag om een nieuwe kerk te stichten. De gemeente groeide doordat mensen leerden om zelf het evangelie te delen met mensen in hun omgeving. Hierover schreven ze samen een boek: 'Zet de deur van je huis maar open!' Tijdens deze workshop willen zij hun ervaringen graag met je delen.

■ DINSDAGMIDDAG

Gerdien Lammers Locatie: 8-9 jarigen tent

Stop met piekeren!

Wat kunnen we druk zijn met al die gedachten die ons hoofd vullen. De problemen die op ons afkomen, de zorgen die ons in de greep houden, de stemmetjes die aanhaken bij onze gevoelens uit heden en verleden; het lijkt wel een eindeloze stroom die nooit ophoudt. Paulus zegt: 'Al wat waar is, eerbaar, rechtvaardig, lieflijk, welluidend, deugdzaam en prijzenswaardig, bedenk dat!' Stel je voor: jouw hoofd vol lieflijke gedachten, over God, over anderen, over jezelf. Kies ervoor en stop met piekeren!

Pieter Zwart Locatie: 10-12 jarigen tent

Lessen in de storm

In september 2014 kreeg ik totaal onverwachts een hartstilstand. Alles in je leven staat dan plotseling even stil; letterlijk en figuurlijk in mijn geval. In de periode erna bleek de impact van deze gebeurtenis en werd ik voor 50% afgekeurd. In de tijd tussen de hartstilstand en een wonder van genezing liggen een aantal ontdekkingen waar ik tijdens mijn workshop iets over wil delen. Een dieper inzicht in het Vaderhart van God en de kracht van spreken in tongen zullen in ieder geval besproken worden.

Wilkin van de Kamp Locatie: Conferentiezaal Pagecentrum

Omarm je imperfecte ik

God is niet op zoek naar je perfecte ik. Hij is op zoek naar je imperfecte ik. Naar wie je echt bent. Waar je echt staat. God vindt jou goed genoeg zoals je nu bent, omdat Hij jou in eenheid met zijn Zoon rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt heeft verklaard. Hij helpt je te worden zoals Hij je al ziet in Christus. Omarm je imperfecte ik zoals God het doet en heb de moed om heerlijk imperfect te zijn.

Cocky Drost Locatie: Congreszaal Pagecentrum

Over seks en ander gedoe in je relatie

De kers op de taart, de viering van de liefde, het ultieme één-zijn... Dat is hoe seks zou moeten zijn. Maar voor veel stellen is hun seksuele relatie helemaal geen vanzelfsprekendheid en zorgt het eerder voor verwijdering. Hoe kun je op een gezonde manier praten over seks? Hoe kun je dicht bij elkaar blijven in de liefde, ook als je elkaar niet altijd begrijpt? Cocky neemt je op een luchtige - maar geen oppervlakkige - manier mee in de dynamische wereld van relaties!

Wim Hoddenbagh Locatie: Workshopruimte Pagecentrum

Een nieuwe start, in Gods kracht

Verlang je naar verandering in je leven, maar weet je niet hoe of waar je moet beginnen? Merk je dat je vastzit in patronen waar je maar niet uit kunt komen? Voor veel mensen is de zomervakantie een tijd waarin God kan spreken tot je hart, vanuit rust. In deze workshop geeft Wim Hoddenbagh op een aanstekelijke en praktische manier tips om samen met God een nieuwe start te maken, in de kracht van Gods Geest.

■ DONDERDAGMIDDAG

Brad Thurston Locatie: Conferentiezaal Pagecentrum

Wees sterk en moedig - de vreugde van volgzzaamheid en afhankelijkheid

Aan het begin van Jozua's carrière als leider van het volk Israël, werd hem herhaaldelijk opgedragen om 'sterk en moedig' te zijn. Als een christen uitstapt in geloof is het belangrijk ditzelfde advies ter harte te nemen en stappen te zetten om zijn karakter te versterken en vrijmoedig alle problemen op te lossen en te doen wat de Heer van hem vraagt, ongeacht de obstakels. Ontdek in deze workshop de waarde van zachtmoedigheid en afhankelijkheid!

Arjen ten Brinke Locatie: 10-12 jarigen tent

F*ck the Poor

Misschien schrik je van deze titel. Moet dat nou zo ruw? Ja, dat moet! Tijdens deze workshop gaat Arjen graag met je in gesprek over hoe wij als rijken er voor de armen kunnen zijn. De Bijbel spreekt meer dan 2200 keer over gerechtigheid. Een God die omziet naar armen, wezen en weduwen. We gaan vooral op zoek naar Gods hart voor gerechtigheid! Arjen is werkzaam voor International Justice Mission, een mensenrechtenorganisatie die wereldwijd arme mensen bevrijdt uit slavernij.

Gerdien Lammers Locatie: 8-9 jarigen tent

'Ik houd van ik'

In haar roze prinsessenjurk staat ze voor de spiegel. Ze draait, ze danst en ze geniet. Wat is ze mooi! Heerlijk onbevangen kind. Ooit was jij ook zo, maar je bent je onbevangenheid kwijtgeraakt; geleidelijk of heel abrupt door gebeurtenissen in je leven. Je kijkt in de spiegel die de vijand je voorhoudt: te zondig! Of in de spiegel die mensen je voorhouden: nooit voldoende! God nodigt je uit om in zijn spiegel te kijken en te ontdekken: Jij bent prachtig!

Liesbeth Mandemaker Locatie: Workshopruimte Pagecentrum

Kinderen in Gods Koninkrijk

Het Koninkrijk van de Hemel behoort toe aan wie is zoals de kinderen (Matteüs 19:14). Wat hoort bij het Koninkrijk van God? En is dit ook voor kinderen? Hoe kunnen wij kinderen begeleiden om te functioneren in Gods Koninkrijk? Wat zegt de Bijbel hierover? Wil je antwoorden hebben op deze vragen en praktische tools aangereikt krijgen, kom dan naar deze workshop. Geschikt voor kinderwerkers, ouders, leiders en andere geïnteresseerden.

Gerard & Lydia de Groot Locatie: Congreszaal Pagecentrum

De realiteit van de bovennatuurlijke wereld

Heb je honger en dorst naar meer van God in je leven? Of ben je misschien een beetje angstig voor de bovennatuurlijke wereld omdat je er onbekend mee bent? Door middel van gedegen onderwijs over onder andere geloof, engelen en de bovennatuurlijke wereld van God, willen Gerard en Lydia je meenemen in een spannende ontdekkingstocht. Ook zullen zij veel persoonlijke ervaringen met je delen waarin God hen leidde, beschermde en leerde over het leven onder een geopende hemel.

Jan-Willem & Joke Grievink Locatie: Tienertent

Een huwelijk is zowel een etalage als een werkplaats

Elk huwelijk vertelt een verhaal, zelfs zonder woorden. Een goed huwelijk heeft aantrekkingskracht op je omgeving. Maar een huwelijk is ook een werkplaats. In Gods werkplaats wordt altijd gebouwd en gerepareerd. Je mag verwachten dat elk huwelijk door Gods Geest kan veranderen (of verder groeien) tot een prachtige pleisterplaats voor Gods liefde. Wat daar allemaal bij komt kijken, daarover gaat deze workshop van Jan-Willem en Joke Grievink, de oprichters van *Triple Cord* (www.triplecord.nl).



Conferentie programma

! Alle maaltijden zijn alleen voor mensen die zich vooraf hiervoor hebben aangemeld.

ZONDAG 21 JULI

TIJD	ACTIVITEIT	PLAATS
17:30	Warme maaltijd	Pagecentrum, eetzaal
18:00 - 19:30	Boekentafel geopend	Pagecentrum
18:45 - 19:30	Receptie Vrij Zijn geopend	Pagecentrum
19:30 - 21:30	Samenkomst met Wilkin van de Kamp <ul style="list-style-type: none">8 en 9 jaar (vanaf 19:15 uur)10, 11 en 12 jaarTieners 13 t/m 16 jaarJeugd 17 t/m 23 jaar	Pagecentrum, conferentiezaal Tent (zie plattegrond) Tent (zie plattegrond) Tent (zie plattegrond) Tent (zie plattegrond)
21:30 - 22:30	Boekentafel geopend	Pagecentrum

MAANDAG 22 JULI

TIJD	ACTIVITEIT	PLAATS
08:30 - 09:30	Ontbijt	Pagecentrum, eetzaal
09:30 - 10:30	Receptie Vrij Zijn en boekentafel geopend	Pagecentrum
10:15 - 12:30	Samenkomst met Brad Thurston	Pagecentrum, conferentiezaal
10:15 - 12:30	Parallelprogramma voor aanbiddingsleiders Met Brian Doerksen (vooraf via website aangemeld!)	Pagecentrum, congreszaal
10:15 - 12:30	Parallelprogramma voor leiders Met Jan Pool en Wim Hoddenbagh (vooraf via website aangemeld!)	Pagecentrum, workshopruimte
	(!) KINDEREN VANAF 9:45 uur i.v.m. inschrijving <ul style="list-style-type: none">0 en 1 jaar2 en 3 jaar4 en 5 jaar6 en 7 jaar8 en 9 jaarBijzondere kinderen10, 11 en 12 jaarTieners 13 t/m 16 jaarJeugd 17 t/m 23 jaar	Klinkenberg De Grote Borg Bruine Gebouw Tent (zie plattegrond) Tent (zie plattegrond) Pageborg Tent (zie plattegrond) Tent (zie plattegrond) Tent (zie plattegrond) Tent (zie plattegrond)
12:30 - 12:45	Receptie Vrij Zijn en boekentafel geopend	Pagecentrum
12:30 - 13:15	Lunch	Pagecentrum, eetzaal
14:00 - 16:30	Boekentafel geopend	Pagecentrum
14:30 - 16:00	Diverse workshops	Zie pagina 4-7
16:00 - 16:30	Receptie Vrij Zijn geopend	Pagecentrum
17:30	Warme maaltijd	Pagecentrum, eetzaal
18:00 - 19:30	Boekentafel geopend	Pagecentrum
18:45 - 19:30	Receptie Vrij Zijn geopend	Pagecentrum
19:30 - 21:30	Samenkomst met Jan Pool <ul style="list-style-type: none">10, 11 en 12 jaarTieners 13 t/m 16 jaarJeugd 17 t/m 23 jaar	Pagecentrum, conferentiezaal Tent (zie plattegrond) Tent (zie plattegrond) Tent (zie plattegrond)
21:30 - 22:30	Boekentafel geopend	Pagecentrum
23:00 - 01:00	Nachtbidstond (onderwijs en gebed) met Herman Boon	Pagecentrum, conferentiezaal

DINSDAG 23 JULI

TIJD	ACTIVITEIT	PLAATS
08:30 - 09:30	Ontbijt	Pagecentrum, eetzaal
09:30 - 10:30	Receptie Vrij Zijn en boekentafel geopend	Pagecentrum
10:15 - 12:30	Samenkomst met Arjen ten Brinke	Pagecentrum, conferentiezaal
10:15 - 12:30	Parallelprogramma voor aanbiddingsleiders Met Brian Doerksen (vooraf via website aangemeld!)	Pagecentrum, congreszaal
10:15 - 12:30	Parallelprogramma voor leiders Met Jan Pool en Wim Hoddenbagh (vooraf via website aangemeld!)	Pagecentrum, workshopruimte

Kinderen: (vanaf 10:00 uur)

- 0 en 1 jaar Klinkenberg
- 2 en 3 jaar De Grote Borg
- 4 en 5 jaar Bruine Gebouw
- 6 en 7 jaar Tent (zie plattegrond)
- 8 en 9 jaar Tent (zie plattegrond)
- Bijzondere kinderen Pageborg
- 10, 11 en 12 jaar Tent (zie plattegrond)
- Tieners 13 t/m 16 jaar Tent (zie plattegrond)
- Jeugd 17 t/m 23 jaar Tent (zie plattegrond)

12:30 - 12:45	Receptie Vrij Zijn en boekentafel geopend	Pagecentrum
12:30 - 13:15	Lunch	Pagecentrum, eetzaal
14:00 - 16:30	Boekentafel geopend	Pagecentrum
14:30 - 16:00	Diverse workshops	Zie pagina 4-7
16:00 - 16:30	Receptie Vrij Zijn geopend	Pagecentrum
17:30	Warme maaltijd	Pagecentrum, eetzaal
18:00 - 19:30	Boekentafel geopend	Pagecentrum
18:45 - 19:30	Receptie Vrij Zijn geopend	Pagecentrum

19:30 - 21:30	Samenkomst met Brad Thurston (Liefdegaven Vrij Zijn)	Pagecentrum, conferentiezaal
■ 8 en 9 jaar	Tent (zie plattegrond)	
■ 10, 11 en 12 jaar	Tent (zie plattegrond)	
■ Tieners 13 t/m 16 jaar	Tent (zie plattegrond)	
■ Jeugd 17 t/m 23 jaar	Tent (zie plattegrond)	

21:30 - 22:30	Boekentafel geopend	Pagecentrum
---------------	---------------------	-------------

WOENSDAG 24 JULI

TIJD	ACTIVITEIT	PLAATS
08:30 - 09:30	Ontbijt	Pagecentrum, eetzaal
09:30 - 10:30	Receptie Vrij Zijn en boekentafel geopend	Pagecentrum
10:15 - 12:30	Samenkomst met Gerard de Groot (Liefdegaven Project Vrij Zijn)	Pagecentrum, conferentiezaal
10:15 - 12:30	Parallelprogramma voor aanbiddingsleiders Met Brian Doerksen (vooraf via website aangemeld!)	Pagecentrum, congreszaal
10:15 - 12:30	Parallelprogramma voor leiders Met Jan Pool en Wim Hoddenbagh (vooraf via website aangemeld!)	Pagecentrum, workshopruimte

Kinderen: (vanaf 10:00 uur)

- 0 en 1 jaar Klinkenberg
- 2 en 3 jaar De Grote Borg
- 4 en 5 jaar Bruine Gebouw
- 6 en 7 jaar Tent (zie plattegrond)
- 8 en 9 jaar Tent (zie plattegrond)
- Bijzondere kinderen Pageborg
- 10, 11 en 12 jaar Tent (zie plattegrond)
- Tieners 13 t/m 16 jaar Tent (zie plattegrond)
- Jeugd 17 t/m 23 jaar Tent (zie plattegrond)

12:30 - 12:45	Receptie Vrij Zijn en boekentafel geopend	Pagecentrum
12:30 - 13:15	Lunch	Pagecentrum, eetzaal
14:00 - 16:30	Boekentafel geopend	Pagecentrum
17:30	Warme maaltijd	Pagecentrum, eetzaal
18:00 - 19:30	Boekentafel geopend	Pagecentrum
18:45 - 19:30	Receptie Vrij Zijn geopend	Pagecentrum

19:30 - 21:30	Samenkomst met Brad Thurston	Pagecentrum, conferentiezaal
■ 10, 11 en 12 jaar	Tent (zie plattegrond)	
■ Tieners 13 t/m 16 jaar	Tent (zie plattegrond)	
■ Jeugd 17 t/m 23 jaar	Tent (zie plattegrond)	

21:30 - 22:30	Boekentafel geopend	Pagecentrum, conferentiezaal
---------------	---------------------	------------------------------



DONDERDAG 25 JULI

TIJD

08:30 - 09:30

09:30 - 10:30

ACTIVITEIT

Ontbijt

Receptie Vrij Zijn en boekentafel geopend

10:15 - 12:30

Samenkomst met Martin Koornstra

(Liefdegaven Pan de Vida)

10:15 - 12:30

Parallelprogramma voor aanbiddingsleiders **Pagecentrum, congreszaal**

Met **Brian Doerksen** (vooraf via website aangemeld!)

10:15 - 12:30

Parallelprogramma voor leiders **Pagecentrum, workshopruimte**

Met **Jan Pool** en **Wim Hoddenbagh** (vooraf via website aangemeld!)

Kinderen: (vanaf 10:00 uur)

- 0 en 1 jaar
- 2 en 3 jaar
- 4 en 5 jaar
- 6 en 7 jaar
- 8 en 9 jaar
- Bijzondere kinderen
- 10, 11 en 12 jaar
- Tieners 13 t/m 16 jaar
- Jeugd 17 t/m 23 jaar

12:30 - 12:45

Receptie Vrij Zijn en boekentafel geopend

12:30 - 13:15

Lunch

14:00 - 16:30

Boekentafel geopend

14:30 - 16:00

Diverse workshops

16:00 - 16:30

Receptie Vrij Zijn geopend

17:30

Warme maaltijd

18:00 - 19:30

Boekentafel geopend

18:45 - 19:30

Receptie Vrij Zijn geopend

19:30 - 21:30

Samenkomst met Wilkin van de Kamp

- 8 en 9 jaar
- 10, 11 en 12 jaar
- Tieners 13 t/m 16 jaar
- Jeugd 17 t/m 23 jaar

21:30 - 22:30

Boekentafel geopend

PLAATS

Pagecentrum, eetzaal

Pagecentrum

Pagecentrum, conferentiezaal

Pagecentrum, congreszaal

Pagecentrum, workshopruimte

Klinkenberg

De Grote Borg

Bruine Gebouw

Tent (zie plattegrond)

Tent (zie plattegrond)

Pageborg

Tent (zie plattegrond)

Tent (zie plattegrond)

Tent (zie plattegrond)

Pagecentrum

Pagecentrum, eetzaal

Pagecentrum

Zie pagina 4-7

Pagecentrum

Pagecentrum, eetzaal

Pagecentrum

Pagecentrum

Pagecentrum, conferentiezaal

Tent (zie plattegrond)

Tent (zie plattegrond)

Tent (zie plattegrond)

Tent (zie plattegrond)

Pagecentrum

VRIJDAG 26 JULI

TIJD

08:30 - 09:30

09:30 - 10:30

ACTIVITEIT

Ontbijt

Receptie Vrij Zijn en boekentafel geopend

(! boekentafel voor het laatst geopend)

10:15 - 12:15

DE FINALE o.l.v. Wilkin van de Kamp

Kinderen: (vanaf 10.00 uur tot 12.15 uur)

- 0 en 1 jaar
- 2 en 3 jaar
- 4 en 5 jaar
- 6 en 7 jaar
- 8 en 9 jaar
- Bijzondere kinderen
- 10, 11 en 12 jaar
- Tieners 13 t/m 16 jaar
- Jeugd 17 t/m 23 jaar

12:15 - 12:45

Receptie Vrij Zijn geopend

12:30 - 13:15

Lunch

PLAATS

Pagecentrum, eetzaal

Pagecentrum

Pagecentrum, conferentiezaal

Klinkenberg

De Grote Borg

Bruine Gebouw

Tent (zie plattegrond)

Tent (zie plattegrond)

Pageborg

Tent (zie plattegrond)

Tent (zie plattegrond)

Tent (zie plattegrond)

Pagecentrum

Pagecentrum, eetzaal

VRIJ ZIJN SCHOLEN

EDE 2019 - 2020

WIL JIJ JE LATEN TOERUSTEN
in je identiteit in Christus
of aan anderen iets uitdelen
van je vrijheid in Christus?

OVERWEEG DAN
om je als jaarstudent
aan te melden voor de
Bijbel- of Trainingschool.

SAMEN MET CHRISTENEN UIT ALLE KERKEN
gaan we een toerustingsjaar tegemoet
dat je leven zal veranderen.

Ben jij een MBO, HBO of WO student?
Meld je aan voor onze Bijbel- of Trainingschool
en ontvang **50% STUDENTENKORTING!**

VRIJ ZIJN BIJBELSCHOOL

Leven vanuit je identiteit in Christus

Ben jij het zat om je oude identiteit steeds maar weer op te poetsen? Wil je het oude achter je laten en je uitstrekken naar wat voor je ligt? Heb je een verlangen om te leven in de liefde en de kracht van de Heilige Geest? Kom dan naar de *Vrij Zijn Bijbelschool*, laat je onderdompelen in uniek onderwijs over wie jij bent 'in Christus'. Je zult je nieuwe identiteit in Christus gaan ontdekken en genieten.

VRIJ ZIJN TRAININGSSCHOOL

Je vrijheid in Christus doorgeven

Heb jij je identiteit en vrijheid 'in Christus' gevonden en wil je leren hoe je anderen kunt helpen een mens zonder geheimen én zonder muren te worden? Wil je mensen helpen af te rekenen met alles wat hen weerhoudt om in Gods bestemming te wandelen? Meld je dan aan voor de *Vrij Zijn Trainingschool*.

WWW.VRIJZIJN.NL

ZEG NEE TEGEN ARMOEDE

Geloof in verandering!

Carlos van de Kamp werd zelf verweesd achtergelaten, maar heeft Gods stem gehoord om samen met Mariela de allerarmste kinderen van Peru te helpen.

◀ Carlos toen hij zelf in een kindertehuis zat.



Het afgelopen jaar heeft hun stichting *Pan de Vida* ruim **557.000 maaltijden** verzorgd in haar 42 kinderrestaurants, 2 kinderdagverblijven en het kindertehuis.

Carlos: 'Onze kinderrestaurants hebben we opgezet in samenwerking met lokale kerken, verspreid over heel Peru. Zij kennen de nood in hun omgeving het beste en bieden garantie voor een langdurige samenwerking. Dagelijks hebben onze medewerkers via de kinderrestaurants en de kinderdagverblijven contact met de kinderen en door huisbezoeken worden hele gezinnen bereikt. We zien hoe God levens van kinderen verandert en hoe zij weer een hoopvolle toekomst krijgen.'

Onderwijs biedt deze kinderen een kans om de armoede te ontstijgen.

Carlos: 'Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we al onze kinderen opnieuw een schoolpakket cadeau geven. In Peru moet je namelijk zelf je schoolspullen kopen. De meeste gezinnen kunnen

dit niet betalen. Daar willen wij samen wat aan doen! Voor € 10,- per kind kunnen we een basispakket samenstellen, zodat een kind klaar is om naar school te gaan. Je zou hun gezichten eens moeten zien als we de pakketten in onze kinderrestaurants uitdelen. Help je mee? Dank jullie wel voor jullie liefde voor onze kinderen, die dankzij jullie een betere toekomst tegemoet gaan.'

Kom voor meer info naar de stand van *Pan de Vida*. We hebben folders, dvd's en USB-broodjes voor iedereen die ons helpen wil *Pan de Vida* bekend te maken. En natuurlijk ook heel veel leuke spulletjes!



www.facebook.com/pandevida



VRIJ ZIJN WERELDWIJD



Santarém (Brazilië)

De afgelopen tijd mochten we in verschillende landen meer dan 6.500 leiders bereiken met *Het wonder van het kruis*. We mochten hen een gratis exemplaar van het boek *Het wonder van het kruis* meegeven en hen toerusten om deze boodschap in hun eigen kerk of regio verder te brengen. Dit konden we doen dankzij de kerk in Nederland, dankzij de giften die we tijdens onze conferenties mochten ontvangen.



INDONESIË EN INDIA

Het komende cursusjaar staan vijf internationale conferenties gepland. In september gaan we naar Indonesië (Semarang) en in het voorjaar van 2020 naar het noorden van India om een *The Seven Wonders Conference* te houden en om voorgangers te trainen dit onderwijs verder te brengen. In beide landen worden christenen vervolgd. In Indonesië gaan radicale moslims de confrontatie aan met christenen en in India wordt dagelijks een zendeling of voorganger door militante hindoes aangevallen. We zijn dankbaar dat God juist in deze landen waar christenen vervolgd worden deuren voor ons opent om de boodschap van *Het wonder van het*

kruis te laten klinken. Met deze boodschap van ongeëvenaarde moed, liefde en kracht mogen we de vervolgte kerk bemoedigen en versterken.

HELP JE MEE?

Voor de reizen naar Indonesië en India hebben we € 50.000,- nodig. Omdat sommige voorgangers niet meer dan € 2,- per dag verdienen, zullen wij de reis- en verblijfkosten voor hen betalen en natuurlijk ontvangen zij allemaal een gratis exemplaar van *Het wonder van het kruis*. Helpen jullie ons mee om wereldwijd tot zegen te zijn met de boodschap van *Het wonder van het kruis*? Dank je wel!



Bangalore (India)

PAGECENTRUM





tieners 13-16

Pieter en Kyra Zwart + team



Summer Christmas



Het overkoepelende thema van deze *Vrij Zijn Zomerweek* is **Reckless Love**. Een prachtig thema natuurlijk waar je alle kanten mee op kunt. Toen we onze gedachten lieten gaan over de manier waarop God zijn liefde aan ons heeft laten zien, kwamen we op het volgende: De eerste uiting van liefde = geven, God gaf zijn Zoon. We gedenken dit ieder jaar met kerst, dus... wordt *Summer Christmas* het thema in de tienertent. Volkomen logisch, vinden wij in ieder geval (-;

Dit betekent dat we in de samenkomsten spreken over onderwerpen als: 'All I want for Christmas is you', 'Christmas Presents', 'His name shall be' en 'Christmas everyday!'. De tienertent wordt in kerststijl aangekleed, we hebben weer een fantastische

band die al maanden bezig zijn met het oefenen van mooie kerstliederen. Het lijkt ons duidelijk, dit wordt een zomerkerstfeest om nooit te vergeten.

Daarnaast zorgt het sport- en spelteam natuurlijk weer voor het nodige spektakel met springkussens, buikschuifbanen, sporttoernooien, open podium, filmavonden, etc. Het evangelisatieteam heeft weer allerlei mogelijkheden bedacht om de geweldige kerstboodschap door te geven. En mocht je niet genoeg hebben aan de preken tijdens de diensten, dan is er nog een hele serie aan boeiende seminars die je kunt volgen.

Dit wordt een feestje om nooit meer te vergeten! *Summer Christmas* in de tienertent.



JONGEREN 17-23
MARTIN EN KARIN KOORNSTRA
+ TEAM



ALL YOU NEED IS LOVE

BELANGRIJK IS DAT MEN GELOOFT ÉN DE LIEFDE KENT, DIE HET GELOOF ZIJN KRACHT VERLEENT. (GALATEN 5:6)

ZES DAGEN

Het is weer zover! Naar onze mening staan we voor de zes mooiste dagen van 2019. Een kleine week lang vriendschap en vakantie, sport en studie, muziek en meligheid, overleg en overgave, feest en frisdrank, gezelligheid en God. En dat allemaal met leuke jongeren en een team dat er helemaal voor wil gaan. We kijken vol verwachting uit naar mooie avonturen met elkaar en onze schitterende Koning!

THEMA: ALL YOU NEED IS LOVE

ALL YOU NEED IS LOVE is het liefdesprogramma waarin presentator Robert ten Brink gebroken harten weet te lijmen, geliefden herenigt en stille liefdes openbaar maakt. Geregeld zien we mensen in tranen, tot over hun oren verliefd of elkaar na jaren weer in de armen sluiten. Liefde zet veel in beweging en duwt mensen over grenzen heen. God is liefde, niemand anders! ALL YOU NEED IS LOVE is de uitdaging om alles van God te verwachten. In de diepste dalen en op de hoogste bergen van je levenspad. Wat zou er gebeuren als de Bedenker en Schepper van liefde ons compleet overweldigt met zijn goedheid en genade? Hoe zou je leven eruit zien als de bron van elke stap en iedere keuze liefde is? Welke grenzen kunnen in jou en door jou doorbroken worden wanneer Gods barmhartigheid je overmeestert? Wanneer je Gods liefde voelt en daardoor je hart laat leiden, dan weet je dat je bedoeld bent

om bij Hem te horen en in verbondenheid met Hem te leven. Dan wordt alles anders en kunnen we met Paulus zeggen: 'Wat ons drijft is de liefde van Christus' (2 Korintiërs 5:14).

GELOOF ÉN LIEFDE

We willen je helpen om je geloofsleven verder uit te bouwen. We dagen je uit om je geloof te laten versterken door liefde. 'Belangrijk is dat men gelooft én de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent' (Galaten 5:6). Liefde maakt alles mooi en je geloof krachtig. Precies daarom staat 1 Korintiërs 13, het hoofdstuk over de liefde, tussen twee hoofdstukken over de kracht van de Heilige Geest. Bewogenheid en ontferming, liefde en goedheid veranderen problemen in kansen en moeilijkheden in mogelijkheden. Het is hoog tijd voor een indringende ontmoeting met Gods liefde, want ALL YOU NEED IS LOVE!

CRAZY JEUGDTEAM

We hebben een prachtig team van vijftig gemotiveerde mensen, die klaar staan om jou te ontvangen en 100% welkom te heten. We hebben een afwisselend en uitdagend programma voorbereid, met thema's die ertoe doen. Samen gaan we een bovennatuurlijke week tegemoet. Wat nog belangrijker is: God staat klaar om je te zegenen. Hij wil jou zegenen én vernieuwen. Je bent van harte welkom in de jeugdtent!

VRIJ ZIJN KIDS

Praktische informatie Kindergroepen 0 t/m 9 jaar en Bijzondere Kinderen

Reckless Love

Het refrein van dit lied zegt het eigenlijk al:

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God

Oh, de overweldigende, oneindige, roekeloze liefde van God

Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nine

Oh, het achtervolgt me, vecht tot ik ben gevonden, laat de 99 achter

I couldn't earn it, I don't deserve it, still You give Yourself away

Ik verdien het niet, ik ben het niet waard, en toch geeft U Uzelf helemaal weg

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God

Oh, de overweldigende, oneindige, roekeloze liefde van God

En dit is precies de insteek van het kinderwerk deze week! Ons verlangen is dat de kinderen een persoonlijke ontmoeting mogen hebben met hun hemelse Vader. Dat ze de stem van de Herder mogen horen die hen bij naam roept, de Herder die alles opoffert en de 99 achterlaat om achter jou aan te gaan! Wat een overweldigende, roekeloze liefde is dat!

Ook dit jaar staat er weer een team van coördinatoren en kinderwerkers klaar om deze jonge generatie te ontvangen! De Vrij Zijn Kids coördinatoren van 2019 zijn:

- Astrid van Vliet & Judith Kamphuis - 0 & 1 jaar
- Esmee te Vaarwerk & Hadassa de Leeuw van Weenen - 2 & 3 jaar
- Esther van Leeuwen & Ruth Danse - 4 & 5 jaar
- Timon & Melanie Pals - 6 & 7 jaar
- David & Lisette Amesz - 8 & 9 jaar
- Rijpke & Martha Beukema - Bijzondere Kinderen Groep (4 t/m 14 jaar)

Kinderen ophalen na de dienst

De kinderen van 0 t/m 7 jaar dienen na de ochtenddienst (12:30 uur) worden opgehaald. We dragen ze graag persoonlijk aan de ouders over. In overleg met de groepscoördinatoren mogen de kinderen ook worden opgehaald door oudere broers of zussen. We willen hen dan van tevoren wel even zien, zodat we weten dat de kinderen met de juiste personen meegaan. Alvast bedankt hiervoor.

De kinderen uit de groep 8-9 jaar hebben elke ochtend hun eigen dienst, maar ook op de zondagavond, dinsdagavond en donderdagavond. Na de ochtenddienst hoeven zij niet opgehaald te worden bij de tent; zij mogen zelfstandig naar hun bungalow of het campingterrein lopen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit aan het begin van de week kenbaar maken. Na de avonddienst (21:30 uur) verwachten wij wel dat je kind opgehaald wordt door de ouders en/of vaste verzorgers, zodat je kind niet in het schemerdonker alleen over het terrein hoeft te lopen. Op maandag- en woensdagavond is er voor de kinderen uit de groep 8-9 jaar geen programma. Alvast bedankt voor je medewerking.

Leeftijdsgroepen

Alle kinderen worden in leeftijdsgroepen ingedeeld. We werken bewust met leeftijdsgroepen in plaats van schoolgroepen, zodat elk kind op eigen niveau deel kan nemen aan de groep. Hierdoor is het niet mogelijk om bij vriendjes/vriendinnetjes te worden ingedeeld die in een andere leeftijdsgroep zitten. Wil je er als ouder ook op toezien dat de kinderen naar de juiste groep gaan? Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen polsbandje, dit wordt gecontroleerd bij binnenkomst. Kinderen zonder polsbandje of een ander polsbandje worden niet toegelaten. Bij de groep 0-1 jaar zijn baby's vanaf 8 weken oud van harte welkom. Jongere baby's blijven bij de ouders.

Toiletbezoek, kleding, eten & drinken

Het is fijn als je kind voor aanvang van de dienst naar het toilet gaat. Dat scheelt een hoop heen en weer geloop, zodat er meer rust in de groepen blijft. Verder is het belangrijk dat de kinderen kleding dragen, die vies mag worden. Je hoeft geen eten en drinken mee te geven. Halverwege het programma krijgen de kinderen limonade en wat lekkers. Als het erg warm is, mogen de kinderen wel een flesje water meenemen.

Extra aandacht, medicatie, allergieën

Wij zijn ons bewust dat het voor sommige kinderen wat spannend kan zijn om een week lang in een onbekende omgeving en groep terecht te komen. Daarom is het belangrijk dat je aan de groepscoördinatoren doorgeeft als je kind op een bepaald gebied meer zorg of aandacht nodig heeft. Ook horen we graag van tevoren als je kind ergens allergisch voor is of medicatie nodig heeft.

(Besmettelijke) ziektes

Wanneer een kind een besmettelijke ziekte heeft (bijvoorbeeld griep, keelontsteking, waterpokken, krentenbaard, etc.), hanteren wij de richtlijnen van de GGD die opgesteld zijn voor kdv, psz, bso en basisschool. Als je kind een besmettelijke ziekte oploopt tijdens de week, meld dit dan aan de groepscoördinatoren. We kunnen dan met elkaar en de arts overleggen wat verstandig is om te doen.

Foto / Film

Tijdens de activiteiten worden er door het team van Vrij Zijn foto's en/of filmpjes gemaakt. Wil je liever niet dat je kind op de foto staat of op de filmpjes komt, dan kun je dit doorgeven aan de groepscoördinator.

We doen ons best om je kind zo goed mogelijk op te vangen, zodat jij en je kind ontspannen kunnen genieten van een heerlijke gezegende week. Wij zien uit naar een geweldige tijd samen met de kinderen!

Namens het kinderwerkteam,
Liesbeth Mandemaker
Hoofdcoördinator Vrij Zijn
Kids 0 t/m 9 jaar & Bijzondere Kinderen



God zorgt voor jou!

Baby's 0-1 jaar

Ook bij de allerkleinsten gaan we een fantastische zomerweek tegemoet. Het is toch heerlijk dat onze God zich ook over onze baby's ontfermt met zijn *reckless love*? Ons thema dit jaar is 'God zorgt voor jou!' God wil als een goede Herder voor de kleinste kinderen zorgen. Met ons superteam zorgen we voor een fijne, veilige en positieve plek. We zingen elke morgen een paar liedjes en we knutselen met de kinderen die dat leuk vinden. Je kunt met een gerust gevoel naar je eigen programma gaan. Wil je ervoor zorgen dat je kindje alles bij zich heeft wat nodig is (luiers, speen, gevuld flesje) en dat alles (ook kinderwagens en luiertassen) voorzien is van een naamsticker? Stickers en stiften liggen klaar in de babyruimte, die je kunt vinden in de Klinkenberg, boven de conferentiezaal (zie plattegrond). Voor kinderwagens is een lift aanwezig. Beneden is ook een speciale ruimte om de kinderwagens te stallen.

Astrid van Vliet & Judith Kamphuis + Team

Hoera, gevonden!

2-3 jaar

Met de peuters gaan we van alles beleven rondom de Goede Herder en zijn schaaapjes. Handpop Johnny het schaaapje komt vertellen over zijn avonturen en de liefde van de Goede Herder. We gaan lekker samen zingen, spelen en ons verkleeden als schaaapjes en herdertjes. En natuurlijk vieren we groot feest, omdat het verloren schaaapje is gevonden. Samen met de kinderen gaan we heerlijk genieten van Gods heerlijke liefde, gezelligheid en plezier.

Esmee te Vaarwerk & Hadassa de Leeuw van Weenen + Team



Raad eens hoeveel ik van je hou?

4-5 jaar

Jezus is onze Goede Herder. Met alle kinderen gaan we ontdekken dat wij bij Hem mogen horen als zijn schaaapjes. Soms raakt er een schaaapje verdwaald en voelt hij zich alleen. Maar dan gaat de Herder op zoek en Hij zal het verdwaalde schaaapje zeker terugvinden. We gaan een geweldig feest vieren in onze mooie stal. We gaan zingen, vertellen en bidden en zullen zien en ervaren

dat God oneindig veel van ons houdt en dat we nooit eenzaam hoeven te zijn. Aan het einde van de week hebben de kinderen een prachtige herdersstaf gemaakt met allerlei attributen eraan die horen bij de herder, zodat ze nooit meer vergeten dat ze schaaapjes van de Goede Herder zijn.

Esther van Leeuwen & Ruth Danse + Team



Wie ben ik?

6-7 jaar

Wij duiken deze week ook in het verhaal van de Herder die 100 schapen heeft. Wie is de Herder? En wie zijn de schapen? Ook jij mag bij de kudde horen. God heeft jou gemaakt, niemand is zoals jij!

Maar op een dag is de Herder een schaaapje kwijt... gelukkig vindt de Herder het schaaapje terug en redt Hij hem. De Herder zal er ook alles aan doen om jou terug te vinden. Hij roept je bij je naam. Jij bent waardevol voor Hem! Kun je Hem horen? Hoe klinkt Zijn stem? En wat wil Hij jou vertellen?

We gaan leren om naar onszelf te kijken door de ogen van God. Jij hoort ook bij de kudde van de Goede Herder. Je mag de stem van de Herder leren verstaan. Doe je ook mee met zingen, knutselen, lachen en bidden? Het wordt echt geweldig!

Timon & Melanie Pals + Team



Hou je vast! 8-9 jaar

In de Bijbel lezen we over een van Jezus' coolste vrienden: Petrus! Dat was me er eentje, hoor. We gaan van hem leren wat het verschil is tussen 'leven uit eigen kracht' en 'leven vanuit je relatie met God'. Om dat te doen hebben we de Heilige Geest nodig. De Geest van God wil ons leiden en Hij praat ook met ons. We mogen leren om Zijn stem te horen en te gaan doen wat Hij tegen ons zegt. Dat is het mooiste avontuur dat je maar kunt beleven! Ga je mee op avontuur? Het wordt misschien wel de mooiste week van je leven.

David & Lisette Amesz + Team



Beestenboel 10-12 jaar

We gaan weer een te gekke week tegemoet! We zijn al jaren op zoek naar welk beroep nu bij Joepie past, en we denken te hebben ontdekt wat hij echt goed kan, namelijk dieren verzorgen. Joepie zegt zelf gek te zijn van dieren, hij heeft zelf bijvoorbeeld al twee jaar vlooiën en zorgt heel goed voor ze. Hij heeft ook twee guppen maar hij weet alleen niet of ze nog leven, want ze drijven de laatste tijd wat rond. Daarnaast zorgt hij voor een schildpad, een fietspad en een zebrapad. En hij heeft ook twee tuinslangen. Tijdens de Vrij

Zijn Zomerweek gaat Joepie stagelopen in de diertuin en gaan we onderzoeken welke dieren het beste bij hem passen. Hij ziet er erg naar uit om de giraffen uit te mogen laten, hij heeft al een halsband van 10 meter gekocht. En winkelen met een leeuw leek hem ook wel spannend. Kortom, wij denken dat Joepie nog wel iets moet leren, dus jouw hulp is hard nodig. Ben jij er ook bij? We zien je graag in onze tent.

Herman Boon & Jasmijn Boon + Team

Jij hoort erbij!

Bijzondere Kinderen

Jij hoort erbij! Ja, ook jij bent een schaapje dat bij de kudde van de Here Jezus hoort. Ook als je anders bent, vindt de Goede Herder je bijzonder. Hij heeft een speciaal plekje in zijn hart voor jou. Met de Bijzondere Kinderen gaan we ontdekken wie de Goede Herder is. Natuurlijk gaan we op zoek naar het ene schaapje dat is weggelopen. We gaan lekker werken met hout, wol, verf en heel veel stickers. De zaal wordt mooi versierd en we hebben weer een heerlijke snoezelruimte om even tot rust te komen. We zien uit naar een hele fijn week, waarin we met elkaar veel plezier zullen hebben. Aan het einde van de week weet je zeker dat je een schaapje van de Here Jezus bent.

Martha & Rijkpe Beukema + Team



Vraagbaak van A-Z



■ Aansprakelijkheid

Voor diefstal, vermissing, ongevallen of schade op het terrein van *Pagedal* aanvaardt *Vrij Zijn* en *Pagedal* geen enkele aansprakelijkheid. Laat geen waardevolle spullen achter in je tent, caravan of bungalow. Sluit ramen en (terras)deuren goed af bij het verlaten van de wooneenheid.

■ Auto's

Auto's mogen alleen op de diverse parkeerterreinen staan. Na het opzetten van je tent of caravan, of na het uitladen van je bagage bij je bungalow of appartement gelieve de auto op het parkeerterrein te zetten. Sluit je auto goed af en laat geen waardevolle spullen achter. Een groot gedeelte van het park is vanaf zondagavond t/m vrijdagochtend autovrij in verband

met de veiligheid. Daggasten dienen hun auto op een P-terrein (600 meter lopen van *Pagedal*) te parkeren.

■ Avondrust

Na 23:00 uur dient het overal rustig te zijn. Zowel in de gebouwen als op de camping als op het vakantiepark. Wij verzoeken je, indien je het terrein afgaat, voor 23:00 uur terug te zijn, of na 07:00 uur te vertrekken.

■ BHV

Voor medische hulp verwijzen wij je rechtstreeks door naar (dichtstbijzijnde) Artsenpraktijk het Medisch Centrum De Venen, telefoonnummer 0599-697840. Het telefoonnummer van de huisartsenpost in Stadskanaal is 0900-9229. Bij calamiteiten direct 112 bellen, locatie is

Bungalowpark Pagedal, Hoveniersweg 1 te Stadskanaal (indien van toepassing noem ook het nummer van je bungalow of appartement). Daarna de receptie van *Pagedal* informeren 0599-611000. Er zijn tijdens de samenkomsten voldoende BHV'ers op de verschillende locaties aanwezig.

■ Bungalows/appartementen

Meubilair, stoelen, serviesgoed, bestek en dergelijke mag niet worden verplaatst van de ene bungalow naar de andere. Zitmeubilair binnen mag niet als terrasmeubilair buiten worden gebruikt. Er zijn per bungalow/appartement 2 sleutels beschikbaar. Mocht je een sleutel kwijt raken dan betaal je bij uitchecken € 25,- per kwijtgeraakte sleutel aan *Pagedal*.

■ Café-restaurant

In de Pagerie in het Pagecentrum worden eenvoudige dagschotels en snacks geserveerd. Ook is hier koffie/thee en frisdrank, ijs en dergelijke verkrijgbaar. Op het terrein is een snackwagen aanwezig (openingstijden zie verkooppunt ter plaatse).

■ Diverse groepen

Donderdagavond zullen de kinderen van 8-9 en 10-12 jaar in de grote zaal een korte impressie geven van de afgelopen week. Vrijdagmorgen zullen de groepen van 6-7 jaar, tieners en jeugd groep voor groep de grote zaal binnenkomen en een korte impressie of getuigenis geven van de afgelopen week. Na hun optreden gaan ze direct terug naar hun eigen tent. De kinderen van 0 t/m 5 jaar én de Bijzondere

Kinderen hebben vrijdagochtend hun eigen programma in hun eigen ruimte, zij zullen dus geen optreden in de conferentiezaal verzorgen. Kinderen, tieners en jeugd gaan eerst allemaal naar hun eigen dienst.

■ Fietsverhuur

Via de receptie van *Pagedal* kun je een fiets huren voor een dag of week.

■ Indeling kinder- en tienergroepen

De kinderen zijn ingedeeld in groepen naar leeftijd, niet naar hun schoolgroep. 12-jarigen hebben vooraf bij de aanmelding een keuze gemaakt voor de tieners of voor de groep van Herman Boon. 16-jarigen hebben vooraf een keuze gemaakt voor de tieners of de jeugdgroep. 20 t/m 23-jarigen hebben vooraf een keuze gemaakt voor de jeugd of volwassenen.

■ Inlichtingen

Voor inlichtingen kun je terecht tijdens de openingstijden van de receptie van *Vrij Zijn*. Voor tijden: zie dagindeling (pagina 8-13).

■ Kanoverhuur

Via de receptie van *Pagedal* kun je kano's huren voor een dagdeel of een dag.

■ Kantoor Vrij Zijn wegens vakantie gesloten

Na afloop van de conferentie zal het kantoor van *Vrij Zijn* drie weken gesloten zijn. Heb je een vraag, dan kun je deze e-mailen naar info@vrijzijn.nl. Je krijgt dan vanaf 19 augustus zo snel mogelijk antwoord.

■ Kinderwagens

In de samenkomsten zijn kinderwagens en buggy's niet toegestaan (in verband met veiligheid). In de ontvangsthall van de

conferentiezaal is een ruimte waar kinderwagens en buggy's tijdelijk gestald kunnen worden (zie plattegrond pagina 20).

■ Koelementen

Koelementen kunnen worden omgewisseld in de vriezer in de Gaarde (zie plattegrond pagina 22, bij de wasserette).

■ Maaltijden

Deze worden in buffetvorm geserveerd in de eetzaal van het Pagecentrum. Voor tijden: zie dagindeling. Maaltijden zijn uiteraard alleen voor deelnemers die zich vooraf hiervoor hebben aangemeld. Zij hebben ook een andere kleur polsbandje ontvangen.

■ Nachtbidstond met onderwijs en gebed

Maandagavond is er een nachtbidstond met onderwijs en gebed onder leiding van Herman Boon in de conferentiezaal, van 23:00 - 1:00 uur. Gedurende de nachtbidstond is alleen de conferentiezaal in het hoofgebouw open (na afloop graag in stilte terugkeren naar je verblijf).

■ Noodnummer Vrij Zijn

Indien de receptie van *Vrij Zijn* en *Pagedal* gesloten zijn en er is sprake van een noodgeval, dan kun je contact opnemen met: 085-8000234 (Guardian Angels)

■ Open vuur

Alle vormen van open vuur (vuurkorven, barbecue en dergelijke) zijn verboden op *Pagedal* en de tijdelijke camping.

■ Ordedienst

De mensen van de *Stichting Guardian Angels* én een aantal vrijwilligers zullen tijdens de *Vrij Zijn Zomerweek* aanwezig zijn op het terrein om de orde te handhaven. We zijn blij met deze ervaren groep men-

sen die zich dag en nacht inzetten om de veiligheid te waarborgen en erop letten dat er geen overlast wordt veroorzaakt. Geef deze mensen eens een bemoediging en laat zien dat je blij met ze bent.

■ Polsbandjes

Aan alle deelnemers van de *Vrij Zijn Zomerweek* wordt een polsbandje uitgereikt. Deze dient zichtbaar gedragen te worden gedurende de gehele week. Je draagt hierdoor bij aan de orde en veiligheid tijdens de *Vrij Zijn Zomerweek*. De polsbandjes zijn voor eenmalig gebruik en hoeven dus niet te worden ingeleverd aan het einde van de conferentie. Bij verlies kun je een nieuw bandje krijgen bij de receptie van *Vrij Zijn*.

■ Receptie Pagedal

De receptie *Pagedal* is dagelijks geopend van 8:30 - 20:00 uur. Hier kunnen storingen worden doorgegeven of vragen gesteld over je bungalow of appartement, laken- en handdoekensets worden gehuurd (€ 6,- per pakket) en je kunt er terecht voor fietsverhuur enzovoort.

■ Reserveren in de samenkomstzaal

In de samenkomstzaal kunnen geen plaatsen 'gereserveerd' worden door er bijvoorbeeld bepaalde eigendommen op neer te leggen. Na iedere dienst worden alle stoelen leeggemaakt. Voor noodzakelijke reserveringen is toestemming van de organisatie nodig. Hiervoor kun je bij de

receptie van *Vrij Zijn* terecht. De zaal gaat elke ochtend om 9:45 uur open. 's Avonds gaat de zaal om 19:00 uur open.

■ Roken, drugs en alcohol

Je wordt verzocht het gebruik van alcohol zoveel mogelijk te beperken. Druggebruik (soft- en harddrugs) en overmatig alcoholgebruik zal onherroepelijk leiden tot verwijdering van het terrein. Roken is verboden in alle gebouwen, bungalows en appartementen. Wij verzoeken je het roken ook buiten te beperken. Het is niet toegestaan voor de ingang van het Pagecentrum (hoofdgebouw) te roken. Wil je in ieder geval extra voorzichtig zijn rond de tenten en caravans en opletten dat niemand last heeft van de rook.

■ Storingen

Bij storingen in je appartement of bungalow kun je je wenden tot de receptie van *Pagedal*.

■ Strand

Pagedal grenst aan een recreatieplas met zandstrand, de Pageplas (openbaar recreatiegebied). Gebruik is op eigen risico, er is geen toezicht!

■ Supermarkt

Op ongeveer 1,5 km is een supermarkt Poiesz (Velingspad 7, 9502 RA, Stadskanaal). Verder zijn er in het centrum supermarkten van Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Aldi.



■ Survivalbaan / Adventure Park

Het Adventure Park en de survivalbaan zijn zonder sportbegeleider van *Pagedal* verboden terrein. Er staan bordjes met verboden toegang. Deelnemers die toch dit terrein op gaan, doen dit geheel op eigen risico.

■ Veiligheid

Op *Pagedal* zijn verschillende vijvertjes, afwateringsloten en een vaart. Ouders, let dus op je kleine kinderen!

■ Vertrek

De laatste samenkomst is op vrijdagochtend. De bungalows, appartementen en kamers dienen vrijdag uiterlijk 17:00 uur te zijn verlaten. Bij het vertrek doet de huurder enkele lichte werkzaamheden zoals de afwas, stofzuigen, afnemen en opvouwen van bedlinnen en dekens, alles opruimen en legen van koelkast en afvalzakken in de respectievelijke containers. De gehuurde verblijven worden netjes achtergelaten en eventuele schade wordt aan de receptie van *Pagedal* gemeld. Campinggasten dienen het terrein vrijdag voor 18:00 uur te hebben verlaten. Vanwege de veiligheid mag je met de auto het terrein vrijdag niet vóór 12:45 uur oprijden. (Dus ook niet heel vroeg in de ochtend!) Wij verwachten dat je het terrein schoon achterlaat.

■ Zwembad

Tijdens de *Vrij Zijn Zomerweek* kunnen de gasten die op *Pagedal* verblijven gebruik maken van het overdekte zwembad. Op

vertoon van je polsbandje krijg je een zwempas en kun je gratis gebruik maken van het zwembad. Voor daggasten is het zwembad tegen betaling toegankelijk.

Het zwembad is geopend van 13:00 tot 18:00 uur (zaterdag van 13:00 - 17:00 uur). Om iedereen gelegenheid te geven om hiervan gebruik te maken hebben we de tijden in verschillende blokken ingedeeld:

- 13:00 - 14:30 uur
- 15:00 - 16:30 uur
- 17:00 - 18:00 uur

Kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen onder begeleiding van volwassenen het zwembad betreden (maximaal 2 kinderen per volwassene). Deze kinderen zijn verplicht om zwembandjes te dragen. Als het zwembad 'vol' is, dan heeft *Pagedal* het recht - in verband met de veiligheid - om geen nieuwe badgasten toe te laten. Zwemkaartjes worden niet vooraf uitgegeven, met je bezoek aan het zwembad haal je het kaartje af bij de receptie. Tevens is er de mogelijkheid om tegen betaling gebruik te maken van buitenbaden in de gemeente Stadskanaal:

- **Bad Noord**
Noorderdiep 30, Stadskanaal
www.bad-noord.nl
- **Zwembad 't Vlasmeer**
Landlaan 50, Onstwedde
www.optisport.nl/vlasmeer
- **Zwembad de Horsten**
Horsten 54, Musselkanaal
www.zwembaddehorsten.nl

Let op: check betreffende websites voor actuele openingstijden.



AANMELDING MEDEWERKERS

VRIJ ZIJN ZOMERWEEK 2020

- Ik overweeg me aan te melden als medewerker voor de *Vrij Zijn Zomerweek 2020* en ontvang graag meer informatie.
- Ja, ik meld me aan als medewerker voor de *Vrij Zijn Zomerweek 2020*.

Mijn voorkeur gaat uit naar:

- Kinderwerker 0-1 jaar
- Kinderwerker 2-3 jaar
- Kinderwerker 4-5 jaar
- Kinderwerker 6-7 jaar
- Kinderwerker 8-9 jaar
- Professioneel kinderwerker Bijzondere Kinderen
- BHV-er (met geldig certificaat)
- Ploegleider BHV-er (met geldig certificaat)

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Geboortedatum:

Inleveren bij de receptie van **Vrij Zijn** of opsturen naar: **Vrij Zijn**, Industriestraat 1, 7122 AP Aalten of per e-mail: info@vrijzijn.nl



Vrij Zijn Winkel

We heten je van harte welkom in onze gezellige boekwinkel, waarin we samen met onze sprekers en een aantal coördinatoren ons werk en onze producten presenteren. De volgende stands zijn onder andere aanwezig: *Royal Mission, International Justice Mission, Foundation 4 Life, Gerard de Groot, Jan Pool, Herman Boon, Sieraden by Boon, Triple Boeken* en natuurlijk *Vrij Zijn*.



Begin je dag met God

Na de succesvolle Vrij Zijn tv-serie *Begin je week met God* is nu het dagboek *Begin je dag met God* uitgekomen. Elke dag behandelt Wilkin van de Kamp een tekst uit de Bijbel die je inspireert om de nieuwe dag die God je geeft vol verwachting in te gaan. Een dagboek met 365 levenslessen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in het onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus. Om je hart te raken en je leven te veranderen.

Omvang: 400 pagina's | Prijs: € 24,95



Hoe God naar je kijkt

Hoe God naar je kijkt is het vervolg op de bestseller *Wie je bent in Christus*. Wilkin laat zien hoe God 'in Christus' naar je kijkt. Misschien is dit wel het mooiste boek dat hij tot nu toe heeft geschreven. Gelooft jij wat God zegt over jou? Gelooft jij wat God ziet in jou? Durf je te geloven dat God van je geniet wanneer Hij naar je kijkt? Dat Hij blij is dat jij er bent?

Omvang: 176 pagina's | Prijs: € 15,95



God speelt geen enkele rol...

Is het niet geweldig als je kunt zeggen: 'God speelt geen enkele rol in mijn leven, Hij is de regisseur!' Helaas speelt de almachtige God nog veel te vaak wel een rol in het leven van velen van ons. Wij laten ons denken en doen beïnvloeden door de tijdgeest en menen het draaiboek voor ons leven zelf te kunnen schrijven. Aan de hand van veel voorbeelden uit zijn eigen leven, en het indrukwekkende verhaal over zijn adoptie-zoon, laat Wilkin zien dat God geen enkele rol wil spelen in je leven. Geen bijrol en zelfs geen hoofdrol. Hij is de regisseur!

Omvang: 270 pagina's | Prijs: € 15,95



Wat seks met je doet

Seks is fascinerend, spannend, prachtig en belangrijk. Dit boek heb ik geschreven om je te laten zien hoe mooi God het bedoeld heeft en wat 'het' met je doet. Seks is niet neutraal. Als je het hebt, doet het wat met je. Daarom is seks ook heilig. Je hebt het niet met iedereen. Je bewaart het voor de meest bijzondere persoon in je leven, degene met wie je je leven wilt delen en aan wie je jezelf mag geven. Daarmee is seks kostbaar. Als je jezelf weggeeft, geef je iets bijzonder waardevols uit handen. Met het verlangen dat je ook op een kostbare manier ontvangen wordt.

Omvang: 236 pagina's | Prijs: € 15,95



DISCIPELSCHAP - SERIE

Auteur: Wilkin van de Kamp

In deze serie wil Wilkin van de Kamp je helpen om op een gebalanceerde en ontspannen manier de bediening van Jezus voort te zetten.

De volgende titels worden nog verwacht:

- *Zegen en vloek*
- *Oordeel of beloning?*

VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKENTAFEL

SETPRIJS
€ 25,⁹⁵
i.p.v. €29,⁹⁵
Per boek €9,⁹⁵



Groeien in geloof

Moet je werkelijk je geloof oppompen om wonderen te zien gebeuren? Maar wat moet je dan met de woorden van Jezus dat als je geloof hebt als een mosterdzaadje je tegen een berg kan zeggen: 'Verplaats je van hier naar daar'? In dit boekje laat Wilkin van de Kamp je aan de hand van de Bijbel en persoonlijke ervaringen het verschil zien tussen *de vrucht van geloof* (die kan groeien) en *de gave van geloof* (die in zichzelf volmaakt is) waardoor de kracht van God wordt vrijgezet en het onmogelijke mogelijk kan worden.

Omvang: 96 pagina's | Prijs: € 9,95



Gods Geest in en op ons

De Heilige Geest zoekt mensen die Hem toestaan het leven van Jezus door hen heen te leven. Daarvoor is het belangrijk dat je het verschil leert zien tussen *de Heilige Geest in ons* en *de Heilige Geest op ons*. In dit boekje laat Wilkin van de Kamp je aan de hand van de Bijbel en persoonlijke ervaringen zien hoe deze tweevoudige zalving in het leven van Jezus en de discipelen functioneerde en hoe jij een kanaal kunt worden van Gods liefde en kracht.

Omvang: 128 pagina's | Prijs: € 9,95



Bevrijding en genezing

Jezus belooft dat eenieder die in Hem gelooft dezelfde werken zal doen als Hij heeft gedaan (Johannes 14:12). In dit boekje laat Wilkin van de Kamp je aan de hand van de Bijbel en persoonlijke ervaringen zien dat als wij bidden voor bevrijding we te maken hebben met *gegeven macht om te bevrijden* en als wij bidden voor genezing we te doen hebben met *geopenbaarde kracht om te genezen*. Hoewel we bevrijding en genezing niet van elkaar kunnen scheiden moeten we ze onderscheiden om extreme theologie en excessieve praktijk te voorkomen.

Omvang: 128 pagina's | Prijs: € 9,95

Jij investeert in ons,
wij investeren in jou!



Word vriend van Vrij Zijn!

Vrij Zijn is een beweging van christenen uit allerlei kerken die hun identiteit, vrijheid en eenheid in Christus hebben gevonden en die dit onderwijs willen (helpen) uitdragen waar zij kerken en werken. Om de boodschap van Gods bevrijdende liefde in Nederland en daarbuiten te blijven verkondigen hebben we jou nodig. Word deel van onze vriendenkring en steun ons met een vaste bijdrage! Als dank voor jouw investering willen we ook inves-

teren in jou. Als vriend van *Vrij Zijn* profiteer je van de volgende voordelen:

- Ieder cursusjaar ontvang je mijn nieuwste boek
- Je krijgt gratis alle preken (MP3) die we uitbrengen
- 10% korting op je deelname aan de *Vrij Zijn Scholen* (cursusjaar 2019-2020)

Sluit je vandaag nog aan bij de *Vrij Zijn Vriendenkring* en ontvang mijn dagboek bij de vriendenstand.



Dank je wel voor je support!
Wilkin van de Kamp

facts + figures



VRIJ ZIJN TV:
YOUTUBE ABONNEES: 8.718
KIJKERS YOUTUBE: 1.323.152



FACEBOOK:
VRIENDEN: 22.457



TWITTER:
VOLGERS: 5.620



VRIJ ZIJN VRIENDENKRING:
VRIENDEN: 4.108



CONFERENTIES 2018-2019:
DEELNEMERS: 13.001
KOPJES KOFFIE: 57.309
BROODJES: 49.122
KNAKWORSTJES: 16.374



VRIJWILLIGERS:
VASTE VRIJWILLIGERS: 90
VRIJWILLIGERS VRIJ ZIJN ZOMERWEEK: 300



WEBSITE AFGELOPEN JAAR:
UNIEKE BEZOEKERS: 144.422
PAGINA'S BEZOCHT: 1.625.816



NIEUWSBRIEF:
ABONNEES: 22.370



VRIJ ZIJN SCHOLEN:
BIJBELSCHOOL: 1.072 STUDENTEN
TRAININGSSCHOOL: 3.122 STUDENTEN



UITGEVERIJ:
BOEKEN VERKOCHT: 235.000

SAMEN DE BEVRIJDENDE BOODSCHAP VAN GODS LIEFDE VERKONDIGEN

SEPA Euro-incassomachtiging

Hierbij machtig ik *Vrij Zijn* om het ingevulde of aangekruiste bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Ja, ik wil deel uitmaken van de *Vrij Zijn Vriendenkring*

Mijn bijdrage per maand: € 10,- € 25,- € 50,- € 100,- € 100,- € 250,-

Mijn bijdrage per kwartaal: € 25,- € 50,- € 100,- € 250,-

Naam _____

Adres _____

Postcode _____ Woonplaats _____ Land _____

E-mail _____ Telefoon _____

IBAN _____ BIC (*) _____

(*) Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN

Plaats en datum _____ Handtekening _____

Ja, ik wil de *Vrij Zijn Nieuwsbrief* ontvangen



Periodieke ondersteuning: het bedrag wordt rond de eerste van de maand/kwartaal afgeschreven. Indien u het niet eens bent met de afschrijving hebt u 56 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

VRIJ ZIJN

Industriestraat 1 • 7122 AP Aalten • Nederland
IBAN: NL11RAB00300200307
BIC: RABONL2U
INCASSANT-ID: NL86ZZ410480410000

VRIJ ZIJN

TV
24 uur/dag
7 dagen/week

ABONNEES: 8.718 - KIJKERS: 1.323.152
Abonneer je nu op Vrij Zijn TV, www.youtube.com/vrijzijntv



ANIMATIES over het thema 'Hoe God naar je kijkt'



NIEUWE SERIE

Onderweg met God

In deze nieuwe serie overdenkingen neemt Wilkin je mee naar verschillende locaties waar hij levenslessen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel met je deelt.



BEKIJK DE AFLEVERINGEN NU OP
VRIJZIJN TV

42 VRIJ ZIJN ZOMERWEEK 2019

AGENDA VRIJ ZIJN

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de locaties en meer informatie, of kijk op www.vrijzijn.nl

● 4 - 5 OKTOBER 2019

Vrij Zijn Weekend (Zelhem)

'Geef je droom niet op!'

Met Wilkin van de Kamp, Willem J. Ouweneel, Jan Pool, David de Vos, Gerard de Groot en Wim Hoddenbagh
Vrijdag 10:00 - 21:30 uur, zaterdag 10:00 - 17:00 uur
De Betteld
Aaltenseweg 11 • 7021 HR Zelhem

● 12 OKTOBER 2019

Themaconferentie (Ede)

'Wie je bent in Christus'

Met Wilkin van de Kamp en Gerdien Lammers
10:00 - 17:00 uur
De Schuilplaats
Otterloseweg 18a • 6718 ZM Ede

● 15 - 16 NOVEMBER 2019

Bevrijdingsconferentie (Alkmaar)

Met Wilkin van de Kamp en Gerdien Lammers
Beide dagen 10:00 - 17:30 uur
CityLight Alkmaar
Helderseweg 32 • 1817 BA Alkmaar

● 23 NOVEMBER 2019 **NIEUW**

Themaconferentie (Ede)

'Live in Love'

Met Wilkin van de Kamp en Gerdien Lammers
10:00 - 17:00 uur
De Schuilplaats
Otterloseweg 18a • 6718 ZM Ede

Al deze conferenties zijn gratis,
inclusief koffie/thee en lunch.
(Aanmelden verplicht)



VRIJ ZIJN ZOMERWEEK 2020

GOD'S

HEART

BEAT

VRIJ ZIJN ZOMERWEEK 2020
I.S.M. GERARD EN LYDIA DE GROOT
26 JULI T/M 31 JULI 2020