

WIE JE
BENT IN
CHRISTUS

WILKIN VAN DE KAMP

Voor tekstvermelding is, tenzij anders aangegeven, gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling. Bij andere vertalingen geldt als afkorting:

GN = Groot Nieuws Vertaling

HB = Het Boek

NBG = Bijbelvertaling van 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling

WV = Willibrordvertaling

Copyright © Wilkin van de Kamp

Ontwerp: IDD concept.communicatie.creatie | www.idd.nu

Druk: Wilco, Amersfoort

Jaar van uitgave: mei 2013 (oplage 2.000)

Tweede druk: augustus 2013 (oplage 2.000)

Derde druk: november 2013 (oplage 2.000)

Vierde druk: maart 2014 (oplage 2.000)

Vijfde druk: november 2014 (oplage 2.000)

Zesde druk: september 2015 (oplage 2.000)

Zevende druk: mei 2016 (oplage 4.000)

Achtste druk: oktober 2017 (oplage 4.000)

Negende druk: augustus 2019 (oplage 1.000)

Tiende druk: januari 2020 (oplage 4.000)

Uitgave: Vrij Zijn, Industriestraat 1, 7122 AP Aalten, Nederland

www.vrijzijn.nl | info@vrijzijn.nl

ISBN 978-94-90254-27-8

NUR 707, trefwoord: geloofsopbouw

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

*Het mysterie dat in alle eeuwen
en voor alle generaties verborgen is geweest,
maar nu aan zijn heiligen onthuld is.
Aan hen heeft God bekend willen maken
hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken:
Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.*

Kolossenzen 1:26-27, NBV

INHOUD



Voorwoord	9
1. Hoe God naar je kijkt in Christus	12
2. In Christus kan God zijn ogen niet van je afhouden	14
3. In Christus ziet God je nu als rein	16
4. In Christus ziet God je nu als heilig	18
5. In Christus ziet God je nu als rechtvaardig	20
6. In Christus ziet God je nu als volmaakt	22
7. In Christus ziet God je niet in je zonden	24
8. In Christus ben je Gods geliefde kind	26
9. In Christus ben je de bron van Gods vreugde	28
10. In Christus kijk je anders naar de mensen	30
11. In Christus is iedereen gelijkwaardig	32
12. In Christus ben je deel van Gods familie	34
13. In Christus ben je opnieuw geboren	36
14. In Christus ben je een nieuwe schepping	38
15. In Christus heb je nu deel aan zijn goddelijke natuur	40
16. In Christus ben je niet langer een zondaar	42
17. In Christus ben je niet langer een slaaf van de zonde	44
18. In Christus leef je niet langer onder de wet van de zonde	46
19. In Christus leef je onder de wet van de Geest	48
20. In Christus zie je jezelf als dood voor de zonde	50
21. In Christus ben je niet langer getrouwd met de wet	52
22. In Christus ben je bevrijd van wetticisme	54
23. In Christus ben je vrij van elk oordeel	56
24. In Christus ontvang je Gods erfenis	58

25.	In Christus ben je in elk opzicht rijk geworden	60
26.	In Christus ben je de rijkste mens ter wereld	62
27.	In Christus ben je verzegeld met de Heilige Geest	64
28.	In Christus ontvang je een deel van zijn zalving	66
29.	In Christus mag je leren zegevieren	68
30.	In Christus ben je meer dan een overwinnaar	70
31.	In Christus mag je als koning heersen	72
32.	In Christus heeft de boze geen vat op jou	74
33.	In Christus leer je roemen in je zwakheid	76
34.	In Christus ben je veilig	78
35.	In Christus ga je vanzelf vrucht dragen	80
36.	In Christus leef je niet langer voor jezelf	82
37.	In Christus ben je geschapen om goede werken te doen	84
38.	In Christus zal God in al jouw behoeften voorzien	86
39.	In Christus is Gods vrede altijd met jou	88
40.	In Christus ben je helemaal compleet	90
	Andere titels uit de <i>Identiteit in Christus-serie</i>	92
	Over de auteur	94
	Andere titels van de auteur	96

VOORWOORD



De dag dat Máxima met Willem Alexander trouwde was wereldnieuws. Op deze bijzondere dag veranderde haar positie van Argentijns burgermeisje in die van een Nederlandse prinses. Met haar nieuwe positie veranderde ook haar identiteit. Vanaf deze dag behoorde Máxima tot de koninklijke familie. Dit betekende dat zij anders zou leren denken, spreken en handelen. Máxima ontleent haar nieuwe identiteit niet langer aan haar oude positie, maar aan wie zij nu is in Willem Alexander: koningin der Nederlanden.

God biedt jou een onverwoestbare identiteit aan, waar niemand iets van af kan doen en waar niemand iets aan kan toevoegen. Het is je gloednieuwe identiteit in Christus. 'In Christus' zijn is een belangrijke uitdrukking in het Nieuwe Testament. Alleen door Paulus wordt deze al meer dan tweehonderd keer gebruikt. 'In Christus' wordt door andere bijbelvertalingen terecht vertaald als 'één met Christus' of 'in eenheid met Christus'. *Wie je bent in Christus* betekent dat jij je één mag maken met Christus. Paulus zegt zelfs dat God je roept 'om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus' (1 Korintiërs 1:9, NBV). Dit begint aan de voet van het kruis. Hier heeft Jezus zich één gemaakt met jou en jouw zonden, waardoor jij je nu één mag maken met Hem en zijn heiligheid. Je maakt je één met Christus door aan de voet van het kruis je zonden te belijden en uit te spreken dat jij in Christus bent meegekruisigd. Door je schuld- en geloofsbelijdenis maak je je één met Hem. God neemt al je zonden van je weg en Jezus neemt je mee in zijn opstanding

om op te staan als een nieuwe schepping. ‘In Christus’ heeft God je goedgekeurd en aanvaard als zijn geliefde kind: ‘God heeft Jezus die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem [letterlijk: ‘in Hem’] rechtvaardig voor God konden worden’ (2 Korintiërs 5:21, NBV).

Helaas heeft het veel te lang geduurd voordat ik zelf begreep wie ik ben ‘in Christus’. We worstelen allemaal met de vraag: ‘Wie ben ik nou?’ Vanaf het moment dat ik dit ontdekte en me realiseerde hoe God naar mij kijkt ‘in eenheid met Christus’ is mijn leven wezenlijk veranderd. Daarom ben ik blij en dankbaar dat ik dit boekje heb kunnen schrijven.

Want als jij weet wie je bent ‘in eenheid met Christus’, dan ga jij ook heel anders naar jezelf en de mensen om je heen kijken. Dan weet je je een onverbreekelijke eenheid met Jezus en besef je hoe bijzonder waardevol je bent in Gods ogen. Jezus en jij zijn zo met elkaar verbonden, dat God - als Hij naar jou kijkt - altijd eerst Jezus in jou ziet en dan pas jou! ‘In Christus’ ziet God jou nu als rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt, omdat Hij jou in eenheid met Jezus ziet! Daarom kan Hij zijn ogen niet van je afhouden. En dát verandert alles!

Hoe jij jezelf ziet is zo bepalend voor hoe jij in het leven staat. Neem daarom de tijd om de inhoud van dit boekje diep tot je door te laten dringen. Je kunt het in één adem uitlezen, maar mijn advies aan jou is om veertig dagen de tijd te nemen om elke dag een hoofdstuk te lezen. Als jij je hart erop zet om te ontdekken wie je bent ‘in Christus’, zal ook jouw leven ingrijpend veranderen.

Wilkin van de Kamp

1 ··· HOE GOD NAAR JE KIJKT IN CHRISTUS

*Daarom, als iemand in Christus is, is hij een
nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan,
zie, alles is nieuw geworden.* (2 Korintiërs 5:17)

Je gaat pas geloven dat je echt waardevol bent, als je het geheim hebt ontdekt wie je bent 'in Christus' en hoe God nu 'in Christus' naar jou kijkt! Alleen als je weet wie je bent 'in Christus' kun je jouw persoonlijke en geestelijke problemen oplossen en kun je jouw vrijheid 'in Christus' vinden. Vele malen spreekt Paulus over wie jij bent 'in Christus'. 'In Christus' zijn betekent veel meer dan dat Christus nu in jou woont. Het betekent dat je één bent met Christus. Deze onverbreeklijke eenheid met Christus heeft volgens Paulus twee kanten: 'Want God nam Christus die geen zonde gedaan had en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus ons toe' (2 Korintiërs 5:21, HB).

Aan de ene kant betekent het dat Jezus ervoor koos om zich zo één te maken met jou, dat Hij God toestond om jouw zonden op Hem te leggen. Jouw zonden en schuld zijn daardoor niet langer van jou, maar van Hem! Omdat Hij zich zo één heeft gemaakt met jou, liet Hij bovendien toe dat God de straf die jij verdiende op Hém legde (Jesaja 53:5). Daarom liet Jezus zich in jouw naam kruisigen om te sterven (Galaten 2:20). 'In Christus' zijn betekent dit: toen God naar het kruis keek, zag Hij niet Jezus maar jou!

Aan de andere kant betekent 'in Christus' zijn dat jij je nu één mag maken met Jezus. Als jij gelooft in het wonder van het kruis, worden niet alleen je zonden vergeven maar ontvang je ook nog eens een nieuw hart (het hart van Jezus) en een nieuwe geest (de Geest van Jezus). Want Jezus komt door de Heilige Geest in jou wonen. Als jij 'in Christus' bent, kan God zijn ogen niet van je afhouden, want als Hij naar jou kijkt ziet Hij altijd eerst Jezus in jou!

'IN CHRISTUS' VORM JE EEN
ONVERBREKELIJKE EENHEID MET
HEM EN WORD JE BIJZONDER
WAARDEVOL IN GODS OGEN.

2 ∴ IN CHRISTUS KAN GOD ZIJN OGEN NIET VAN JE AFHOUDEN

*God kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardige,
Hij zet hem als een koning op de troon, Hij geeft hem
aanzien voor altijd. (Job 36:7, WV)*

Wat zie je als je in de spiegel kijkt? Misschien zie je jezelf niet als waardevol, omdat je nog steeds gelooft wat anderen van je zeggen. Misschien voel je je niet geliefd en aanvaard, omdat je nog steeds gebukt gaat onder de gevolgen van afwijzing. Misschien voel je je niet goed genoeg, omdat je struikelend achter Jezus aan gaat. Maar luister goed: niet wat jij denkt, voelt of doet bepaalt jouw identiteit, maar wat Jezus voor jou heeft gedaan!

Een vriend van Job legt uit hoe God 'in Christus' naar jou kijkt. Het zijn profetische woorden: 'God kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardige!' Rechtvaardig zijn betekent dat je door God honderd procent bent goedgekeurd en aanvaard. Daar

heb je helemaal niets voor hoeven of kunnen doen. Het is Gods geschenk voor jou: het geschenk van gerechtigheid (Romeinen 5:17). Niet alleen je zonden zijn je vergeven. 'In Christus' ziet God jou nu als rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt!

Omdat Jezus *rein* is,
ziet God jou 'in Christus' nu ook als *rein*!
Omdat Jezus *heilig* is,
ziet God jou 'in Christus' nu ook als *heilig*!
Omdat Jezus *rechtvaardig* is,
ziet God jou 'in Christus' nu ook als *rechtvaardig*!
Omdat Jezus *volmaakt* is,
ziet God jou 'in Christus' nu ook als *volmaakt*!

Dit betekent niet dat jij je best moet doen om rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt te worden. 'In Christus' ziet God je nu als rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt, omdat je een onverbreekelijke eenheid bent geworden met Jezus Christus. Dát is het geheim van 'in Christus' zijn! God zet je 'in Christus' als een koning op de troon en geeft je in Hem aanzien voor altijd! Durf je te geloven dat God zo naar jou kijkt? Je mag het als een bijzonder geschenk aannemen en het je helemaal gaan toeëigenen!



3

IN CHRISTUS ZIET
GOD JE NU ALS REIN

Maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.

(1 Korintiërs 6:11, NBV)

Het staat er echt. Door het offer van de Here Jezus en door het werk van de Heilige Geest ben jij gereinigd, geheiligd en rechtvaardig verklaard. Deze woorden maken diepe indruk op de gemeenteleden van Korinte. Zo kijkt God nu naar hen. In de verzen daarvoor somde Paulus nog op wie ze waren toen zij nog niet bekeerd waren: mensen die ontucht pleegden, afgodendienaars, overspeligen, schandknepen, pedofielen, dieven, geldwolven, dronkaards, lasteraars en uitbuiters. Maar dan klinkt het geweldige getuigenis: ‘Jullie zijn dat ooit geweest!’

Jouw nieuwe leven is het resultaat van wat Jezus aan het kruis voor jou heeft gedaan. ‘In Christus’ ben je een heel nieuwe

schepping geworden. Deze totale vernieuwing wordt in drie aspecten samengevat: jij bent gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd! Dat moment heeft plaatsgevonden ‘in de naam van de Heer Jezus Christus’. Dat wil zeggen ‘in verbinding met de persoon’ van de Here Jezus. Jezus en jij zijn zo met elkaar verbonden dat God - als Hij naar jou kijkt - altijd eerst Jezus in jou ziet en dan pas jou! Daarom kan Hij zijn ogen niet van je afhouden!

Hoe jij jezelf ziet is bepalend voor hoe je nu in het leven staat. Jouw houding, je daden, je reacties en hoe jij omgaat met verleiding en verzoeking, wordt voor een groot deel bepaald door je bewuste en onbewuste zelfbeeld. Spreuken 23:7 (KJV) zegt: ‘Zoals iemand in zijn hart denkt, zo is hij.’ Als jij jezelf blijft zien als onrein en zondig, dan zul je daar naar gaan leven. Maar als jij - door Gods genade - jezelf ziet als rein en heilig, dan zul je meer en meer gaan leven op basis van jouw nieuwe identiteit ‘in Christus’.

JEZUS EN JIJ ZIJN ZO MET ELKAAR
VERBONDEN, DAT GOD – ALS HIJ
NAAR JOU KIJKT – ALTIJD EERST
JEZUS IN JOU ZIET EN DAN PAS JOU!

4 IN CHRISTUS ZIET GOD JE NU ALS HEILIG

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. (Kolossenzen 3:12, NBV)

‘Heilige’ is een van de meest gebruikte woorden in het Nieuwe Testament om de nieuwe identiteit van een christen te beschrijven. Paulus begint zijn eerste brief aan de gemeente van Korinte zelfs met: ‘Aan de gemeente van God die in Korinte is, aan de geheiligden in Christus Jezus, *geroepen heiligen*’ (1 Korintiërs 1:2).

Sommige mensen denken dat je alleen maar heilig bent als je deze titel hebt verdiend door een uitmuntende levensstijl of een geweldig niveau van geestelijke volwassenheid. Maar dat klopt niet. In de Bijbel word je geen ‘heilige’ genoemd omdat je zo goed je best doet, maar omdat je daartoe *geroepen* bent (lees ook Romeinen 1:7)! Jij bent door God uitgekozen om een heilige te zijn. Het gaat er niet om dat jij je best moet gaan doen om een

heilige te worden. God ziet jou al als heilig omdat Hij Christus in jou ziet! Dat geeft veel rust: je moet niet meer van alles.

Sommige christenen noemen zichzelf nog steeds zondaars die door de genade van God gered zijn. Maar is dat werkelijk jouw nieuwe identiteit? Absoluut niet! Nergens in het Nieuwe Testament worden christenen nog ‘zondaren’ genoemd. God noemt jou nu een ‘heilige’. Als je jezelf als zondaar blijft zien, dan zul je je ook zo gaan gedragen en gaan zondigen. Waarom noem je jezelf geen heilige? Want dat is hoe God jou noemt. Je bent weliswaar een heilige die zondigt, maar onthoud dat niet wat jij doet bepaalt wie jij bent, maar wat Jezus voor jou heeft gedaan!

Wie je bent ‘in Christus’ bepaalt van nu af aan wat je doet. De Heilige Geest motiveert je om steeds meer te worden wat je ‘in Christus’ al bent. Hij zal je helpen om je te kleden in oprecht meeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld en ga zo maar door. Dat is Gods werk in jou, omdat Hij jou heeft uitgekozen om ‘in Christus’ zijn heilige te zijn.

HET GAAT ER NIET OM DAT JIJ JE
BEST MOET DOEN OM EEN HEILIGE TE
WORDEN. GOD ZIET JOU AL ALS HEILIG,
OMDAT HIJ CHRISTUS IN JOU ZIET!

5 ∴ IN CHRISTUS ZIET GOD JE NU ALS RECHTVAARDIG

*Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig
en door Hem worden wij verlost.* (1 Korintiërs 1:30, HB)

Volgens de wet van Mozes was je alleen rechtvaardig - door God goedgekeurd en aanvaard - als je precies deed wat in de wet geschreven stond: 'Volgens Mozes bent u alleen rechtvaardig als u precies doet wat in de wet staat, alleen dan zult u leven' (Romeinen 10:5, HB). Wie kon aan een dergelijk hoge standaard voldoen? Paulus zegt: 'Ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. Zo staat er ook geschreven: 'Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één' (Romeinen 3:9-10, NBV).

Paulus is vroeger zelf een Farizeeër geweest. Hij wist hoe deze leiders hun best deden om de mensen te bewijzen dat je door hard te werken je wel aan de wet kon houden, om uiteindelijk door God goedgekeurd en aanvaard te worden. Zo maakten zij hun gebedskwasten breder en gaven zij hun tienden tot op

zeven cijfers achter de komma. Maar volgens Lucas waren zij diep in hun hart geldzuchtig (Lucas 16:14). Jezus zei tot hen: 'U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart' (Lucas 16:15, NBV).

Niemand is in staat om uit eigen kracht rechtvaardig te worden. Paulus heeft echter de overweldigende rijkdom van genade ontdekt, dat God in Christus 'de mens *buiten de wet om rechtvaardigt*' (Romeinen 3:21, HB):

'Want nu Christus er is, hoeft niemand meer zijn best te doen om volgens de wet van Mozes rechtvaardig te worden. Ieder die op Christus vertrouwt, wordt rechtvaardig' (Romeinen 10:4, HB).

'Want God nam Christus die geen zonde gedaan had en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekt God de rechtvaardigheid van Christus ons toe' (2 Korintiërs 5:21, HB).

'Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld' (Galaten 5:4, NBV).

IN GODS OGEN BEN JIJ
RECHTVAARDIG, OMDAT GOD JOU
'IN CHRISTUS' HONDERD PROCENT
HEEFT GOEDGEKEURD EN AANVAARD!

6 IN CHRISTUS ZIET GOD JE NU ALS VOLMAAKT

En u bent volmaakt geworden in Hem.

(Kolossenzen 2:10)

God kan zijn ogen niet van je afhouden. Want als Hij naar jou kijkt, ziet Hij Jezus in jou. Dat is de ware betekenis van ‘in Christus’ zijn! Wat een openbaring! En wat een verandering van denken! De apostel Paulus zegt zelfs dat jij volmaakt bent geworden ‘in Christus’. Zó ziet God jou nu, omdat Hij Jezus in jou ziet!

Als je in de spiegel kijkt, zie je ongetwijfeld iets heel anders. Je weet maar al te goed dat jij zelf niet volmaakt bent. Je hebt zo je twijfels. Je kent je tekortkomingen. En je weet dat je struikelend achter Jezus aan gaat. Luister, de Bijbel zegt niet dat jij volmaakt bent omdat je je volmaakt gedraagt. De Bijbel zegt dat God jou ‘in Christus’ niet anders kán zien dan volmaakt, omdat Jezus nu in jou woont! Jezus en jij zijn een onverbre-

kelijke eenheid in Gods ogen. God wil nu dat jij naar jezelf leert kijken zoals Hij naar jou kijkt. In Gods ogen ben jij 'in Christus' volmaakt: voor er een fout in jou gevonden wordt, moet er eerst een fout in Christus zelf gevonden worden.

'In Christus' zijn spreekt over jouw nieuwe positie. God veranderde jou van een zondaar in een heilige. God ziet jou nu al als rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt, terwijl de Heilige Geest jou dagelijks helpt in het proces van heiligmaking: 'Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden' (Hebreeën 10:14, NBG). Dit is een proces dat jouw hele leven voortduurt. Voortdurende heiliging kan pas écht plaatsvinden als jij weet dat God je nu al ziet als heilig en volmaakt 'in Christus'. Door de Heilige Geest mag en kun je daar nu naar gaan leven! Hij bewerkt in jou het verlangen om te groeien in genade en om je heiliging 'in Christus' te vervolmaken (Kolossenzen 1:28).



IN GODS OGEN BEN JIJ 'IN
CHRISTUS' VOLMAAKT: VOOR ER EEN
FOUT IN JOU GEVONDEN WORDT,
MOET ER EERST EEN FOUT IN
CHRISTUS ZELF GEVONDEN WORDEN.



7 ∴ IN CHRISTUS ZIET GOD JE NIET IN JE ZONDEN

U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijkjs als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. (1 Petrus 1:18-19, NBV)

In het Oude Testament heeft God jou al laten zien wat het betekent om 'in Christus' te zijn goedgekeurd en aanvaard. Het lammetje dat in de tempel geofferd werd tot vergeving van zonden, moest vrij zijn van ziekte of onvolkomenheid. Er mocht helemaal niets aan mankeren. Het lam moest volmaakt zijn.

Als een gelovige met zijn offerlam op weg was naar de tempel, dan wisten de mensen dat hij flink gezondigd had. Hij onderging hun nieuwsgierige en afkeurende blikken met schuld en schaamte. Maar als hij eenmaal in de tempel was, hoefde hij niet bang te zijn dat de priester hem zou afwijzen. In tegenstelling tot de mensen had de priester helemaal geen oog voor het

zondige verleden van de gelovige. Hij zag niet hoe slonzig deze gekleed ging. Hij merkte niet op dat hij zich geruime tijd niet had gewassen. De blik van de priester was enkel en alleen gericht op het lam. Als het lam volmaakt was, werd de boosdoener door God goedgevonden!

Prijs God dat Hij voorzien heeft in een volmaakt Lam! Omdat niemand iets op jouw Lam aan te merken kan hebben, word jij door God goedgekeurd en aanvaard. 'In Christus' - het Lam van God - ziet God jou nu als rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt. Wat er ook gebeurt: Gods blik is enkel en alleen gericht op Jezus in jou! God ziet jou niet in je zonden, Hij ziet jou 'in Christus'! Misschien denk je dat je toch een zondaar bent als je weer eens gezondigd hebt. Je voelt je schuldig omdat je gestruikeld bent. Denk dan aan het verhaal van de priester en het offerlam! Niet wat jij denkt, voelt of doet bepaalt jouw identiteit, maar wat Jezus - het Lam van God - voor jou heeft gedaan! Op grond van jouw relatie met Jezus ben jij volkomen door God geaccepteerd.

WAT ER OOK GEBEURT: GODS BLIK IS
ENKEL EN ALLEEN GERICHT OP JEZUS
IN JOU! GOD ZIET JOU NIET IN JE
ZONDEN, HIJ ZIET JOU 'IN CHRISTUS'!
